

Wario and co Media Presenterar; En animerad serie, i bästa möjliga komiska humor;
Starring: Wario | Side Stars; bröderna Wario-Ware-Man, Wario, och VARIO, i:
The Wario Show! Säsong 3, Episod 5(28): Wariobröderna ute på camping!

(Datum detta påbörjades/skrevs klart: 17/01/2016 21:07-28/01/2016 15:48)

Berättar-Wario: Det är en lugn och fridfull dag ute i naturen, och uppe på en hög kulle så ser vi Wario-Ware-Man ståendes på toppen, njutandes av den friska luften... och jag glömde nästan där; att det är JAG, Wario, som är berättaren här, och det kommer att vara så länge denna serie kommer pågå:

Wario-Ware-Man: Oaaah... KÄNN på den sköna, friska luften! *andas in luft allt vad han orkar och andas sen ut igen* Aaaah... snacka om frisk luft alltså.

Samtidigt, en liten bit bortanför där Wario går och kånkar på en jättestor campingryggsäck, med VARIO liggandes på toppen av den:

Wario: Gnnh... AAgh... SNACKA om JÄKLIGT TUNG PACKNING!! Och med VARIO ovanpå så blir det bara ÄNNU mer tungt att bära!!

VARIO: Jaså, säger du det?

Wario: Ja.. om du hade hjälpt till att bära denna mockajängen så hade vi kommit fram mycket snabbare!

VARIO: Äsch, jag hjälper allt till sörru.

Wario: Jaha, hur då? Genom att bara ligga och snarka?!

VARIO: Ta och lägg av där nu va. Var glad för att jag åtminstone håller utkik, och talar om för dig vart du ska gå!

Wario: Grr... Jag... em... äsch, jag orkar inte klaga mer. Jag vill bara nå slutdestinationen nu så jag kan få vila!

Tillbaka till Wario-Ware-Man igen:

Wario-Ware-Man: Hm.. undrar när de kommer hit med packningen. *hör plötsligt ett "THUMP!" och vänder sig om* Åmen tjena, är packningen äntligen här! Oboy oboy, nu ska här plockas fram grejer! *kilar iväg mot campingväskan och börjar rota i den* Det är viktigt att starta den första campingdagen på rätt sätt, och det man då FRÄMST behöver är; En fåtölj. *drar ut en fåtölj ur säcken och ställer den på mitten av kullen* och en TV. *plockar ur TVn och ställer den framför fåtöljen* Och så det viktigaste av allt; den gamla, hederliga fjärrkontrollen! *rotar fram fjärren till TVn, sätter sig i fåtöljen och slår på TVn*

VARIO: Jahapp, där slår han på TVn nu helt plötsligt..

Wario: *kommer ut under campingväskan* Jahapp, nu lättade minsann tyngden där! Undrar vad det var som var så förbannat tungt.

VARIO: Tja, svaret ser du nog rakt framför dig. *pekar på Wario-Ware-Man som sitter och tittar på TV*

Wario: Det var då fasen... Hördu Wario-Ware-Man, skulle inte vi plocka ur campingutrustningen först innan vi gör något annat, eller?!!

Wario-Ware-Man: Schh, var lite tysta där bakom, jag sitter faktiskt och tittar på Trästocks-tennismatchen nu!

öppnar en burk mineralvatten och dyngar i sig allt, och kastar sen burken bakom sig AAhh...

VARIO: Jahapp, nedskräpning på gång... *plockar upp burken och går bort till Wario-Ware-Man* Öhm, Wario-Ware-Man, du vet väl om vad du just gjorde eller?

Wario-Ware-Man: Ööh, vadå VARIO?

VARIO: Joo, denna grunkan här... *håller upp burken och släpper ner den på Wario-Ware-Man's mage*

Wario-Ware-Man: Jaha... och??

VARIO: Grr... Kom igen nu, du vet mycket väl att det är förbjudet att skräpa ute i naturen!

Wario-Ware-Man: Jaså det där... jaa, det vet jag väl...

kameran riktar bort mot höger en kort liten stund *BONK!!* *kameran går tillbaka till Wario-Ware-Man och VARIO igen, vilket den andre har fått sitt huvud nedtryckt med Wario-Ware-Man's drickaburk på toppen*

Wario-Ware-Man: Men det SKITER jag i just nu. Jag vill sitta och titta på tennismatchen... Jaa, jaa!! Kom igen, slå över bollen på motståndarens sida!!

VARIO: *hans röst kommer ut genom hålet på burken* Jahapp... då får vi väl greja iordning allt själva isåfall...

Berättar-Wario: Efter att ha gått runt och kånkat på en jättestor ryggsäck i flera mil(samt att hålla på och förklara naturlagarna för en TV-tittande tjockis) så är det äntligen dags att sätta upp tältet. Är visserligen lite kämpigt i början, eftersom tältet hela tiden åker ner:

Wario Show series3 ep28 sida1/8

Warrio: Men det var då fasen... stå still med dig tältjävell!

VARIO: Du Warrio, det hjälper inte att svära på tältet, det kommer ändå inte göra som du säger!

Warrio: Ja, vet jag väl. Men man kan väl få göra det iallafall eller??

VARIO: ... whatever. Hördu Wario-Ware-Man, kan du ta och resa på dig och hjälpa oss få upp tältet, eller ska du bara sitta där vid TVn och hänga?!

Wario-Ware-Man: Hm... Tja, det gick rätt dåligt för den spelare som jag hejade på, och jag tappade ändå intresset för TV ganska snabbt, så jag kan väl lika gärna stänga av apparaten och komma och hjälpa till lite.

VARIO: Tackar så mycket!

Wario-Ware-Man: *pratar för sig själv medans han går bort till sina bröder* By the way; den där snubben som skriver alla dessa historier/episoder/etc. verkar ha försökt föra in lite influenser från Oggy och Kackerlackorna i denna serie på senare tid, men har då fullständigt misslyckats med det flera gånger på raken... e i för sig inte direkt förvånad av mig, på grund av allt prat som försiggår här, vilket Oggy väldigt sällan använder sig av... kanske därför som det formatet inte fungerar så bra här...

Warrio: I know... men om nu skrivarn misslyckats på den fronten flera gånger om, kanske är det väl då bäst att The Wario Show får ta den riktning den egentligen borde fortsätta ta?

Wario-Ware-Man: Precis. I och för sig så är det ändå inte värst långt kvar tills Wario Showen läggs ner, eller hur?

VARIO: Öh, va? Vad dillar ni andra om?? Inte ska väl The Wario Show läggas ner nu?!!

Wario-Ware-Man: *suck* ... nä, inte just nu kanske, men inom en inte-alltför-avlägsen framtid.. förresten så borde inte vi seriefigurer varken prata om eller vara medvetna om såna här saker, men tyvärr är jag väl det.

Warrio: Tja, det är nog inte direkt alla tecknade figurer som faktiskt tänker på såna saker... utom vi då förstås.

Wario-Ware-Man: Jo... men nu får vi allt ta och lägga detta bakom våra tankar och försöka få denna episod till att gå vidare... Hur går det med tältet förresten?

Warrio: Jo, lite till och från... mest dåligt, eftersom tältet hela tiden åker ner så fort vi försöker sätta upp det!!

Wario-Ware-Man: Aj fanken. Då är det bäst att vi alla hjälps åt. Ett litet jäkla tält ska då fanimej inte få bråka med oss inte!

Några minuter senare:

Wario-Ware-Man: *pust.. puh* ... Nä, detta var då det jobbigaste tältet ever... ingen av oss orkar väl att hålla på och bråka med det nu, så vi kan väl lika gärna ha all campingutrustning ute här på kullen då.

VARIO: Ähum, ni har väl inte glömt att vi tog med ett uppblåsbart tält för att slippa hålla på och krångla med vanligt tält?

Wario-Ware-Man: Va, gjorde vi det??

VARIO: *tar upp nån platt grunka ur campingväskan* Jo det gjorde vi allt. Här är den!

Wario-Ware-Man: Åh just det. Det hade jag glömt bort fullständigt. Alright, då tar vi väl det uppblåsbara tältet isåfall! Efter att bröderna blåst upp tältet med en cykelpump:

Wario-Ware-Man: Hah. Då var det äntligen gjort nu!

Warrio: Tänka sig att man kan använda cykelpumpar till att blåsa upp andra saker med än bara cykeldäck!

Wario-Ware-Man: Jepp. Den grunkan kan användas till många saker minsann.

VARIO: *VARIO's mage knorrar och låter* Ursäkta att jag stör friden härute med min sura mage, men jag e hungrig!

Wario-Ware-Man: Tja.. det är vi andra med... kanske ska ta och börja tillaga vitlöken nu. Vill nån av er hjälpa till kanske?

Warrio: Inte jag iallafall. Jag ska ut i naturen och fota lite har jag tänkt mig.

VARIO: Då stannar isåfall jag här och hjälper Wario-Ware-Man med maten, för... just nu är mat det enda jag kan tänka på.

Wario-Ware-Man: Alright Warrio, see you later then!

Warrio: See ya guys.

Berättar-Wario: Efter att ha fått upp tältet så är det dags att fixa lite käk. Warrio däremot går iväg och ska ta lite kort på saker ute i naturen(mestadels kackerlackor), men det kommer snart visa sig vara väldigt svårt för han att ens ta kort på något:

Warrio: Ääh, det var fan vad det e ont om kackerlackor här ute idag då... men titta där, en liten Warionäsa!

Wario Show series3 ep28 sida2/8

Warionäsan börjar hoppa iväg

Warrio: Jahapp, där hoppar den iväg... Jag tänker då inte låta den smita från min kamera inte.

Berättar-Wario: Warrio följer efter Warionäsan, i hopp om att få ta ett litet kort på den. Tillbaks till VARIO och Wario-Ware-Man så håller de på med maten. Dock så har Wario-Ware-Man lite problem med att få igång grillen:

Wario-Ware-Man: Aagh, det var då satan... att det ska vara så svårt att tända en grill numera!

VARIO: Tja. Kanske beror det väl på att kolen i den har möglat så mycket så att det inte e antändningsbart nu.

Wario-Ware-Man: Och HUR vet du det?

VARIO: Jo, om du tittar under gallret så får du se själv.

Wario-Ware-Man:*tittar under gallret på grillen* Men vitlök då. Du hade rätt! Det ser ju alldeles skitigt ut därunder! Har vi någon mer kol tror du?

VARIO:*rotar lite i campingväskan* Jo, det verkar så!

Wario-Ware-Man: Ah, tur. Annars hade det nog fått bli rå vitlök isåfall. Men först måste vi göra rent grillen innan vi häller i den nya kolen.

Berättar-Wario: De gör rent grillen och häller sen i den nya kolen, och efter det går grillen äntligen igång. Samtidigt borta hos Warrio så försöker han fortfarande ta kort på Warionäsan:

Warrio: Men det var då fan... stå stilla med dig! Jag försöker bara ta ett litet ynka kort på dig! ... jaha, där gömde den sig igen...

Warionäsan tittar ut och räcker ut tungan åt Warrio

Warrio: Visst visst, retas PÅ du bara! Jag skall ta mitt kort, oavsett om du vill det eller inte!

Berättar-Wario: Warrio fortsätter springa efter Warionäsan, men stöter sen på något oerhört oväntat:

Warrio: Men vad tusa... vad i helsike är detta för någon udda syn?? Verkar som nån slags mafiabomb eller nånting, men med kackerlackor??

Kackerlacka No.1: Hörni spana in fettot där borta*röker lite med sin cigarr*

Kackerlacka No.2: Ska vi ta och spöa honom kanske?

Kackerlacka No.3: Låter som en toppenidé. Men då måste vi se till att han inte kommer undan!

Kackerlacka No.1: Lätt ordnat. *knäpper lite med fingrarna och en två meter hög vägg reser sig upp ur marken runt omkring området*

Warrio: Men vad... hallå eller, försöker ni att stänga in mig?!! Ah skit också, detta luktar trubbel!! *springer mot en av väggarna och försöker att hysteriskt klättra uppför den*

Kackerlacka No.1: Hä hä.. det går inte att fly, tjockis!

Kackerlacka No.2: ÄNTLIGEN har våran hämnd slagit in! I flera år har flera hundra tjockisar försökt att ta kort på oss stackars kackerlackor, men nu är det VI som ska ta kort på ER istället!!

Warrio: Så trevligt då..

Kackerlacka No.1: Jepp. Och i den mest smärtsamma situationen du kan tänka dig. Dessutom är du det första fatsot som ens sätter sin fot här! Bered dig på att smaka på lite storstryk! Fram med vapnena grabbar!!

Berättar-Wario: Efter att mafiakackerlackorna sagt sitt så tar de upp mängder av vapen och sprängmedel som de siktar rakt mot Warrio med:

Kackerlacka No.1: Very impressive, huh!

Warrio:*Gulp..* ... jao, det är det nog kanske! Och jag antar att ni nu kommer bomba ihjäl med alla de där grunkerna, eller hur?

Kackerlacka No.1: Precis! Och det kommer inte att bli speciellt snällt här inte!!

Warrio: Just typiskt att det här ska hända mig nu, speciellt under en sådan bra dag som denna...

Berättar-Wario: Jepp. Medans Warrio blir sönderbombad av ett gäng kackerlackor så går vi tillbaka till VARIO och Wario-Ware-Man vid deras tält, där de nu har tillagat en hel del vitlök tillsammans med en massa goa krydder och tillbehör och ska just börja äta:

VARIO: Oboy oboy, här är det käk minsann!

Wario-Ware-Man: Jepp. Vitlök med bröd är då mycket bättre än korv med bröd alltså! Undrar när Warrio kommer tillbaka, vi ska strax börja äta nu.

VARIO: Jag ser honom komma nu... och han verkar inte ha haft det speciellt lyckat med sin lilla fotografiska tur!

Wario Show series3 ep28 sida3/8

Wario-Ware-Man: Men tjenare Warrio, vad har hänt dig!?

Warrio: Joo... säg det ni.. jag råkade komma i närheten av mafiakackerlackernas område, och detta e vad som hände mig; sotsvalt, nästan söndersprängd, och en mängd foton över hela mig!

VARIO: Och jag antar att de där fotorna inte ser speciellt trevliga ut, va.

Warrio: Precis... Kan ni hjälpa mig att borsta av alla dessa skitfoton eller? Jag vill då bannemig inte ha de på mig!

VARIO: Jag hjälper dig få av de!

Wario-Ware-Man: Du kommer precis lägligt. Vi ska faktiskt ta och kaka lite nu.

Warrio: Man tackar.. jag är i och för sig lite hungrig nu efter det där som hände mig..

Efter maten och någon stund senare:

Wario-Ware-Man: Hm... Utsikten här uppe är inte så värst tråkig. Synd för Warrio bara, för han blev sönderbombad av ett gäng mafiakackerlackor förut idag.

VARIO: Jo, det är väl lite synd kanske. Men huvudsaken är att han klarade sig trots det där. Förresten, är det inte snart dags att gå och lägga oss? Det börjar nämligen skymma uppe i himlen nu.

Wario-Ware-Man: Ja, det verkar så. *gääsp* tänk vad fort dagen går ibland alltså.

VARIO: Jahapp, och jag ser att Warrio har fått mer problem!

Wario-Ware-Man: Va f... till och med Warionäserna nobbar honom!! Hörni, låt han vara. Han har inte med sig sin kamera nu ändå, så ni kan väl för faan låta han vara eller!!

Warionäserna vänder sig mot Wario-Ware-Man och siktar in sig på honom istället

Wario-Ware-Man: Oh-oh. Bäst att sticka tror jag!!*springer ifrån Warionäserna allt vad han orkar*

VARIO: Jahapp. Ett av de få sätten att sluta dagen på... hur gick det Warrio, lever du eller??

Warrio: Jaoo. Lever gör jag. Som tur var hann de inte sticka ner näsborrarna på mig... undrar hur det kommer gå för Wario-Ware-Man bara.

VARIO: Bara bra hoppas jag på. Kom så går vi och lägger oss. Vi kommer att ha en lång dag framför oss imorgon.

Warrio: Det enda jag saknar med det här är en varm, go, och skön säng...

Senare vid nattetid:

Wario-Ware-Man: *Phew.. pust*... att det tog sådan låång tid att skaka av de där förbenade Warionäserna...

GÄÄSP!... nä, nu e jag verkligen trött asså... alright, bara att gå in i tältet och lägga sig då..

Berättar-Wario: Efter en något kämpig första dag ute i naturen är det äntligen dags för natti natti. När morgonen väl kommer väntar en helt ny dag för Wariobröderna. Efter att ha hållt i sig lite frulle så går de iväg på en liten färd runt om naturen, i hopp om att upptäcka nya saker de aldrig tidigare vart med om:

Wario-Ware-Man: Aah... naturen är allt bra fin den. Luften är dessutom frisk och skön.. och INGENTING annat kan förstöra en sådan dag som denna.. *känner helt plötsligt en konstig fisluk som påminner om Wario* Ulp... men fy vad det stinker här! Inte kan väl Wario vara härute, han sitter ju hemma och lатар sig! Men ändå påminner denna stanken om Wario's braskitar!! ... som vi inte känt så mycket av på senaste tiden, men ändå!

Samtidigt borta vid ett litet träd, där en trästock sitter bakom och skiter:

Wood-Stock: Hnn!! Dööö-aaah!! ... där satt den minsann. Undrar om någon såg mig btw... dööh, tror nog inte det.

börjar vandra iväg vidare

Tillbaks till Wariobröderna igen:

Warrio: Fy vad det stank därborta alltså!

Wario-Ware-Man: Jag vet... men nu ska vi inte bry oss om det. Nu är vi ute och vandrar, och inget ska få sabba våran dag, oavsett vad.

VARIO: Precis. Men vad ser jag där?

Warrio: Vart VARIO?

VARIO: Där borta till vänster!

Wario-Ware-Man: Men ser man på. Ser ut att vara en liten park där borta!

Warrio: En park? Mitt ute i naturen??

Wario-Ware-Man: Uppenbarligen.. kanske skulle vi ta och gå dit och ta en liten titt. Vad säger ni andra?

Warrio: Tjaa.. det skadar nog inte.

Wario-Ware-Man: Alright, då går vi väl dit isåfall. Kanske hittar vi något av intresse, vem vet.

Wario Show series3 ep28 sida4/8

Berättar-Wario: Wariobröderna går bort till parken för att se vad som finns där. Väl borta vid parken:

Wario-Ware-Man: Tja.. detta såg då verkligen inte så illa ut!

Wario: Precis. Där borta finns till och med en liten dam där Warionäsor sitter och häckar.

Wario-Ware-Man: Jepp.. undrar om man får gå och titta på de... hör du parkskötarn!!

Parkskötarn Dumb-Crow: Ja, vad vill ni tjockisar?

Wario-Ware-Man: Får man gå bort till dammen och kika lite på Warionäsorna eller?

Parkskötarn Dumb-Crow: Klart ni får det.

Wario-Ware-Man: Är det något annat som vi bör veta om innan man går dit?

Parkskötarn Dumb-Crow: Ja.. vad ni än gör så gå INTE in i dammen, annars kan de attackera er!

Wario-Ware-Man: Alright.

Parkskötarn Dumb-Crow: Det vill säga, om ni nu stinker vitlök. De har ett oerhört luktsinne för vitlök, men otur för de så har de inga ögon, så...

Wario-Ware-Man: Så de använder sina näsborrar för att sniffa upp det som luktar vitlök, och på så sätt fångar de bytet. Det vet vi. Men tack för rådet iallafall!

Parkskötarn Dumb-Crow: Inga problem.

Wario: Hördu Wario-Ware-Man, kom illa kvickt! VARIO har hamnat i trubbel igen!!

Wario-Ware-Man: Ååh nej, säg inte att han gjorde det ändå!

Borta vid dammen, där VARIO nu håller på att bli söndersniffad av Warionäsorna:

Wario: Där e han, inne i dammen där.

Wario-Ware-Man: *Suck*... VARFÖR gjorde du det VARIO?? Hörde du inte vad parkskötaren sa eller!

VARIO: Nä, vadå? Och jag skulle bara gå in och klappa de lite, men sen gick de bara till attack!!

Wario-Ware-Man: Jo. Det var JUST det han varnade oss för. Får väl försöka få ut dig därifrån då!

Sen efter att bröderna fått ut VARIO ur dammen:

VARIO: Phew... tack bröder. Jag höll nästan på att bli ihjälattackerad av de där sakerna!

Wario-Ware-Man: Gör inte om det i fortsättningen bara.

VARIO: Nädå, jag lovar.

Berättar-Wario: Efter att ha kikat lite på Warionäse-dammen så bär det av mot nästa attraktion. Vad det blir får vi väl se så småningom, men ändå e man lite nyfiken på vad som kommer stötas på härnäst, eller hur?:

Wario: Men kolla vad vi har där! Ser ut som en liten fontän av nåt slag.

VARIO: Ha. Äntligen något vettigt och säkert för Wario att fota iallafall!

Wario: Ja ja. Alright, fram med kameran då! *tar upp sin lilla kamera ur fickan och ska börja fota fontänen* Nämen tjena, en liten Warionäsa! Den ska jag allt minsann fota.

Wario-Ware-Man: *tittar sig omkring* Hm.. Tja, förutom det vi hittills har sett, så är det inte speciellt mycket som är av minne här för oss om man säger så.

VARIO: Håller med där. Som tur är har de iallafall gratis glass och dricka, så mig går det faktiskt ingen nöd på!

Wario-Ware-Man: Precis. Synd att inte jag köpte nåt gott till mig bara. Men jag klarar mig allt. Kom bröder, dags att gå.

RUMBLE!! *KRASCH!!*

Wario-Ware-Man: Vad var det där som...?? *ser Wario kommandes ut ur rökmolnet* Men hallå Wario, vad hände??

Wario: *Phöö!! Host!!* Tja.. jag skulle bara ta kort på Warionäsan som satt på fontänen, men plötsligt så raserade hela skiten ner!

Wario-Ware-Man: Oh s... du läste väl på skylten innan du gjorde nåt eller?

Wario: *läser på skylten* "Varning!!: Inga kameror med blixtrådgång får medhavas i närheten av fontänen, annars kan den raseras!" Höpps... det där visste jag inte.

Wario-Ware-Man: Kom grabbar, det är nog bäst att vi går härifrån, annars kanske vi får betala en himla massa böter om parkskötarn får se vad som hänt!

VARIO: Alright, vi kommer!

Berättar-Wario: Efter en liten visit i parken så bär det av vidare för Wariobröderna. Under deras tur så ser de en hel del konstiga syner här och var:

Warrio: Våldigt vad man finner konstiga saker härute i naturen, eller hur bröder?

VARIO: Ja, speciellt den där enögda Warionäsan där borta till höger. Undrar om de har börjat mutera eller nåt..

Wario-Ware-Man: Jepp. Man kan aldrig vara riktigt säker på vad man stöter på härute..

Efter att Wariobröderna gått:

Mars-Warionäsa No.1: Mars-Warionäsa No.1 anropar Mars-Warionäsa No.2, kom!

Mars-Warionäsa No.2: Mars-Warionäsa No.2 här, Mars-Warionäsa No.1!

Mars-Warionäsa No.1: Var är du någonstans? Kom!

Mars-Warionäsa No.2: Jag står faktiskt precis bakom dig, minns du inte det eller??

Mars-Warionäsa No.1: *vänder sig om* Men tjena, där har vi ju dig. Har du alltså stått bakom mig hela tiden??

Mars-Warionäsa No.2: Ja, det har jag gjort.

Mars-Warionäsa No.1: Undrar ibland om jag börjar få dåligt minne eller nåt... säg mig, vilka var de där fetknopparna som precis gick förbi?

Mars-Warionäsa No.2: De där fetknopparna du pratar om är Wariobröderna. Av rasen "Wario", nämligen.

Mars-Warionäsa No.1: Jaså, de där... ja, de har vi allt sett flera gånger om härnere på planeten "Jorden". Lika urtrista att prata om som alltid förr.

Mars-Warionäsa No.2: Tycker du vi borde gå tillbaka till våran rymdfarkost och åka iväg hem till vår planet?

Mars-Warionäsa No.1: *GÄÄSP!!* tycker jag låter som en bra idé Mars-Warionäsa No.2. Vi finner ändå inget direkt intressant här nere iallafall.

Berättar-Wario: Mars-Warionäsorna går tillbaka in till sin lilla rymdfarkost igen (som underligt nog ser ut som en gigantisk vitlök) och åker iväg bort till den planet de kom ifrån. Tillbaka till Wariobröderna:

Wario-Ware-Man: Hm... ja, det fanns då inte mycket till fin natur här.

Warrio: Håller med. Det mesta av naturen verkar ha givit plats för asfalt, soptunnor, sophögar, och en jäkla massa fabriker överallt! *Host host!!*

Wario-Ware-Man: Åh, det där sista ja.. som tur är ligger de ganska långt bort, så...

Warrio: Wario-Ware-Man, se upp för...!

Wario-Ware-Man: *faller nerför ett vattenfall* YAAAAHHH!!!

Warrio: ... Vattenfallet... Kom VARIO, vi springer ner därborta vid trappen bredvid vattenfallet för att se vart Wario-Ware-Man tog vägen!

VARIO: Ok!

Efter att Warrio och VARIO sprungit nerför trapporna, där de nu står och tittar efter Wario-Ware-Man:

Warrio: Utsikten e ganska dålig här nere... Ser du Wario-Ware-Man någonstans VARIO.

VARIO: Öhm.. nej, det gör jag inte... eller jo förresten, det gör jag!

Warrio: Vart VARIO??

VARIO: Där borta till höger. Och han verkar ha tappat byxorna på vägen ner!

Warrio: Men tjenare Wario-Ware-Man, tappat byxorna eller?

Wario-Ware-Man: Ja.. kan man säga att jag har gjort. Vad fanken är det någon jädra dåre som satt dit ett vattenfall för!?

Warrio: Öh, det vattenfallet har säkert vart där i flera miljoner år. Jag tror inte att någon idiot har lagt det där.

VARIO: Bortsett från det där, huvudsaken e att du lever iallafall.

Wario-Ware-Man: Tja.. borde väl vara glad för det... jag tycker vi går bort till tältet nu, för jag är så vitlöken-i himlens trött i huvudet efter denna händelsen..

Warrio: Tycker jag låter bra. Vi har förresten inte sett något speciellt sevärt här ute ändå, så vi kan väl lika gärna vandra tillbaka till vårt campingområde.

Berättar-Wario: Wariobröderna börjar vandra tillbaka till sitt lilla campingområde igen, mestadels för att det inget speciellt kuligt fanns att se ute i naturen. Någon timme eller så senare är de nästan framme vid sitt tält, och det enda de kan tänka på nu är att sätta sig ner och inte göra något vettigt på flera timmar:

Wario-Ware-Man: Aah.. ska bli skönt att få sätta sig ner i tältet och bara vara.

Warrio: Precis. När jag väl sätter mig sen så ska jag ta fram mitt lilla fickspel och spela lite "Wario Land"!
VARIO: Men hörni grabbar, kolla vad som hänt med tältet framför oss!
Wario-Ware-Man: Vafan.. ÅÅh NEEJ, nån dumsnut har varit här och snott vårt tält!!
Warrio: Alldeles för typiskt!
Wario-Ware-Man: Och inga sovsäckar har vi kvar heller, så...
VARIO: Så vad ska vi göra tycker du? Ska vi ta och börja vandra hemåt nu när vi inget tält har, eller ska vi försöka sova iallafall?
Wario-Ware-Man: Tja... vi kan väl försöka stanna här en natt till, men jag e inte så säker på det där andra alternativet...
Warrio: Äh, lika bra vi kör alternativ två. VAD skulle kunna hända oss härute?
Wario-Ware-Man: Ok, då stannar vi väl här en natt till då.
Berättar-Wario: Wariobröderna har blivit bestulna av sitt tält och sina sovsäckar, men trots det försöker de stanna i en natt till. När kvällen väl slår till märker de att det inte är så värst varmt och bekvämt... OCH tryggt som de tror ute i naturen, och redan här funderar Wario-Ware-Man på...:
Wario-Ware-Man: *Huttra, huttra!* J-jag t-t-t-tror att d-det kanske e dags för oss a-a-a-att g-g-ge oss av hemåt! Vad säger ni bröder??
Warrio: Ja.. inte nog med att vi varken har tält eller sovsäckar, jag känner mig väldigt otrygg att sova här ute!
VARIO: Jag säger samma som Warrio där!!
Wario-Ware-Man: Ok, då ger vi väl oss av då. Kom bröder, dags för oss att vandra hemåt!
Warrio: On our way Wario-Ware-Man!
Berättar-Wario: De börjar vandra hemåt medans månen fortfarande lyser uppe på himlen. Men ju längre de tar sig desto kusligare blir saker och ting för de:
VARIO: Hua. Snacka om att man blir övertittad av märkliga kreaturer vars ögon lyser i mörkret!
Wario-Ware-Man: Jag vet, men vi måste ändå fortsätta, för när som helst kommer vi att bli överlistade av något/någon
Warrio: Åh nej, titta rakt framför oss grabbar!
Wario-Ware-Man: Vadå Warrio?
Warrio: En ilsken trästocksälg!!
Wario-Ware-Man: Ah shit, dags att springa grabbar!!
Trästocksälg: Brööö!!
Wariobröderna: YAAAH!!
Någon minut senare nån annanstans:
Warrio: Har vi skakat av oss den där älgen än??
Wario-Ware-Man: Ja jag tror det!!
Brööö!! *STÅNGA!!*
Wariobröderna, flyger iväg: WAAAAOOW!!
Trästocksälgen: *Brööö!!* ... ha, där fick de allt! Synd bara att de inte hade någon vitlök jag kunde sno... whatever, då går jag väl vidare.
Berättar-Wario: Wariobröderna flyger iväg på grund av stångandet de fick i baken, och landar någon annanstans inne i skogen. Lite senare frampå ser vi bröderna kämpandes vid buskar och snår... och vrålhungriga Warionäsor som misstar de för vitlökar. Efter att ha kämpat sig förbi alla faror är bröderna helt utmattade, men fortsätter ändå hemfärden:
Wario-Ware-Man: *Puh.. pust. stänk..* fy faaaasen vad trött i bena jag är..
Warrio: Jepp. Och allt det där stångandet och all annan skit som vi fått stå ut med gör inte det hela bättre för mig!
VARIO: Jag vill bara HEM...
Wario-Ware-Man: Ja ja VARIO, vi är på väg hem.. problemet är att det är en liten bit kvar att gå..
Warrio: Hur långt kvar tror du att det är?
Wario-Ware-Man: Njaa, det vet jag inte.. men när vi väl kommer ut på nån väg eller nåt så kanske vi kan hitta en skylt som säger hur långt kvar det är...
Warrio: Jahapp. Bara till att fortsätta gå..

VARIO: Men, men... Jag e ju helt slut! Jag orkar inte ens gå en millimeter till!

Warrio: Vi måste fortsätta gå, annars kommer vi aldrig hem.

Wario-Ware-Man: Precis. Vi fortsätter gå så får vi väl se vart vi hamnar någonstans.

Berättar-Wario: De fortsätter att gå, men vart de än tar vägen så verkar de vara fast i skogen. Senare på morgonen så ser vi att de har kommit ut ur skogen, och står nu vid kanten av en motorväg, helt utmattade av allt som de vart med om under natten:

Wario-Ware-Man: *Pust, phew..* Nä nu är jag helt och hållet SLUT alltså.. orkar knappt gå en meter till..

Warrio: Alldeles precis. Hungrig är jag också. Och på skylten framför står det att vi nu bara har 3 mil kvar.

VARIO: Du, jag tror jag säger ifrån där. Jag orkar inte röra mig längre!

Warrio: Jahapp. Då får det väl bli till att haffa en buss eller nåt.

Wario-Ware-Man: Ja, det vill säga... OM det nu stannar några här.

Warrio: Jag ser en komma där, till höger!

Wario-Ware-Man: Ah, perfekt!

Efter att bussen har stannat:

Wario-Ware-Man: Alright bröder. Då kliver vi på bussen nu!

VARIO: Äntligen kommer vi snart hem. Jag e då fanimej så jäkla asbesttrött så folk anar inte!

Warrio: Problemet är.. att jag fortfarande e ganska hungrig.

Wario-Ware-Man: Ja ja, vi ska ta och hitta nån restaurang på vägen hem. Jag e nämligen lite hungrig jag med faktiskt.

Berättar-Wario: Jepp, och efter några väldigt tuffa dagar ute i naturen så bär det av hemåt för Wariobröderna, med hjälp av bussen förstås. Tyvärr så blev de bestulna på en hel del saker, och vem som gjorde det förblir oklart.

Nåväl, så saker och ting kan gå ibland. Men se fram emot Episod 6(29) kära läsare, för då kommer Wariobrödernas kusin Warigo och hälsar på återigen. Vem VET vad han har att komma med då.

Slut~The End...

Wario Show series3 ep28 sida8/8