

Wario World Pictures Inc. Presenterar; En Svensk Animeserie; i högsta topphumor;

STARRING: Wario

SIDE STARS; Wario-Ware-Man, Wario, Smällfete VARIO, i:

THE WARIO SHOW!

(Datum detta påbörjades/skrevs klart: 26/09/2014 21:34-22/07/2015 15:34)

Säsong 2, Episod 12(23): Drawcia's Hämnad!

Det är nästan mörka natten över Wario Island, och alla invånare ligger i sina sängar och trynar medans det blixtrar, regnar och har sig utanför. Wario-bröderna däremot stannar uppe en stund eller så, på grund av det plötsliga åskvädet. Och som vanligt är jag, Wario, berättaren här, och så kommer det att förbli... nåväl, hur kommer detta avsnitt att sluta denna gången tror ni?:

Wario: "Hua vilket åskväder det är därute grabbar!"

Wario-Ware-Man: "Precis. Men vi är iallafall säkra härinne, så inget kommer att hända oss."

VARIO: "Jag e lite skraj för blixterna!"

Wario: "Oroa dig inte VARIO, det är naturligt för blixter att uppstå i sådant här oväder."

KRACKA-BOOM!!!

VARIO: "Eeeek!!" *gömmar sig under fåtöljen*

Wario: "Men var inte fånig VARIO, det är bara en liten blixter."

VARIO: "Liten?? Det där lät ju fan som en stor trästock som inte fått nån mat på årtal!"

Wario-Ware-Man: "Det är inget att vara rädd för VARIO. Blixten kommer aldrig åt dig här."

Wario: "Och kan du komma ut från under fåtöljen eller? Du gör faktiskt så att vi när som helst kommer välta!!"

VARIO: "Åh, sorry!" *kommer ut från fåtöljen*

Wario: "Hm... jag undrar bara hur Wario har det i sitt hus."

Wario-Ware-Man: "Äsch, han har det säkert bra hos sig. Sover nog som ett svin i sin säng nu kanske."

Samtidigt hemma i Wario's hus ser vi att han sitter uppe och tittar på TV:

Wario: "Hrmf. Inget vettigt på nyheterna inatt alltså. Och varenda jävla annan kanal har bara dålig vuxenskit så här dags ändå, så detta får väl duga så länge. Hoppas bara mottagningen på TV'n håller nu bara."

Jepp, än så länge har han det ganska bra. Om vi nu beger oss nån helt annanstans, det vill säga, en helt annan dimension, som i princip består helt av färg, tavlor, och porträtter. Nånstans djupt inne i denna dimension står det en konstig tavla, som sägs ha skapat den fruktade häxan Drawcia, trots sitt namn, är(eller var) en svävande varelse utan armar och ben, och dessutom hade förmågan att skapa olika kreaturer genom att rita saker med sin magiska pensel. Som det verkar så har hennes själ lyckats ta sig ut ur sitt fångenskap efter flera år, och är inte nöjd med sin nuvarande form, så hon svävar omkring en stund och funderar:

Drawcia's Själ: "Ha ha haa.. äntligen fri!! Efter alla dessa år som jag åter blivit fast i min tavla, så ska jag nu ha min stora hämnad! Jag ska allt ge den där förbaskade Kirby vad han tål, speciellt efter att han lyckats förstöra min underbara värld!! Men först måste jag få ett nytt utseende, för jag kan inte sväva omkring så här hela tiden!"

Drawcia svävar omkring lite till, och ser sin gamla kropp liggandes på golvet. Hon fnysar åt den, vilket hon anser som "numera-omodernt". Hon får syn på sin trogna pensel bredvid, och med den kraft hon har som vandrande själ lyfter upp och försöker gång på gång att få sig ett bättre utseende. Efter flera försök så har hon nu blivit sig själv igen, fast lite yngre, och har nu ett mera kvinnligt utseende, som en liten tonårstjej ungefär:

Drawcia: "Hmpf.. kunde väl ha blivit lite bättre, men detta får väl gå. Tyvärr kan jag inte längre byta mitt utseende igen, eftersom jag valde ett som skulle förbli permanent. Nåväl, nu ska jag ta och fixa upp min värld igen!"

Drawcia viftar med sin pensel i luften, och med den återskapar hon världen som hon arbetat så hårt på att skapa:

Drawcia: "Aah, nu ser allt ut som vanligt igen, om inte ännu bättre! Ååh, ho ho ho. Just det ja, nu när jag ändå har börjat, så kan jag lika gärna gå ut i människornas dimension och sprida min konstnärliga magi för de. Ahahahahaha!!!"

Efter att ha fått ordning på saker och ting i sin värld så bestämmer sig Drawcia för att bege sig in i våran värld och orsaka kaos. Även om det inte är så märkbart för tillfället så verkar hon ha kommit på en mycket bättre plan denna gången.

Vid ett senare tillfälle i Wario Island så har det uppenbarligen åskat så kraftigt att Wario-bröderna och Wario's hem har träffats av en av blixarna. Som tur är klarade Wario-bröderna sig, men de blev lite oroliga för Wario, så de har bestämt sig för att gå till Wario och se efter hur det gick för han:

Wario: "Jädrar vad det åskade förut alltså. Det kändes ända in i benmärgen på mig hur stötarna spred sig i kroppen på mig."

Wario-Ware-Man: "Jag vet, men vi hade tur som klarade oss ifrån det värsta. Jag undrar verkligen hur det gick för Wario. Han måste ha fått sig värsta stöten nu antar jag!"

Väl utanför dörren till Wario's hus:

Wario-Ware-Man: "Ok, bara att knacka då..." *Knack, knack...*

Wario-Ware-Man: "Hallå. Wario! Är du hemma eller? Hm, konstigt. Undrar om han sover eller nåt."

Wario-bröderna går in och ser efter om Wario är hemma, och ser honom sova i sin fåtölj av ren uttråkning på grund av att det inte fanns nåt vettigt på TV'n. De bestämmer sig för att stanna i hans hus i en timme eller två, men det verkar bli lite längre än vanligt. Vad de inte vet ännu är att något hemskt kommer att ske denna natt, men än så länge verkar allt som det ska, eller:

Wario: "Naae, det finns då fan inget vettigt på TV'n alls."

Wario-Ware-Man: "Exakt Wario. TV är då inget kul och titta på vid kvällstid."

Wario: "Jag går och tittar till Wario i sin fåtölj."

Wario-Ware-Man: "Ok Wario, gör det."

Wario, som checkar läget hos Wario: "Hm. Konstigt, nu hör jag inte hans snarkande."

Wario-Ware-Man: "Jaså. Skulle det vara något märkvärdigt eller?"

Wario: "Jag har en känsla av att... ah, får väl ta och öppna ögonlocken på honom och titta efter."

Efter att Wario tittat i ögonen på Wario:

Wario: "Öhm. Grabbar, ta och kom och titta här så får ni se nåt konstigt."

Wario-Ware-Man: "Kommer!"

Wario: "Kan du se vad som står på Wario's ögon eller? Jag kan inte läsa ett jota av det."

Wario-Ware-Man: "Hmm... 'In life, but inactive'. Detta är lite mysiko måste jag säga."

Wario: "Definitivt! Undrar om han e sjuk kanske.."

Wario-Ware-Man: "Jag har en känsla av att det kan vara mer än så. Men vi får se hur detta utvecklas senare.

VARIO, kan du ta och hämta lite vitlök, jag börjar bli lite sugen."

VARIO: "Alright. Ska bara rota lite i Wario's kylskåp." *tittar ut i köksfönstret, där det lyser en massa blixtar och sånt*

VARIO: "Huuu alltså.. Får hoppas på att det där ger sig sen inatt... ok, vitlök var det!"

Samtidigt i Wario's vardagsrum:

Wario-Ware-Man: "Ja du, Wario. Det är lite läskigt att vi inte längre hör Wario snarka. Vi får hoppas på att detta bara är tillfälligt."

Wario: "Mm.. samma här Wario-Ware-Man."

VARIO, kommer med en stor skål med vitlök: "Alright grabbar, då är det severat!"

Wario: "Oboy, oboy!"

Wario-Ware-Man: "Ser man på. HÄR blir det vitlök minsann!"

Wario: "Jag undrar vad Wario kommer säga om att vi snokat i hans kylskåp när han vaknar imorgon... det vill säga, om han nu kommer vakna igen förstås."

Wario-Ware-Man: "ÄÄh, han skulle nog inte bry sig om det. Vi har ju faktiskt känt varandra i flera år nu, så det är nog ingen större risk."

Wario: "Kloka ord där Wario-Ware-Man, kloka ord..."

VARIO: "Så... vad blir det för slags TV inatt?"

Wario-Ware-Man: "Vi sitter just och filurar på antingen "Fatso-News", eller "Tiny Toon Adventures"."

VARIO: "Tja... Fatso-News till att börja med kanske?"

Wario-Ware-Man: "Alright, Fatso-News före allt annat då!"

Zappa!

TV:*Nyhetspratarn:"Och detta är Fatso-News, nyheter för alla fisande och vitlöksätande tjockisar! Detta är den så kallade "The Night Edition" av nyhetsprogrammet, vilket innebär att lite mer hemska saker kommer tas upp vid denna tidpunkten"*

Wario-Ware-Man:"Ha, det får vi allt se så småningom."

Efter att Fatso-News har sänts:

Wario-Ware-Man:"Vad var det jag sa. Inget direkt hemskt där inte om man säger så.."

Warrio:"Förutom vädret då alltså. Det sägs bli ÄNNU värre storm och åska inatt!"

VARIO:"Ännu mer eländesväder alltså, i princip... Alright, Tiny Toon Adventures nu då!"

Wario-Ware-Man:"Ööh, sorry om jag säger det här, men jag kom just på... att Tiny Toons bara sänds direkt på morgonkvisten."

VARIO:"Åh, så tråkigt.."

Wario-Ware-Man:"Så det får väl bli lite sport så länge, tills vi somnar... men jag hoppas att ingen av oss får för oss att börja sova nu, vi måste hålla ögonen på Wario."

Warrio:"Ok, jag LOVAR att inte somna!"

VARIO:"Ingen risk för mig. Jag kommer nog stanna uppe iallafall!"

Ok, som det verkar så verkar Wario inte vara direkt kontaktbar, och nu är det upp till Wariobröderna att vaka över honom, ifall om något skulle hända honom. Någon timme senare så har bröderna somnat på sofforna. VARIO däremot stannar uppe, eftersom han är väldigt skraj för blixarna ute:

VARIO:"Jahapp, då har de andra bröderna somnat. Och inte faan hjälper det mig nåt bättre att se på Formula1 Racing på TV, jag e fortfarande lika skrajsen!"

BBRRRIIIING!!!

VARIO:"AOOW!! Mina ÖRON!!! Vart fan är den där jädra väckarklockan nånstans?? Jag ska slå sönder den!!"

VARIO tar en stor träslägga och slår sönder Wario's väckarklocka, som Wario har byggt för att kunna ta sig upp på morgonen. Problemet är att den låter så himla hemskt, så därför blir VARIO påverkad av den:

VARIO:"Ah.. äntligen tyst! ... återgå till min fåtölj då.."

VARIO sätter sig i fåtöljen igen, och försöker tänka på annat än blyxt och dunder. Efter nån halvminut så börjar Wario resa sig upp ur sin fåtölj trots att hans skinn är vitt som ett spöke:

VARIO:"Höh? Wario? Har Wario äntligen vaknat nu?? Phew, tack gode vitlök att du fortfarande lever, jag trodde att du hade dött eller nånting."

Wario, börjar kackla som en häxa:"Aah ha-ha-ha-ha-haa!!!"

VARIO:"... ursäkta mig Wario, men varför låter du så där??"

Wario:"Åh.. inget speciellt. Du hörde antagligen bara nånting konstigt.. om du ursäktar mig, så... så ska jag gå ut i köket och... um, fixa mig lite vitlök."

VARIO:"Ööh.. Ok, sure! ... Hmm, jag börjar bli lite orolig där nu.. Får ta och väcka Warrio... Warrio, vakna."

Warrio:"Zzzz... Huh? Vad är det om, VARIO?"

VARIO:"Ööh, Wario verkar ha vaknat till liv nu.."

Warrio:"Jaså, har han??"

VARIO:"Jepp. Men, än så länge är jag inte riktigt säker på om... om det verkligen ÄR Wario som pratar.. Jag menar, för det första så la han av ett konstigt skratt innan han skulle gå ut till köket, och för det andra.. så ser hans kropp alldeles spöklik ut!"*börjar rysa och skaka i kroppen, ock klappar tänderna*

Warrio:"Oroa dig inte VARIO, det där är nog säkert normalt, speciellt om Wario har vart medvetslös i flera timmar. Han kommer nog bli sig själv igen imorgon. Ta och sov nu, du behöver allt några timmars sömn eller så."

VARIO:"Alright. Jag ska nog ta och börja sova nu kanske."

Warrio:"Exaktamenté. Natti-natti på dig nu."

VARIO:"Natti-natti, Warrio."

VARIO går till sängs, trots oron av Wario's plötsliga återuppståndelse. Senare under natten så har alla somnat, inklusiv Wario. Wario's ögon öppnar sig, och tittar bort mot Warrio's fåtölj där han sover. Han reser sig upp och går mot Warrio med bestämda steg. Sen plockar han fram en stor, magisk pensel och gömmer den bakom ryggen:

Wario:"OO Warrio, kan du ta och vakna lite en stund eller?"

Wario Show series2 ep23 sida3

Warrio:"Haöh? ... Åh, e det du Wario? Vad vill du så här dags då, jag försöker faktiskt sova."

Wario:"Ööm... Inget speciellt... förutom att jag har en liten överraskning till dig!"

Warrio:"Jaså, en överraskning?? Få se det då, vad det nu e för nåt."

Wario vänder ryggen mot honom, och förbereder sig för "överraskningen". Warrio har ingen aning om vad som egentligen väntar honom, och stirrar på Wario i väntan på sin överraskning:

Warrio:"Jaha, ska det här ta hela natten eller vadå?"

Warrio väntar, och slutligen vänder sig Wario mot honom igen. Plötsligt börjar han att hålla upp penseln i luften, och ögonen på honom blir plötsligt gula(spöklikt gula, alltså). Warrio börjar bli en aningen förvirrad, men samtidigt skraj över Wario's beteende:

Warrio:"Ööm... Wario.. Ä-är det där VERKLIGEN du? D-d-du ser inte ut att riktigt v-v-va-vara d-d-d-dig själv om man säger så!"

Warrio vet inte riktigt vad han ska tycka eller tro om det hela, och när han väl har gått in i det läget som gör att man inte vet vad man borde göra i såna situationer som det här, så börjar Wario kackla som en häxa och aktiverar sin pensel, och med den så... Aj då! Det verkar som att han använder sin pensel för att suga ut Warrio's själ!! Herrevitlök alltså, detta hade inte även JAG räknat med att det skulle hända!:

Warrio:"AAAAGH!!!"

VARIO:"ZZz... Waah!! Höh?? Åh nej, Warriooo!!! Vad sjuttsingen håller du på med egentligen Wario, låt bli med det där, ögonblickligen!!!"

Efter att Warrio's själ hamnat i penseln, så bara står Wario där, mitt framför ögonen på VARIO, och återigen står det "In life, but inactive" i ögonen på honom, men byter sen plötsligt till "All wiped clean", och ur Wario uppstår det en ung tonårshäxa vid namn Drawcia. VARIO kan inte tro sina ögon, och medans han är i ett litet chocktillstånd så introducerar hon sig för VARIO:

Drawcia:"Aa-ha-ha-ha-ha-haaa!! Ops, ursäkta det där. Jag har fortfarande kvar mitt gamla häxkackel från den där tiden verkar det som. Iallafall, sorry om jag skrämde dig sådär, men mitt namn är Drawcia. Och som du kan se så är jag en häxa, men inte vilken annan som helst; Jag har speciella krafter som andra häxor inte har, typ att kunna måla, forma, och rita andras världar som JAG vill att dem ska se ut! Och för att klargöra för er, så har jag lite av ett tvång med att täcka världar med färger och konstverk!"

VARIO, känner sig lite rädd:"J-j-jaha... Öh, så angenämt då.."

Drawcia:"Aja, nog om det där tjattret. Nu tänker jag fiska upp resten av era själar!! Hm... vilken av er ska jag börja med, tro..."

VARIO:"Oh-oh. Bäst att väcka Wario-Ware-Man medelsbums!! Wario-Ware-Man!! VAKNA! VAKNAAA!!!"

Wario-Ware-Man:"ZZz... haöh? VARIO, varför är du vaken så här dags?"

VARIO:"Jo, emm... Det är så att... du kommer inte tro detta, men...!"

Wario-Ware-Man:"Såja, såja, lugna dig nu.. Vad är det för nåt du vill säga?"

VARIO:"Men ser du inte det eller?? Det står ju för FAAN en tonårshäxa här i Wario's hus och vill få ta i våra själar!!!"

Wario-Ware-Man:"Suck... VARIO, har du haft en av dina mardrömmar nu igen?"

VARIO:"Jaha?? Hur förklarar du den där tomma fåtöljen där borta då!?"

Wario-Ware-Man:"Va, vadå? ... Jo tamej fan, Wario är inte längre i sin fåtölj!! Hördu Warrio, ta och vakna nu så får du se på något skumt! ... Warrio?... Warrio?? Yoohooo!! Kom igen nu, du har väl inte dött i sömnen heller?!!!"

Medans Wario-Ware-Man är upptagen med att checka läget hos Warrio så närmar sig Drawcia mot honom, och bereder sig för att fiska till sig hans själ:

Drawcia:"HA! Nu har jag dig, tjockis!!!"

Wario-Ware-Man, vänder sig mot Drawcia:"Huh? Va? YAAAH!!!"

VARIO gömmer sig under bordet medans Drawcia börjar suga upp själen ur Wario-Ware-Man. Visserligen blir hon avbruten av Wario-Ware-Man's själ mitt i alltihopa, vilket hon inte verkar tycka värst mycket om:

Drawcia:"Ok, vad är det nu?"

Wario-Ware-Man's själ:"Jo, em... kan jag bara få säga några sista ord innan du blir färdig med detta eländet??"

Drawcia:"Hrrm... ok, jag ger dig EN minut, inget mer!"

Wario-Ware-Man's själ:"Phew, thank-you... Jo, VARIO!"

VARIO:"Ja, Wario-Ware-Man!!"

Wario-Ware-Man's själ:"Jag får ursäkta om att jag inte insåg det här tidigare, men jag..."

VARIO:"Jaja, det är ok!"

Wario-Ware-Man's själ:"Jo VARIO, en sak till förresten!"

VARIO:"Ja?!"

Wario-Ware-Man's själ:"Försök att för en gångs skull trotsa dina rädslor, och kom för fan och ta oss ut ur det här!! Jag vill inte spendera resten av mitt liv i fångenskap hos en... öhm.. öhm... vad nu detta är för en slags häxa förstås!!"

VARIO:"Alright! ... Jag ska försöka iallafall... tror jag!"

Wario-Ware-Man's själ:"Allvar nu, alltså. Du har bara en chans på dig. En YNKA liten chans! Om hon får tag i dig, så är ALLT KÖRT!!"

Drawcia:"Gääsp... Alright, din tid är ute!"

Wario-Ware-Man's själ:"Åh, just typiskt!! Då är det dags att flytta till mitt nya hem nu alltså!"

Drawcia:"Just precis!"

Wario-Ware-Man's själ:"Och förresten, igen; ta med lite vitlök också. Wario börjar nämligen bli hungrig därinne i hans nya boende!"

VARIO:"Jahapp, det ante mig... men oroa er inte, jag ska försöka rädda er fetknoppar!! ... och ta med vitlök till Wario förstås!"

Efter att Wario-Ware-Man's minut är över så åker hans själ in i Drawcia's pensel. Drawcia börjar gå ut ur huset, men stannar vid ytterdörren när hon lägger märke till att VARIO gömmer sig under bordet:

Drawcia:"Aha, det är DÄR du gömmer dig!! Jag tyckte väl att det fattades en tjockis härinne! Koom hit med dig!!"

VARIO:"Ah crap!!"

Drawcia:"Bara att peka min magiska pensel framför honom, och sen är hans själ MIN!! AA-HA-HA-HA-HAAA!!!

... Umm... jag borde nog snart få det där gamla kacklet utbytt mot ett äkta, rått skratt... Nåväl, nu är du MIN!!"

Drawcia slår på sin pensel och ska just börja beslagta VARIO's själ, men VARIO lyckas att undvika strålen som kom ut ur den. Drawcia jagar VARIO runt hela huset, och förstör hela insidan av huset under processen. Efter några minuters springande och jagande har hon fått VARIO på kornet:

Drawcia:"HA-HAA! Nu kan du inte ta dig någonstans, va!"

VARIO:"Goulp... Öhm, jag antar nog det..."

Drawcia:"Säg adjö till din polare, för nu ska DIN själ in i MIN magiska pensel!!"

VARIO:"Jag befärrar det värsta nu..."

Drawcia:"Alright, bara någon sekund nu!"

VARIO, håller för ögonen:"Säg att detta inte händer, säg att detta INTE händer!!"

VARIO blundar och hoppas på att det som händer nu bara är en hemsk dröm. Men plötsligt:

GONG!! GONG!!

Drawcia:"Vad, ringer min klocka?""*tar upp sin klocka och kollar tiden*

Drawcia:"Oh-oh, verkar som att min tid här börjar rinna ut!! Jag måste tillbaka illa kvickt!"

Drawcia lämnar VARIO där han är, och går ut ur huset medans ytterdörren stängs. VARIO är fortfarande kvar på golvet i Wario's nu helförstörda hus, totalvandaliserat med färg:

VARIO:"Huh? Lever jag fortfarande?? Phew... äntligen kan jag pusta ut lite."

Efter att ha fått behålla sitt liv, och pustat ut litegrann, så bestämmer han sig för att gå ut och titta lite, och får syn på något oroväckande; marken och hela området har blivit nerkvaddat med färg, och himlen är inte alls som den ska; himlen bestod mestadels av tavelkonst, somliga förtjusande fina, andra inte:

VARIO:"YUCK alltså! Hon må nog ha rätt om det där med att hon har tvång med att täcka alltihopa med färg och konstverk, men det HÄR är ändå INTE acceptabelt!! Och där borta ser jag henne, ritandes som om en konstnär skulle ha ballat ur fullständigt!"

VARIO går bort mot Drawcia, som nu håller på och kvaddar allting. Kommer detta att gå bra, eller kan jag bara hålla snattran om det hela och bara hoppas på att VARIO ställer allt till rätta?:

VARIO:"Ah, där har vi ju dig!!"

Drawcia:"Jaså, du är fortfarande här va?"

VARIO:"Ja. Och vad i HELVETE tror du att du håller på med vårt ställe va?? Det ser ju för faan förfärligt ut!!"

Drawcia:"Gör om detta usla, tråkiga stället till ett av mina egna konstverk, än sen. Och du skulla bara VÅGA att kalla min talang förskräcklig!! Tyvärr har jag inte tid med dig, för jag måste dra mig tillbaka till min egen värld! Och du kan INTE stoppa mig!!"

Med sin magiska pensel ritar Drawcia en portal(formad som en tavla liksom) och går in i den. VARIO känner med en gång att allt måste rättas till igen:

VARIO:"Gulp.. då hänger det hela på mig nu alltså, att ställa alltihopa till rätta... inte för att jag kan komma över mina värsta rädslor, men... WHATEVER, jag borde nog ta och hoppa in i portalen nu innan den stängs!"

VARIO hoppar in i portalen och tas till en annan dimension. Väl inne i portalen så ser han hans livs värsta mardröm:

VARIO:"GAACK!! VAD är detta jag just ser omkring mig??! Det ser ju för fasiken som... som... s-som en annan version av helvetet!? Enda skillnaden är att det mesta består av målningar... Men tjena, där har vi ju den där

Drawcia!! Hördu, stanna!!"

Drawcia:"Vad? Så du gav dig in i min värld trots allt, och utan MIN tillåtelse dessutom!"

Warrio, inuti Drawcia's pensel:"Tja, tur att vi åtminstone fått fribiljett hit iallafall!"

Drawcia:"Tyst med dig där inne!"

Warrio, inuti Drawcia's pensel:"Sorry..."

Drawcia:"Jag varnar dig, ETT enda litet steg mot mig och jag bannlyser dig!! Och även om du så skulle vända dig tillbaka så kommer jag göra det iallafall!"

VARIO:"Goulp... tja, vad ska man göra liksom..." *tar ett ynka litet kliv framåt*

Drawcia:"Ha, jag varnade dig! Från och med sänder jag dig till ett bottenlöst hål... som ALDRIG TAR SLUUT!! AA-ha-ha-ha-ha-haaa!!"

VARIO:"Visst visst, dra igång det där jäkla kacklet bara.."

Drawcia:"Tja.. jag kan även göra 'Haa-Haa-Haaaa!' om du så vill det! Hm.. jag borde nog öva lite mer på mitt onda skratt, för det där häckacklet börjar kännas lite omodernt nu..."

VARIO:"*Suck* Bara gör så att jag hamnar i det där bottenlösa hålet nån gång så vi kan få episoden till att gå vidare..."

Drawcia:"Ja ja, stressa mig inte! ... Då så, bort till hålet sänder jag dig nu!" *ZWAPP*

Drawcia:"Så där, då var det avklarat. Den där fete räddharen är nu väck, och absolut INGEN eller INGET kan stoppa mig! HA-HA-HA-HAA!! ... *suck* hur fan gör man ett ondsint skratt egentligen... jag begriper mig bara inte på det där ibland..."

Inne i Drawcia's pensel:

Warrio, muttrar för sig själv:"I know the feeling... or thought... or whatever."

Wario-Ware-Man:"Ja, må så vara. Det enda som oroar mig nu, är om VARIO kommer lyckas ta oss härifrån eller inte..."

Kanske, kanske inte. Ja, som ni nu vet så har våra bröder, och även Wario hamnat i Drawcia's konstiga värld. Som tur är fick VARIO sin själ välbehållen, men dessvärre har han sänts till ett bottenlöst hål... som ALDRIG nånsin tar slut!! Är detta slutet för våra vänner? Kommer VARIO kunna visa vad han går för och rädda sina bröder och Wario? Kommer allting bara att paja eller?? Inte vet jag va... men vi får väl se efter kortisen hur det går för de sen:

--Start of Kortis--

Wario-Ware-Man:"Tjena, Wario-Ware-Man här. Vi är nu inne i vardagsrummet i mitt och de andra brödernas hus, och vi har nåt viktigt att berätta... angående om de där TV-äventyrsepisoderna som kommit då och då... det var en liten idé vi nämligen kom på, som uppenbarligen inte fungerade som vi hade tänkt oss. Den fjärde episoden som skrevs för säsong 2 tog över ett HELT år att få färdigt. Vi försökte att göra några fler, men sen dess så har vi velat gå tillbaka till det ursprungliga som var i Säsong 1 och under början av Säsong 2. Det var även tänkt att det skulle bli över 20 avsnitt för säsong 2 istället för 12, men på grund av flera snedsteg så fick vi bli tvungna till att skära ner lite på antalet avsnitt. Ni vet nog kanske inte detta, men i September 2014 så grundade vi och Wario ett nytt företag, 'Wario and co Media.', eftersom vi kände att vi ville börja sträva efter att göra lite andra saker. Efter denna episod, samt även ett litet specialavsnitt, så kommer vi att stänga ner 'Wario World Pictures Inc.' för gott."

Wario Show series2 ep23 sida6

VARIO:"Som sant Wario-Ware-Man. Men oroa er inte, vi kommer att påbörja Säsong 3 under vårat nya företagsnamn, och vi kommer även göra ett annat projekt som har mer med Wario själv att göra, som även tar hans karaktär tillbaka till de lite äldre tiderna, då Wario's karriär var som bäst som en anti-hjälte, och för att inte tala om väldigt girig!"

Wario-Ware-Man:"Klokt sagt där VARIO. Tja, även om The Wario Show kommer att läggas ner efter Säsong 3, så innebär det inte att det kommer bli det sista ni ser av oss Wariobröder inte. Just nu när denna episod pågår så har vi fullt upp med att skriva klart resten av eländet, och efter det börja arbeta på specialavsnittet som kommer slå ner sista spiken i Säsong 2."

VARIO:"För att fatta det hela kort, så blev Säsong 2 en RIKTIGT JÄKLA RÖRA då den där TV-äventyrsidén kom till. Tja, visserligen hade vi väl lite kul med det... men saker och ting kommer och går, och ibland går det inte som man tänkt sig."

Wario:"Hördu, Wario-Ware-Man! Kan du komma och hjälpa mig lite eller?? Wario's papegoja är i min vitlöksskål och pickar och nafsar och har sig, och jag får inte bort han, för så fort jag kommer med handen så biter den mig i näsan!!"

Wario-Ware-Man:"Alright, kommer Wario!! Och en sak till; denna episoden som nu håller på var tänkt att bli lite mera skakis och creepy, men i slutändan så ville vi inte riktigt släppa ifrån oss komedin, så det som kommer efter denna kortis inom kort är nog mestadels i det humoristiska laget, men några delar av originalidén kommer att leva kvar. Hoppas vi iallafall... nåja, nog om det där. Iallafall kära läsare, vi får hoppas på att Säsong 3 blir lite bättre, och att vi lyckas få bort papegojan från Wario's vitlöksskål!"

--End of Kortis--

Ok, det där var nog inte den sortens kortis som ni vanligtvis är vana vid, men vi hade ett litet meddelande till er läsare som vi behövde få ur oss. Nåväl, vart var vi nu... just det ja. VARIO är nu inne i ett bottenlöst hål som inte har någon som helst botten, och han bara faller, faller, faller, och faller i evighet...

VARIO:"Ja ja, jag vet det Berättar-Wario. Jag har väl fallit i snart en halvtimme nu, och inte blir det bättre av att behöva se en jävla massa tavlor med konstiga fejs omkring sig!!"

VARIO fortsätter att falla i över en timme, och när han just börjar tänka att detta e slutet för honom:

VARIO:"Ämen ser man på, en klippkant!! Äntligen kan jag kanske ta mig ut från detta hålet!!"

VARIO flaxar bort till klippkanten för att försöka få tag i den, och tar sig upp i grevens tid:

VARIO:"Phew... då var det äntligen slut på detta eländet. Förresten ser jag en portal precis framför mig! Undrar vart nånstans den leder..."

VARIO går in i dörren för att se vart han hamnar. Under tiden går vi tillbaka till ytan igen, där Drawcia's numera nyrenoverade högkvarter är. Som nästan ser ut som en studentlägenhet eller nåt liknande:

Drawcia:"Oaah, vilken kväll det har varit. Inte nog med att jag fick målat en hel värld, jag fick även tag i några själar på köpet!!"

Wario-Ware-Man, inuti penseln:"Så, du store... vad vi nu ska kalla dig för. Vad tänker du göra med oss tjockisar?!"

Drawcia:"Det är det vi får se. Just nu vill jag bara hoppa i säng och koppla av.."

Drawcia byter om till pyjamaskläder och hoppar i sängen, och plockar fram sitt Nintendo DS och börjar spela. Inne i hennes magiska pensel däremot verkar det hända lite annat:

Wario:"Jahapp, det ante mig. Hon har alltså gått till att från att vara en galen färgblind häxa till en typisk tonårstjej... ok, kanske inte SÅ typisk, men ungefär nånstans på den fronten, mittemellan kanske..."

Wario-Ware-Man:"Njaa, som om jag skulle oroa mig över det där..."*pekar bort mot ett litet utehus i närheten*

Wario:"Vad?? Säg INTE att det finns ett utedass även härinne också!!"

Wario:"Jodå, klart det finns det. Detta är bara min TURDAG alltså...! eller tur-natt... skit sak samma, nu ska jag gå in och lägga en vitlök!"

Wario-Ware-Man:"Visst, gör det.. inte för att vi vill veta vad som pågår därinne men... Ok kära läsare, vi må nog ha sagt det här förut, men det där om att Wario hela tiden går på dass, vi tänker inte..."

BRRÖÖÖÖÖÖÖLLL!!!

Wario:"Inte vadå??"

Wario-Ware-Man:"... umm... Jag kom tyvärr av mig nu..."

Wario Show series2 ep23 sida7

Wario:"Åh, sorry.. ursäkta om jag störde dig mitt i nånting!!"

Wario-Ware-Man:"Ingen fara Wario! Jag kommer nog på det igen om nån minut eller så..."

Wario:"Alright!"

Warrio:"*PHHÖRRK!!* SNACKA om raket i brallerna!"

Wario-Ware-Man:"Jepp, och tyvärr har vi Mr. Sakurai att tacka detta för! ... nåja, huvudsaken är att vi någon gång kommer ut härifrån. Vem fan skulle vilja se på när en tonårshäxa byter kläder i hennes privata sovrum varje dag va?"

Warrio:"Mjaa... kanske jag."

Wario-Ware-Man:" ... Ibland börjar jag tro att du gradvis blivit nån slags pervers typ eller nånting..."

Warrio:"Äh lägg AV Wario-Ware-Man. Jag menar inte SÅ. Jag menar... man vet inte riktigt VAD damerna döljer under kjolarna eller klänningarna... ah, du fattar väl vad jag menar, eller.

Wario-Ware-Man:"Jaha, du menar på så sätt... tja, du har nog rätt. Under den där kjolen så döljer hon nog säkert något riktigt lömskt.. inte för att jag vill direkt veta något om det, men... tja, hoppas bara att alla dessa utedass-moment inte blir ALLTFÖR många bara! Det var det jag försökte säga, kära läsare..."

Medans bröderna får stå ut med Wario och hans fisar inne i Drawcia's pensel så går vi tillbaka till VARIO igen, och han verkar ha kommit in i Cannoli's TV-Show igen, nånstans borta vid en flott restaurang där han sitter och ska beställa mat:

VARIO:"Så Cannoli... Erm... vad gör du dessa dar nu när du inte längre är en mästerskurk?"

Cannoli:"Jo du. Jag sitter mest hemma i mitt flotta hus och tar det lugnt, men jag ska försöka leta efter en ny karriär så småningom. Undrar bara vart maten tagit vägen nånstans."

VARIO:"Men här kommer MIN mat minsann! Oboy oboy, nu ska här huggas in!!"

Cannoli:"Sicken tur för dig då."

VARIO:"Men hallå, detta är inte maten jag beställde! Jag beställde ett fat med vitlök, inte nån ljummen pastarätt!"

Cannoli:"Åh, det där måste vara min mat. För alldeles nyss gav de mig DIN vitlök!"

VARIO:"A little mixup with the orders, I see... Ok, här har du din pastarätt."

Cannoli:"Och HÄR är din vitlök."

VARIO:"Ah, äntligen ordning. Då så, bara att hugga in nu."

Sen efter att VARIO ätit upp sin mat:

VARIO:"*RAAP* Aah, det där kan man kalla krubb alltså... Nåja, nu måste jag kila vidare, för jag har lite brådis nånstans."

Cannoli:"Åh, ok. Hoppas du hinner dit i tid... vart du nu är på väg nånstans."

VARIO:"Fråga mig inte vart. Men jag önskar dig lycka till med din nya karriär... vad det nu blir."

VARIO går in på toaletterna för att hitta en ny portal. Tillbaka till Drawcia i hennes sovrum så ser vi att hon nu ligger och läser bland ett av sina magasiner... vad nu det magasinet kan vara om:

Drawcia:"Ha, ser man på. De verkar startat en kurs i hur man målar om en hel galax! 'For Witches Only' dessutom!! Hm.. jag kanske ska anmäla mig till den kursen nästa vecka, he he he!"

Inne i Drawcia's pensel:

Warrio:"*Goulp* Kommer det hela att sluta med katastrof tro??!"

Wario-Ware-Man:"Inte vet jag va? Visserligen behöver väl våran galax piffas upp lite, men jag tror nog vi inte RIKTIGT kommer lita på att Drawcia gör det! Om det där händer... vem FANKEN VET HUR vårat solsystem kommer att se ut sen!!"

Tja... inte jag heller om jag får vara ärlig. Men nu beger vi oss till VARIO igen, och nu verkar han ha hamnat i den där djungeln där Warrio och VARIO en gång kraschlandade i. Ni vet, då de skulle gå in i TV-Showen 'Brandy och Herr Morris' för att snoka runt lite. Och han verkar redan ha mött upp med Brandy igen. Som tur är visar hon nu ingen direkt attraktion till honom, men... ja, ni får själva se hur det hela blir av eller till:

VARIO:"Så, du bor fortfarande här i djungeln alltså??"

Brandy:"Japp. Jag kan säga att jag blev fast här, men ändå verkar det här stället inte så illa ändå. Hur kom du hit förresten, jag trodde du gav dig bort till din egen dimension med din bror."

VARIO:"Tjaa... liite av en kort historia kan man säga. Men bortsett från det. Hur är det att bo inne i djungeln?"

Wario Show series2 ep23 sida8

Brandy:"Kan inte säga det bättre själv. Jag har redan en hel del vänner här, och jag har ett bra ställe att bo på. Det här livet verkar vara klart mycket bättre än att åka till ett spa. Visserligen saknar jag mina hemtrakter lite, men jag kommer nog inte lämna dessa trakter, inte på ett långt tag iallafall."

VARIO:"*talar tyst för sig själv*Tja... det enda som fattas bara är väl Herr Morris själv. Men tyvärr så blev saker och ting som det blev helt enkelt. *normal röst* Iallafall, kul att du tycker om livet här ute i djungeln."

Brandy:"Tack för komplimangen VARIO."

VARIO:"Äh, var väl inget.."

Samtidigt, tillbaka till Drawcia's sovrum, inuti hennes pensel, där Wario och de andra nu spelar kortspel av ren uttråkning:

Wario:"Alright Wario, kan jag få be om att du visar mig 'Klöver Åtta!'"

Wario:"Finns i sjön."

Wario:"Damn it!"*plockar upp ett kort ur korthögen*

Wario-Ware-Man:"Ok. Wario, då vill jag se på din så kallade 'Ruter Tre'."

Wario:"Som vanligt; finns i sjön."

Wario-Ware-Man:"Grr.."*plockar upp ett kort ur korthögen*

Wario:"Då är det min tur att fråga då... Kan jag få se era 'Hjärter Ess!'"

Wario-Ware-Man:"Vilket är det både jag och Wario har! Alright, här har du dina Hjärter Ess."

Wario:"Tackar."*tar korten och lägger de i sin korthög*

Wario:"Hur fanken kunde du veta att vi hade 'Hjärter Ess'?"

Wario:"Njaa. Jag bara vet det liksom. Fråga mig inget mer om det."

Wario-Ware-Man:"Ibland undrar jag om han använder något slags trick eller så, för..."

Wario:"Jag hör dig Wario-Ware-Man."

Wario-Ware-Man:"Alright, sorry. Men om vi ser att du på något sätt fuskar så... ja, då ska du allt få se."

Wario:"Äh, klart jag inte fuskar! Nu har vi det bara roligt, inget annat, eller hur?"

Wario-Ware-Man:"Ok, då fortsätter vi spela då.."

Tillbaka till VARIO, igen, som nu är inne i 'Totally Spies' TV-Showen:

VARIO:"Jahapp, då var vi här igen alltså... och fortfarande lika pytteliten som i den där episoden 'Totally Flies!!'"

Undrar vart nästa portal är någonstans..."

Clover:"Men hallå på dig därnere."

VARIO:"Höh?? *tittar uppåt* vad, Clover!! Och ni andra spiontjejer! Sicket sammanträffande. Det var inte igår vi sist sågs direkt!"

Clover:"Just det."

Sam:"Tjena VARIO. Kommer du ihåg mig? Du vet, den där tjejen som var nära på att... du vet.."

VARIO:"Jodå, klart jag gör det... och bara för det så antar jag att det där kommer fortsätta nu igen, eller?"

Sam:"Mjaaee... Tyvärr känner jag det inte längre på samma sätt, vilket bara kanske är tur för dig."

VARIO:"*Phew..* Ok, vissa saker och ting verkar åtminstone gå lite framåt iallafall.."

Alex:"Tja, om vi bortser från det där... varför är du häromkring alldeles ensam?"

VARIO:"Öhm... det är nämligen så att... jag e ute på ett litet personligt uppdrag; att rädda min dimension från att gå under!! Jag letar efter en sorts portal som kan ta mig till en annan plats, som förhoppningsvis kommer leda mig på rätt spår. Kan jag kanske fråga er om... om ni kunde hjälpa mig hitta den eller."

Clover:"Sure! Hoppa upp på min hand här så ska vi se om vi kan hitta den där portalen du nyss pratade om."

Med Spionflickornas hjälp så går de iväg för att leta efter portalen som VARIO verkligen behöver nå för att ta sig vidare. Tillbaks till Drawcia's lya(eller sovrum), igen:

Drawcia:"*bläddrar lite i ett av sina magasin* Hm... det finns ganska mycket häx-yrken att välja på här, men det som framför allt intresserar mig är; 'The Witch-Artists-Competition!' Jag har ALLTID drömt om att få första pris genom att rita och måla! Jag kanske ska anmäla mig till det nån gång!"

Inuti Drawcia's pensel (jag vet, det kommer bli så här då och då under denna halvan av episoden. Även jag börjar tröttna på att själv behöva säga det!!):

Wario-Ware-Man:"Jaha där ser man, inte visste jag att Drawcia hade ett sinne för konst. För en gångs skull ett ÄKTA sinne för konst!"

Warrio:"Ok, det märks att saker och ting börjar förändras, långsamt men gradvis."

Wario-Ware-Man:"Men tjena Wario, ute och jagar Warionäsor ser jag??"

Wario:"Jepp! Eftersom det inte finns något annat att göra härinne ändå så får man väl slösa bort sin tid på ett eller annat."

Wario-Ware-Man:"Som sant... Det enda jag undrar nu är... när sjuttungen Drawcia bestämmer sig för VAD hon tänker göra med oss."

Bra fråga där Wario-Ware-Man, men nu beger vi oss tillbaka till VARIO, som nu tillsammans med spionflickorna Clover, Alex, och Sam, försöker spåra efter en liten dörr(eller portal, vilket som) som VARIO vill nå:

VARIO:"Hmm... Vi ser den inte här nånstans än. Undrar vart den kan ha gått och gömt sig..."

Clover:"Mm... Samma här. Jag ser den inte nånstans jag heller."

Men just efter att alla börjat tveka om vart portalen är så stöter sig Clover's fot på något litet, vilket gör att hon nästan snubblar:

Clover:"AJ! Vad var det som.. *tittar ner* Men hallå, där har vi portalen verkar det som! Vänta bara lite VARIO så ska jag huka mig på knä så du kan komma ner på marken."

Clover hukar sig på knä för att låta VARIO hoppa ner. VARIO är alldeles förstummad över dess storlek, men mestadels förvirrad:

VARIO:"Vad fasen är den så liten för?? Tja, den passar visserligen mig själv, men varför är den mindre än allt annat här??"

Alex:"*rycker på axlarna*Något som även jag inte kan svara på tyvärr."

VARIO:"Alright, då måste jag ge mig av igen. Ha det så bra tjejer, och jag hoppas ni tar fast alla de där elaka busarna häromkring!"

Clover:"Visst, det ska vi göra!"

VARIO går in i portalen, och efter det försvinner den som ett rökmoln. Vart mer nånstans kommer VARIO att hamna innan han äntligen når Drawcia's hemtrakter? Det får vi se sen, men just nu är det återigen dags att gå tillbaka till Drawcia's privata sovrum, där tonårshäxan själv nu sitter och funderar på vad hon tänker göra med hennes nya fångar:

Drawcia:"Hm... det måste finnas NÅNTING man kan göra med ett gäng tjockisar, men VAD.."

Wario-Ware-Man, inuti penseln:"Tja, jag vill inte avbryta dig, men... har du ens tänkt igenom NOGA på vad du kommer utsätta oss för??"

Drawcia:"Mjaa... det är det jag inte riktigt vet ännu. Men NÅN gång kommer jag väl på det, om det nu så ska ta flera minuter!"

Wario-Ware-Man, inuti penseln:"Alright, bara undrade, för det börjar bli väldigt dödstråkigt härinne."

Drawcia:"Jo, men man kanske kunde låta er ha det lite mera tråkigt medans jag håller på och tänker ut något!"

Wario-Ware-Man, inuti penseln:"Aha, på så vis alltså..."

Warrio:"Jag håller snart på och somnar!!"

Wario-Ware-Man:"I know Warrio. Hoppas bara att VARIO snart kommer hit i grevens tid och får ett slut på det denna underbara tråkigheten, men framför allt så att vi på något sätt inte försvinner från denna världen för gott!"

Ok, medans Drawcia håller på och klurar ut nånting så beger vi oss tillbaks till VARIO (igen!), och nu är han inne i 'The Powerpuff Girls' serien, och färgpaletten är lika skärande som förr... ok, kanske inte lika mycket som i MLP:FIM, men ändå...:

VARIO:"Tja, färgpaletten ser fortfarande lika ögonskärande ut, men det skiter jag fullständigt i, för jag ska nämligen... försöka att hitta portalen, som troligen nu är den absolut sista ever... Och där ser jag dem förresten!

Men å andra sidan, så ska jag nog bara fokusera på mitt... ajdå."

Blomman:"Men hallå igen VARIO, det var inte direkt igår vi sågs, eller hur tjejer?"

Bubblan:"Just det."

Buttran:"Vad gör du här? Gav inte du och dina andra bröder bort till erat eget ställe??"

VARIO:"Jo, det gjorde vi allt. Men tyvärr har jag inte tid att hänga omkring här, för... jag har lite att göra liksom."

Wario Show series2 ep23 sida10

Buttran:"Alright, spotta ut det!"

VARIO:"Ok, man kanske inte ska ljuga... Öhm... det är nämligen så att... att jag letar efter en särskild dörr någonstans, som jag väldigt gärna vill komma till.."

Buttran:"Dörr säger du?"

Blomman:"Jag tror att han menar en portal. Så pass långt kan jag iallafall gissa mig till."

VARIO:"Tja. Visserligen kan jag leta efter den på egen hand..."

Blomman:"Äsch, ingen fara. Vi kan hjälpa dig leta efter den, om du vill det."

VARIO:"Vad, menar ni det? Jaoo, liite hjälp har väl ingen dött av."

VARIO förenas återigen med Powerpuff Pinglorna för att... leta efter en ynka liten portal. Men whatever, detta är ju trots allt 'The Wario Show', så vad som helst kan väl förekomma i denna serie. Lite senare frampå så verkar det som att de hittat den, men den verkar vara på något sätt inaktiverad:

VARIO:"Jaha, det här var ju snyggt. Just när man väl hittat det man vill åt, så är den helt plötsligt avstängd!!"

Buttran:"Hm... jag tror jag sett felet!"

Blomman:"Vad då, Buttran?"

Buttran:"Kontakten här verkar vara urdragen!"

VARIO:"Ah, så det e därför portalen inte fungerar. Nåja, nu vet vi iallafall hur den får sin kraft... Alright tjejer, då sticker jag nu! Jag kommer Wariobröderna, jag ska få ut er därifrån!!"*hoppas in i portalen, och portalen försvinner som ett rökmoln*

Buttran:"Jahapp, då var han borta igen. Ska vi gå eller?"

Blomman:"Alright."

Och så åker VARIO på ännu en liten tur inne i portalen, vilket troligen var den absolut sista av sitt slag. Som det verkar så är han nu äntligen på väg tillbaka in i Drawcia's värld! Hur kommer det hela att sluta? Kan VARIO rädda sin brorsöner och Wario innan allt är försent?? Jag vet inte om spänningen stiger upp ännu, men vi kan bara hoppas på ett FET-lyckligt slut sen efter allt detta. Något moment senare eller så har VARIO äntligen hamnat i Drawcia's dimension igen, fast det är ändå en bit kvar för han:

VARIO:"Huuu alltså. Inte nog med att man tagit sig från en TV-show till en annan under en och samma natt, nu ska man även försöka ta sig till den där Drawcia's lya. Och inte känns det bättre att ha en jädra massa fejs-tavler som stirrar på en!"

VARIO fortsätter framåt. Efter en liten bit så dyker en av de där 'fejs-tavlorna' upp mitt framför nyllet på

VARIO och försöker irritera han genom konstiga grimaser och ljud:

VARIO:"Du, jag e inte ett dugg imponerad av det där. Ur vägen, jag ska framåt!*blir stoppad av fejs-tavlan igen*

Men det var då fasiken. Kan inte du bara försvinna eller??! Ok, vad säger du om det här; BOOOOUUUOUUOOO!!"

VARIO försöker skrämma fejs-tavlan genom att säga... ja, 'BUU', som ett spöke ungefär. Den verkar inte skraj inför VARIO's imitation, och med all kraft den har:

Fejs-tavlan:*BOOURRRRAAAUUUUWRRRRR!!!!*

VARIO:"*EEK!!* J-j-ja-jag måste härifrån illa kvickt!!!"

VARIO springer iväg med världens racerfart i ren traumatisk skräck. Under tiden medans VARIO är på språng så beger vi oss bort till Drawcia igen, och nu verkar det som att hon kommit på vad hon tänker göra med själarna av Wario-Ware-Man, Warriio, och Wario:

Drawcia:"Ok, det är som så att jag tänker koka ihop en liten formula som förhoppningsvis kan skapa en målarfärg som ALDRIG tar slut! Och inte vilken vanlig målarfärg som helst; det har även förmågan att permanent måla om ALLT den kommer i kontakt med!"

Wario, inuti Drawcia's pensel:"Jaha, och VAD är huvudingrediensen?"

Drawcia:"Hm.. jag håller just på och bläddrar i häxboken här... det vill säga, 'The Witches-Booklet-For-Newbies'! ... A-HA, HÄR har vi det; det som ska tillsättas sist, trots att det är själva huvudingrediensen, är en näve själar.

Vilket jag redan i för sig har, ha ha ha! ... eller rättare sagt; haa, haa, HAA!"

Warrio, klappar tänderna:"Jisses.. Detta verkar snart vara slutet för oss!! Om VARIO inte hinner hit i tid så kan vi lugnt men säkert säga adjö till vårt liv borta i Wario Island!"

Wario-Ware-Man:"Oroa dig inte Warriio, han skyndar säkert på så gott han kan!"

Wario Show series2 ep23 sida11

Wario:"Öm, ursäkta mig, men sa du just 'tillsättas sist, trots att det är själva huvudingrediensen'?!"

Drawcia:"Ja ja, jag vet. Jag läser bara vad som står i boken, jag har aldrig gjort det här förut liksom..."

Wario:"Aah, det förklarar det hela..."

Wario-Ware-Man:"Kom igen VARIO, skynda dig på lite! Om något moment eller så kommer vi snart inte finnas här längre!!"

Tillbaka till VARIO, där han nu verkar undkommit allt konstigt och skräckinjagande, och dessutom nu har kommit till slutet av allt eländet:

VARIO:"*Pust, phew* Jag hade tur där som tog mig förbi allt det där, och är fortfarande välbehållen... och framför mig så ser jag ännu en JÄKLA liten portaldörr!! ... nåja, förhoppningsvis är väl detta den absolut sista jag någonsin kommer att ta mig igenom."

VARIO går in i portalen för att se vart han kommer hamna närmast. Efter ytterligare en liten tur genom portalen så landar han nu rakt framför dörren till Drawcia's sovrum! Hur kommer detta att bara sluta egentligen?? Tyvärr vet jag inte det ännu, men om vi lutar oss tillbaka och tar oss igenom denna delen av episoden så får vi nog se det så småningom:

VARIO:"Jaha, ÄNTLIGEN HÄR alltså! *Gulp*... jag är oerhört nervös nu, men samtidigt jädrans skrajsen inombords... Å nej, inte vara feg här VARIO. Du lovade dina bröder att du skulle ta till dig mod och få de ur den här knipan! Det enda som oroar mig däremot är hur det kommer sluta för mig sen... Alright! Bara till att ta mig in nu då!!"

VARIO samlar till sig mod och börjar gå bort till dörren till Drawcia's rum. Samtidigt inne i Drawcia's sovrum, där Drawcia själv håller på och förbereder sin nya formula:

Drawcia:"Alright. Om jag minns rätt så skulle det vara två morötter, två gurkor, tre rödlökar, och... vad var det mer..."

Wario, inuti Drawcia's pensel:"Öhm... två Warionäsor kanske?"

Drawcia:"Åh, lägg av va, det ska det väl inte alls vara! Få se i boken här... jo minsann, du har rätt tjockis. Finns det några Warionäsor i närheten?"

Wario:"Öm.. jag ser några krypandes vid dina ben."

Drawcia:"Aiie!! Puh... Där har vi ju några såna där. Bara till att fånga dem alltså!"

Drawcia försöker gång på gång att få tag i dem, men misslyckas alltid:

Drawcia:"Aah, detta är hopplöst. De lyckas alltid smita iväg de där små filurerna!!"

Wario:"Ursäkta om jag avbryter, men... har du inte funderat på att använda din häxtrollstav?"

Drawcia:"Vadå för jäkla häxtrollstav??"

Wario:"Men lägg av nu eller, borde inte alla häxor ha nån form av trollstav?!"

Drawcia:"Jo visserligen, men... tyvärr jag har ingen sån trollstav."

Wario:"Jaha, och hur kommer det sig då att du är en häxa om du inte bär på någon stav??"

Drawcia:"Jag hade faktiskt en häxtrollstav en gång, men jag lyckades att slarva bort den."

Wario-Ware-Man:"*tänker för sig själv* snacka om väldigt klantig häxtjej alltså!"

Drawcia:"Nåväl, det kommer nog säkert gå fint utan de där Warionäsorna. Vad var det mer sen innan själarna ska ner i grytan??"

Wario:"Chilipeppar."

Drawcia:"Försöker du att bara fördröja det hela eller?? Klart det inte ska vara någon chili i formeln!"

Wario:"Em... tyvärr så ska det nog vara det, enligt boken här."

Drawcia:"Alright, få se om vi hittar nån chili i kylan då... åh, just toppen! Jag har ingen chili i kylskåpet!!"

Wario:"He he, så synd för dig då..."

Drawcia:"Hrrm... Ok. Då får det bli nåt annat då.. visserligen står det en hel och ruttan tomat därinne, men. Aja, den får väl duga då!"

Under tiden medans Drawcia har lite problem med att förbereda sin nya formel så går vi till något litet hörn i rummet där vi ser VARIO, som står och gömmer sig bakom en rad stora blomkrukor:

VARIO:"Hm. Jag ser att hon står där vid en gryta och... blandar ihop någonting?? Uh-oh, säg inte att mina bröder redan e väck!!"

Wario-Ware-Man:"Men tjena, VARIO!"

VARIO:"Höh? Wario-Ware-Man? Var är du nånstans??"

Wario-Ware-Man:"Här med de andra, inne i Drawcia's magiska pensel!"

VARIO:"Alright, kommer."

VARIO tar med sig en av blomkrukorna och använder den som kamouflage när han smyger bort till bordet, och får se bröderna och Wario inuti penseln:

VARIO:"Tack gode vitlök att ni fortfarande lever! Tja, att åtminstone era själar fortfarande är vid liv..."

Wario-Ware-Man:"Ja ja, whatever. Nu ska vi bara fokusera på att ta oss ut härifrån.. vilket du får bli tvungen till att göra på egen hand, för vi kan inget fysiskt göra här inne ändå som är av någon nytta."

VARIO:"Ok, då hänger det hela på mig alltså."

Wario:"Jo, en sak förresten VARIO.. tog du med nån vitlök till mig??"

VARIO:"Ja ja, jag har tagit med mig vitlök. Du får den sen efter att vi fått ordning på allting."

Wario-Ware-Man:"Så, hur ska du göra? Ska du ge dig på Drawcia direkt, eller blir det något helt annat?"

VARIO:"Tjaa, jag vågar nog inte ge mig på henne rent fysiskt... däremot tänker jag köra med ett litet trick; jag byter ut hennes pensel mot en annan."

Wario:"Ooh, smart!"

Wario:"Men tänk om hon ser dig då?"

VARIO:"Jaao, det är lite det som oroar mig där... Ajdå!*gömmer sig bakom blomkrukan*"

Drawcia:"Ok, då är nästan allt förberett. Bara lite mera kort läsande i kockboken, och sen ska ni ner i grytan! Jag är alldeles strax tillbaka, och gå ingenstans nu!"

Wario-Ware-Man:"*pratar tyst för sig själv* He he, eller HUR va... *normal röst* Ok VARIO, pass på. Du har din chans nu, för hon har nämligen vänt ryggen till!"

VARIO:"Alright, bara till att få tag i denna penseln här då..."

Med försiktiga rörelser så får VARIO tag i penseln där hans bröder och Wario hålls i fångenskap, och byter ut den mot en falsk kopia. Sen smyger han med sin pensel ut obemärkt. Väl utanför sovrummet:

VARIO:"Wahoo, jag klara't! ... Ops, kanske ska prata lite tystare, annars kanske hon hör... alright, då far vi härifrån nu då."

Alright, verkar som att det hela gick smärtfritt, och nu vandrar VARIO vidare i triumf med den magiska penseln i handen. Men det verkar som att det hela inte är riktigt över än, för Drawcia har nämligen kommit på att hon blivit bestulen:

Drawcia:"Åh nej, var är min pensel! Vart har min magiska pensel tagit vägen!?? Hm... verkar som att jag blivit bestulen av nån skum typ medan jag vände ryggen till! Om jag hittar han eller hon eller den där, så ska jag bannemig ta tillbaka det som är mitt!!"

Helt rasande och fly förbannad, så springer hon ut ur rummet och tar fram en gangstermotorcykel, hoppar upp på den och kör iväg:

Drawcia:"Och ni trodde verkligen att jag skulle flyga efter de med kvast va? Sällan, det där är då faan för gammalmodigt för mig. Jag är väl ingen direkt häxa från dåtiden heller! Iallafall, vem det än är som har snott min magiska pensel, så skall jag ha tag i den där tjuven!!"

Drawcia kör gasen i botten, och åker iväg i full karriär för att hitta den som snott hennes ägodel. Samtidigt borta hos VARIO, som går med penseln i handen:

VARIO:"Hm... jag tror jag hör nånting komma bakom mig.. undrar om man kan trolla fram en spegel på nåt sätt?"

Efter att VARIO trollat fram en spegel med penseln och tittat i den:

VARIO:"Men.. hallå, är inte det där Drawcia som kommer bakom mig!?!*tittar bakåt* Uh-oh! Kanske dags att börja köra gasen i botten nu!!"

VARIO tar fram sin motorcykelhjälm, hoppar upp på penseln(som helt plötsligt får motorcykelhjul under sig av nån konstig anledning), och kör iväg med gasen i botten. VARIO försöker att skaka av Drawcia, men vart han än åker så är hon bakom hälarerna på honom:

VARIO:"Det var då fasiken vad hon e stönig!!"

Drawcia:"Ni kan inte komma undan mig!! Bered er på att smaka på lite färgbomber!!"

Drawcia tar fram världens största bazooka och börjar skjuta iväg färgbomber på VARIO:

VARIO:"Herrevitlök, det där är då ingen vanlig häxa inte!! Tur att de där bomberna inte träffat min bike än så länge, men dessvärre är jag utan ammunition! Alright, får väl fortsätta gasa på!!"

De åker omkring över hela området, med VARIO gasandes och Drawcia skjutandes, och det verkar aldrig ta slut!

Efter ett litet tag ser det ut som att VARIO äntligen skakat av sig den unga tonårshaggan:

VARIO:"*Puh...* är jag äntligen kvitt den där nu..."

Men just när det verkar som att allt är bättre igen:

VARIO:"Haöh?? YAAARRGH!!"

KABOOM!!

VARIO:"Aoow..."

Drawcia:"Ok, vidriga kräk! Ge tillbaka min pensel, eller bered dig på att få din själ förintad!*trycker på någon knapp på Bazookan*"

VARIO:"Men-men, em... ska inte du bara beslagta min själ eller??"

Drawcia:"Jaoo, kanske. Men det är nog mycket bättre att se DIG bli sprängd i bitar!! BWAA-HA-HA-HA-HA-HAA!!!

Huh? Wow, det där var definitivt ett äkta rått skratt! Måste jag ge mig själv beröm för.."

VARIO:"*gulp*... vad ska man göra, vad ska man göra?!?! Åh, um... Ah.. Ahh... Aaah... AAAH.. AAAAH!!..."

Drawcia:"Tre.. två.. ett... Hunh, vad nu??"

TJOOOOOOO!!!

Efter att VARIO lagt av sin nys så exploderar bazookan i ansiktet på Drawcia, och hon blir alldeles sotsvart, och indränkt i färg om man får lov att lägga till den detaljen:

VARIO:"*Sniff.* Sorry, den där var bara TVUNGEN att komma liksom..."

Drawcia bara står där, helt indränkt i färg och sot. Sen tappar hon behärskningen helt och börjar stampa på marken som en liten barnunge:

Drawcia:"BWUÄHÄHÄHÄÄHH!! Min plan.. min stora plan har blivit förstörd! På grund av en liten tjockis i vit tröja som nyser flera kilometer kvadrat!! *lägger sig på marken och börja banka och gråta av ren ilska*"

VARIO:"Jadu, där ser du hur det går när man muckar med en tjockis i vit t-shirt och svarta overaller! Nu vill jag att du gör så att mina bröder blir återupplivade igen, meddetsamma!"

Drawcia:"M-men... först slår du ner en liten tjej på 15-16 år, och sen kommer du och beordrar mig att återuppliva dina brorsöner?!? Vad tror du att jag är, någon slags ande i flaska eller!?"

VARIO:"Nä, visserligen inte. Men jag vill att du gör det ändå, oavsett om du vill det eller inte!"

Drawcia:"Det... d-det där var då det mest taskigaste jag nånsin hört nån säga!!*sätter sig ner och börjar nästan att gråta*"

VARIO:"Alright, alright. Lugna ner dig Drawcia, jag menade inte att såra dig! Men... äsch, vad sägs om det här; om du går med på att väcka mina vänner till liv igen, och att du städar undan all färg och oreda runt om Wario Island, så får du din pensel tillbaka. Det vill säga, om du nu kan lova att du inte gör något som helst ondsint nån mer gång överhuvudtaget! Går du med på det eller?"

Drawcia:"*snyft...* Ah, ok. Jag går väl med på det. Att vara elak kanske inte är det bästa sättet att vara på trots allt."

VARIO:"Alright. Ta oss till vår dimension!"

Drawcia:"Ok, on my way."

Efter en väldigt het fight, och efter att VARIO lugnat ner Drawcia, så beger de sig bort till Wario Island, Wario-brödernas och Wario's hemtrakter, som fortfarande är totalvandaliserat, för att väcka liv i brorsönerna och Wario:

Drawcia:"Ok, vart är det dina brorsöner håller hus nu igen?"

VARIO:"Borta vid det huset där, till höger om vårt."

De går in i Wario's hus, som än ser totalvandaliserat ut. Väl därinne hittar de kropparna liggandes på golvet som var och en av själarna hör till:

VARIO:"Där ligger de, pladdask rakt ner på golvet."

Wario-Wario-Man:"Ah, äntligen hemma!!"

Wario:"Ah, finally. Jag har saknat det här stället oerhört mycket! Och schimpanserna framförallt."

Drawcia:"Ok, då trycker jag på knappen på min pensel här."*trycka*

Med hjälp av penseln så släpper Drawcia själarna fri, och var och en av de går in i sina respektiva 'lik'. Sen efter att detta pågått i mint en kvarts sekund kvicknar de andra tjockisarna till liv igen:

Warrio:"Ugh... vart är vi nånstans? Är jag i helvetet eller??"

Wario-Ware-Man:"Mjaa... det verkar inte så, vi är fortfarande inne i Wario's hus... borde inte vi vara döda nu vid det här laget!?"

Wario:"Uppenbarligen lever vi. Men det skiter jag i, jag är bara glad att få vara tillbaka igen! Och som mitt hus ser ut!! Och den där typen känner jag allt igen!!... trots att jag varit död i flera timmar, jag vet. Men det som mitt inre har upplevt fördes nog över till mitt minne under återuppståndelsesprocessen... antar jag."

Drawcia:"Jaha, och VAD minns du om mig då?"

Wario:"Tja... det jag minns är vad som hände när jag satt i min fåtölj och du kom in och stal min kompis, och allt det andra som hänt efter det. Vad jag gjorde sen efter att du tog över min kropp däremot minns jag inte riktigt."

VARIO:"Jaja, oavsett vad du än gjorde då vill du nog kanske inte veta."

Wario:"Tja, är väl bäst så."

VARIO:"Här e vitlöken förresten.*tar fram vitlöken och räcker över den till Wario*"

Wario:"Ooo, man tackar."

VARIO:"Iallafall, om jag hört rätt, så kommer du nog att inte göra detta igen, eller hur Drawcia?"

Drawcia:"Näpp. Jag fick nog en liten flashback om nånting efter att bazookan exploderade i ansiktet på mig; då den däringa Kirby besegrade mig i Kirby: Canvas Curse. Jag... jag tror jag från och med nu släpper det hela om att vara ond och elak. Jag tänker starta mig ett nytt liv, men först måste jag rätta till allt här omkring."

Wario:"Sure, go ahead and do it, bara jag slipper se all färg härinne sen!"

Och med bara ett svep av penseln i luften så försvinner alla färgfläckar och färgpölar. Sen går hon ut och tar bort all färg över hela området och på himlen, och Wario Island får plötsligt tillbaka sin forna glans igen. Efter det så bär det av tillbaka till den andra dimensionen för Drawcia, precis innan gryning dessutom! Senare frampå är alltihopa ungefär som vanligt igen, men vissa upplevelser kommer leva kvar i både Wariobröderna och Wario i någon timme eller så:

VARIO:"Jahapp, då är allting som vanligt igen."

Wario-Ware-Man:"Det där gjorde du bra VARIO. Inte nog med att du ställde allt till rätta igen, du lyckades även komma över din rädsla!"

VARIO:"Mjaa... inte helt och hållet kanske, men jag fick åtminstone visa vad jag gick för, utöver min bästa förmåga."

Warrio:"Aja, strunt i det. Huvudsaken är att vi alla lever än idag."

VARIO:"Och Wario verkar inte ens bry sig om det längre ser jag."

Borta i Wario's fåtölj, där han sitter och kăkar vitlök:

Wario:"Ääh, varför skulle jag bry mig om det där. Jag vill helst bara glömma det, släppa det, och gå vidare. Och det enda som kan få mig till att göra det är att kăka en hel, STOR skål med vitlök! *Crunch, crunch!!*"

VARIO:"... I princip, ja."

Warrio:"Nåväl kära läsare, då var denna episoden slut. Tyvärr är detta alltså det absolut sista av Säsong 2, förutom ett litet specialavsnitt som tänker påbörjas... nån gång senare frampå, men annars är den andra säsongen av denna serie ett avslutat kapitel för oss. Det har vart en jäkligt lång väg genom allt det här som hänt oss, men nu är det dags att gå vidare. Jag kan fortfarande inte få in det i mitt huvud att det har gått över FYRA år sen Säsong 2 började skrivas. Men det gjorde det minsann, på grund av vissa komplikationer... iallafall, detta kommer inte bli det sista ni ser(eller läser) av denna serien. Vi kommer påbörja Säsong 3 så småningom i framtiden, som även kommer gå tillbaka lite mer till det ursprungliga som Säsong 1 var om... när det väl kommer hända förstås, men innan dess... ha det så gott kära läsare, och jag hoppas ni klarar er därute i sommarvärmen!"

SLUT~THE END...

Wario Show series2 ep23 sida15