

Det är en vanlig dag är det i Smash Bros världen, där Wariobröderna brukar hålla till i sitt lilla hus. Omgivningen har ändrats något radikalt sen de första tre episoderna; Wariobröderna bor inte längre under en rostig plåtpelare, Wario bor nu i huset till höger bredvid deras, och himlen är klarblå. Fortfarande lite spår av metall på marken, men det sista verkar vara som mest förintat. En sista detalj är att området de bor på är mitt ute på en gräsplätt, utan någon befolkning runt omkring de. Wario-Ware-Man och Warrio ligger ute i hängmattorna och solar lite, medans VARIO håller på med annat vid nåt annat hörn av deras tomt.

"Du Wario-Ware-Man, VARIO har stått där borta och grejat med något nästan hela dan. Undrar vad han håller på med..." sa Warrio.

"Precis. Även jag börjar fundera lite... ska vi gå och se efter vad han sysslar med?" sa Wario-Ware-Man.

"Håller med dig där. Vi behöver ändå lyfta lite på skinkerna, så länge som vi legat här ute..." sa Warrio.

De lyfter på sig och går bort till VARIO för att se efter vad han håller på med för något. Borta där VARIO än står och grejar så har VARIO börjat odla lite vitlök. Tja, MER än bara liite vitlök kan man säga.

"Hö hö. Där ser man, det verkar bli en rätt så fin skörd idag!" sa VARIO och fortsätter greja med sin skörd.

"Tjena VARIO. Vad i all sin dar är det du håller på med egentligen?" frågade Warrio.

"Ämen tjenare bröder, har ni sett min nya fina skörd här som jag gjort?" sa VARIO.

"Det var som fasen. Har du börjat odla vitlök??" frågade Warrio.

"Och vad tog det dig för att börja med det här?" sa Wario-Ware-Man.

"Tja, jag blev lite uttråkad av allt zappande framför TVn, så jag bestämde mig för att hitta på något att göra istället!" sa VARIO.

"Har du något emot över att vi smakar lite på din vitlök?" frågade Wario-Ware-Man.

"Nädå, ta för er bara!" sa VARIO.

"Alright. Här Warrio, ta en klyfta och smaka." sa Wario-Ware-Man och ger Warrio en klyfta.

"Tackar!" sa Warrio.

"*Crunch, crunch* ... Gloourk!?" sa Wario-Ware-Man.

"Ptvuuii!!" sa Warrio och spottade ut vitlöken.

"Vad tusan är DETTA för vitlök VARIO, den smakar ju VIDRIGT!" sa Wario-Ware-Man och spottar ut det han tuggat.

"Va? Vad menar ni??" undrade VARIO.

"Ta en vitlök och smaka själv." sa Wario-Ware-Man och ger honom en av vitlöksklyftorna. Det tar inte lång stund för han att spotta ut sitt.

"Bleech!!!! Ni har rätt grabbar! Det är ju förfärligt!" sa VARIO.

"Varför smakar din vitlök så otroligt illa??" sa Warrio

"Amen fråga inte MIG va!" sa VARIO.

"*Sniff, sniff* Hm, grabbar, jag tror inte det är vitlöken i sig som smakar så kasst." sa Wario-Ware-Man.

"Vad? Men ni sa ju..." sa VARIO.

"Jag vet, men... Det verkar som att. *Sniff, sniff*... Eew!! NU vet jag var det kommer ifrån!" sa Wario-Ware-Man och pekar bort mot ett litet utedass utanför Wario's hus.

"Ämen hallå eller, ska du sitta inne i det där skjulet hela dan?!" skrek VARIO mot Wario.

"Vad snackar ni om där ute va, ser ni inte att ett fetto försöker lägga en ruttan vitlök här inne?!" sa Wario.

"Men det luktar ju PYTON Wario. HUR länge till ska du sitta därinne va??" sa Warrio.

"OCH titta bara på min vitlök. De blir alldeles bruna och äckliga av stanken..." sa VARIO och börjar gråta.

"Såja VARIO, såja." sa Warrio och börjar trösta honom.

"Grr, du din... Du kan inte bara sitta där hur länge som helst och sprida din jäkla stank!! Till och med VARIO's vitlök dör av den!" sa Wario-Ware-Man.

"HA, försök att köra bort mig ifrån dasset bara!" sa Wario.

"Det kanske jag gör också om du inte blir färdig snart!" sa Wario-Ware-Man och ska ta ett steg mot Wario's utedass. Men innan han ens börjat gå släpper Wario en liten fis.

"Wa ha ha, känn på den!" sa Wario.

"OK, UT därifrån nu!" sa Wario-Ware-Man.

"Kom igen bara!" sa Wario.

Wario-Ware-Man försöker att gå bort mot Wario's utedass, men ju mer han närmar sig desto värre börjar det lukta.

"Gaah... Det stinker värre och VÄRRE ju mer jag närmar mig honom!" sa Wario-Ware-Man.

"Ja just det. Låt mig sitta ifred här i godan ro!" sa Wario och lägger av den mest värsta fisen i hela stan.

"*Host, harkel* Fy fanken alltså!! Detta är ännu värre än den gången vi försökte experimentera med att framställa olika dofter!" sa Wario-Ware-Man.

"Vilket var hemma i vårt hus, och just det experimentet belv inte så värst lyckat..." sa Warrio.

"Ja, jo. Du har väl rätt där Warrio. Jag skulle nog ha låtit bli att korsa en Wario-Näsa med en skunk... Men vänta du bara Wario, du ska inte sitta på toaletten speciellt länge till!!" sa Wario-Ware-Man och går bort till utedasset för att flytta på det. Trots sina ansträngingar lyckas han ändå inte flytta på Wario.

"Nå? Hur gick kampen?" frågade Warrio.

"Helt orörlig faktiskt. Han vägrar till och med att stänga dörren!" sa Wario-Ware-Man.

"Och borta vid vitlöken står VARIO fortfarande och bölar..." sa Warrio.

"Alright, detta är då verkligen DROPPEN. Vi kan inte bara stå här och se på medans VARIO gråter ihjäl sig. Vi måste göra något åt det här!" sa Wario-Ware-Man.

"Ja, men hur?" sa Warrio.

"Jepp. Hur ska vi göra egentligen?... Aha, vi försöker att stänga ute fisarna på något sätt. Jag får fundera på det Warrio... Var inte ledsen VARIO, vi ska nog få din vitlök till att må prima igen!" sa Wario-Ware-Man.

"Snyft... hur då??" sa VARIO.

"Kom hit, så ska vi berätta hur!" sa Wario-Ware-Man och berättar för VARIO om deras plan. Efter att ha tänkt litegrann så kommer de slutligen på hur dem ska kunna skydda vitlöksskörden från Wario's förfärliga fisar.

"Så, hur ska vi skydda vitlöken från att bli förstörd?" frågade VARIO.

"Hm. Vi har två saker att välja mellan; Antingen bygger vi ett luftisolerat skjul, eller också lägger vi en glaskupol över den som stöter bort fislukten!" sa Wario-Ware-Man.

"OK vad väntar vi på. Till arbetet bröder!" sa Warrio.

Någon timme senare så har de byggt färdigt skjulen som förhoppningsvis håller fislukter och sånt borta.

"Sådär! Detta kommer nog att göra susen." sa Wario-Ware-Man.

"Ha, försök och förpesta min vitlök NU om du kan Wario!" sa VARIO.

"Kom så går vi in och tittar på TV så länge grabbar, så får vi se efter om en stund om skjulet står kvar eller inte." sa Wario-Ware-Man och går in med sina bröder i huset för att glutta på lite TV. Vad de inte vet är att redan nu håller Wario på och smider planer.

"Jaså, ni tror att ni kan skydda VARIO's vitlöksskörd från mina fisar va? HA, jag ska allt visa er! Hnnnn..." sa Wario och börjar ta i för kung och fosterland. Inom knappt 5 sekunder hörs ett jättehögt "BRAABOOM" och hela skjulet börjar plötsligt vidga sig av all gas i luften. Någon stund senare ska Wariobröderna gå ut och kolla om skjulet står kvar.

"OK bröder. Dags att gå ut och se efter om skjulet står kvar." sa Wario-Ware-Man.

"Alright, vi kommer." sa Warrio.

De går ut för att se om skjulet står på sin plats, men det dröjer inte länge förrän de får se något mindre bra.

"Hörni bröder, titta vad som hänt med skjulet!!" sa Warrio.

"Men vad i hela vitlöken... Den höll visst inte!" sa Wario-Ware-Man.

"Och inte nog med det. ALL min fina vitlök är brun och äcklig IGEN!" sa VARIO och börjar gråta.

"Waarioo!!" skrek Wario-Ware-Man på Wario.

"Men vad, låt mig sitta på holken ifred säger jag ju!" sa Wario.

"OM du förpestar VARIO's vitlök igen med dina äckliga gaser, så ska du verkligen få se på ett och annat!" sa Wario-Ware-Man.

"Vad var det jag sa va. Inte ens ett fjuttigt litet trädgårdsskjul kan stå emot mig och mitt utedass!" sa Wario.

"Jag kan bara säga en sak om dig just nu... Du... är... VIIDRIG!!" sa Wario-Ware-Man.

"Japp, och det står jag för också. Vänta bara en liten sekund så ska jag..." sa Wario och börjar ta i, och inom en sekund får Wariobröderna återigen känna på hans nästa brax.

"FYY alltså, detta blir ju bara värre och värre!! NÄ grabbar, vad säger ni, dags att gå över till plan B?" sa Wario-Ware-Man.

"Håller ena med dig. Här kan man ju inte ANDAS!" sa Wario.

Wariobröderna går iväg och påbörjar nästa projekt för att skydda VARIO's vitlök från alla gaser. Inom en timme har de äntligen byggt färdigt det.

"HA, snacka om att vitlöken har nog med skydd så det räcker, eller hur?" sa Wario.

"Precis. Förhoppningsvis kommer denna gigantiska glaskupol att hålla min vitlök skyddad!" sa VARIO.

"Tja, NÅDE MIG om han lyckas att fisa sönder den här också..." Wario-Ware-Man tvekade.

De går in igen för att ta sig lite snacks och koppla av lite en stund. Men som vanligt har Wario mer lömska saker på gång.

"Ha, de där bröderna tror då verkligen att deras nya upp och ner vända glasskål ska kunna skydda vitlöken. Jag ska allt visa dem..." sa Wario och ska just börja trycka ut sin nästa brax, men stannar upp och börjar tänka om lite.

"Hm... jag kanske får ta och försöka med något annat nu... det där med att bara sitta här inne och fisa hela tiden kanske blir lite för mycket. Vad ska man hitta på istället..." Wario började fundera. Efter lite tänkande får han en ny snilleblix.

"Aha, jag ska nog börja använda mig av en insektsprej från och med nu!" sa Wario och springer in till sitt garage för att leta efter en insektsprej. Han kommer lika snabbt tillbaka som han sprang iväg.

"Så där. Här har vi min kära lilla insektsprej, som jag brukar... eller brukade använda för att hålla Wario-näsorna borta från mina vitlöksblommor. Dessvärre är det inget kvar i den verkar det som... hm. Vad ska man göra åt det..." sa Wario och börjar fundera lite igen. Han får sen en liten idé och springer in till sitt utedass och stänger dörren. I några sekunder eller så hörs det mycket stönande och fisande. Wario kommer sen ut igen.

"Så där. Då var insektsprejen påfylld igen. Detta bör nog duga... Alright bröder, nu ska ni få se att ni verkligen har fel! INGET kan stoppa mig från att göra det jag tänkt mig!!" sa Wario och börjar gå till verket med sin plan. Han stoppar ner insektsprejen strax utanför glaskupolen och börjar spreja med den allt vad han orkar.

Efter att ungefär två timmar gått så ska Wariobröderna åter igen gå ut för att kolla till vitlöken, och de får nu se med egna ögon hur det hela har slutat.

"JAPP, jag hade rätt. Inte ens glaskupolen hade nog med kraft för att hålla vitlöken frisk och skön!" sa Wario-Ware-Man.

"Vad i hela... NÄÄ?? Har han lyckats med det återigen?!" sa VARIO och tappar hakan när han får se all den bruna gasen inne i glaskupolen.

"Nämen ser man på, en glaskupol som är fylld med gas. Det är nåt man inte ser varje dag!" sa Wario från sin tomt.

"Ditt vidriga AS!! Hur du än gjorde det där, så ska du bara VETA vad vi tycker om detta, och det är inte speciellt mycket!" sa Wario-Ware-Man.

"Tja, var glad iallafall att jag inte satt på min utetoalett och gjorde det! Förresten, vill ni känna lite på min nya dofta-gott sprej??" sa Wario och tar upp en sprayflaska ur fickan.

"Njaa, jag vet inte riktigt. Tänk om det är något fisaktigt i den!" sa Wario-Ware-Man.

"Äh, jag lovar er att det inte är nåt sånt!" Wario insisterade.

"Hm... alright, kör till..." sa Wario-Ware-Man och väntar på att få känna på Wario's sprej. Wario riktar sprayflaskan mot Wario-Ware-Man och trycker på flaskan, och ut kommer inte någon fis, utan en brungrön lera av något slag.

"Ptvii!! ... vad i... lera? Varför just smutsig LERA??!" undrade Wario-Ware-Man.

"Tja... för omväxlingens skull liksom. Förresten vill du nog inte veta vad det gröna är för nåt, he he..." sa Wario och går in i sitt hus.

"Om jag inte vill veta vad det gröna är för något?? Klart jag vill veta det..." sa Wario-Ware-Man.

"Öhm, bli inte sur på mig nu för detta Wario-Ware-Man, men... jag tror att den där gröna substansen i smutsleran kan vara snor. Snor från en Wario-näsa!" sa Wario och vänder sig om medans han visslar som om han inget sagt.

"Ulp... ursäkta mig bröder, men... jag måste gå på toaletten och kräkas!!" sa Wario-Ware-Man och rusar in i deras hus för att... ja, ni vet nog vad. Under tiden är det upp till de andra bröderna att tänka ut en ny plan.

"AH, jag kommer inte på något bra..." sa VARIO.

"Men det har JAG! Vi bygger ett enormt växthus, som vi hoppas står emot alla sorters gaser!" sa Wario.

"Med några justeringar kanske, eller?" sa VARIO.

"OK, du har nog rätt där. Vad de justeringarna blir får vi väl se då. Kom VARIO, dags att gå till verket!" sa Wario.

"Hö hö hö, NU du Wario ska vi se om du kan klara av detta!" sa VARIO.

De börjar på sin lilla idé, och på bara en minut så står växthuset redo, där VARIO's vitlök nu kommer att skyddas inuti den.

"Si så där ja, äntligen klar!" sa VARIO.

"Jepp, och byggd i STÅL dessutom!" sa Wario.

"Om Wario lyckas ha sönder den här också, kommer jag att bli GALEN!" sa VARIO.

"Det kommer han inte lyckas med, det lovar jag." sa Warriio och går med VARIO in i huset för att sätta sig ner och koppla av lite.

Senare på kvällen är Wariobröderna uppe och fiser lite innan de ska gå och lägga sig för kvällen... det där med "fiser" förresten, det menades liksom som ett uttryck, inte bokstavligen.

"Ok Wario-Ware-Man. Vi har byggt ett enormt växthus i stål, som troligen kommer att hålla alla fisar utanför." sa Warriio.

"Åh så bra. Då kan väl någon av er stå och vakta utanför!" sa Wario-Ware-Man.

"Hm... verkar som att VARIO inte kan iallafall... Han gick just in till köket för att ta sig en nattmacka..." sa Warriio och pekar bort mot köket, där VARIO nu står vid kylskåpet och gör sig en nattmacka.

"*Drägel*... Och så lite smör.. Ost... Vitlök... Och till efterrätt... lite sedelbuntspaj, indränkt i vitlökssås!" sa VARIO medans han gör i ordning sin macka.

"Bläääch. En sedelbuntspaj? Vem fanken skulle vilja äta något sånt?!!" sa Wario-Ware-Man.

"Tja. Man kan bara undra vad Wario skulle ha på sin nattmacka i sådana fall... vilket jag helst inte borde gå in på." sa Warriio.

"Så... Vem ska stå ute och vakta växthuset då?" frågade Wario-Ware-Man.

"Amen kom igen, vi har ju för i hela vitlöken stått där ute och kämpat med den i en minut!!" sa Warriio.

"På bara EN minut?!" sa Wario-Ware-Man.

"Ja, än sen?" sa Warriio.

"Ok ok... ska vi göra upp ett vad?" frågade Wario-Ware-Man.

"Alright." sa Warriio.

Någon stund senare, efter att Wario-Ware-Man och Warriio har utfört sin lilla överenskommelse-grej, så står nu Warriio utanför växthuset och vaktar, med hagebössa och allt.

"Jahapp, det fick tydligen bli JAG... Men varför just JAG?? Detta ska han då verkligen få sota för! Dom ligger säkert där inne nu i sina mjuka, goa sängar, och här står jag och ska vakta ett växthus i stål!!" sa Warriio för sig själv med en sur min.

"Äh, spela roll. Det var ju ändå jag som föreslog fia med knuff, och det blev Wario-Ware-Man som vann. Förresten var det även min idé att bygga ett växthus, så detta får bli mitt jobb; att hålla undan Wario's fisar från växthuset... Men, inte är väl Wario vaken så här dags?" sa Warriio och börjar fundera lite. Våldigt lite vet han att Wario står förberedd bakom sitt utedass, med insektsprej, bazooka, och allt.

"He he he... Där har du allt fel, käre vän. Bered dig på att känna på rökmoln du aldrig tidigare skådat..."

Wario börjar att sätta sin plan i verket. När Warriio är som mest omedveten om saker och ting skickar Wario upp en liten smällraket i luften, vars explosion får Warriio att vakna upp. Därefter tar Wario upp en megafon och skriker ut sitt meddelande.

"Alright Warriio, erat växthus ska inte stå uppe speciellt länge till. I natt ska ni allt få se på det absolut värsta rökmolnskriget Shadow Moses Island nånsin skådat!!" skrek Wario i sin megafon.

"Jaså, du är fortfarande här ute va! Bara så du vet Wario, så kommer jag ALDRIG att ge upp!!" sa Wario.

"Ha, det får vi se käre tjockis! Du får lov att börja kriget!" sa Wario.

"Vad, jag?? Alright, kör till då!" sa Wario och ska just rikta hagelbössan mot Wario, men innan han ens avfyrat den lägger han av en liten fis.

"Vad i... Bwa ha ha ha haa!!" Wario föll på marken och börjar gapskratta.

"Ja ja, jag råkade väl fisa lite, än sen???" sa Wario.

"Hö hö... nåja, det där duger väl som en startsignal, antar jag... men nu däremot börjar allvaret! Till ATTAACK!!" sa Wario och sänder fisgas mot skjulet på brödernas tomt med sin insektsprej.

"*Host, örk!!* ... fy fanken alltså, det där stank verkligen!!" sa Wario medans han fortfarande hostar.

"Ha, känn på den där Wario!!" sa Wario.

"Tja, som tur var rådde det inte på skjulet iallafall!" sa Wario.

"Detta må bara vara början. Tro mig, bakom min utetoalett har jag en hel mängd andra vapen att ta till mig!" sa Wario och sprejar återigen med sin insektsprej.

"*Host, harkel* ... ok, är det SÅ du vill ha det, då ska du få se på ett och annat." sa Wario och fyrar av sin hagelbössa på Wario. Som tur är lyckas Wario ta skydd bakom sin toalett innan han ens blivit träffad.

"Sablar också!" sa Wario för sig själv.

"Alright. Här krävs det lite mera explosiva medel!" sa Wario och kastar iväg en handgranat mot deras trädgårdsskjul.

"Herrevitlök, en handgranat! Dags att ta betäckning!!" sa Wario och gömmer sig bakom busken bredvid växthuset. Till hans förvåning exploderar den inte.

"Amen hallå, kallar Wario detta för en handgranat!?" sa Wario förvånande. Han plockar upp den i handen och går en bit ifrån växthuset för att kasta iväg den, men innan han ens kastat iväg den exploderar den rakt framför ansiktet på honom, med en massa gasmoln som skymmer kameran i någon sekund eller så.

"*Host, host...* ... det var då det värsta han nånsin kunnat göra, den där Wario!! ... men, om jag får säga det själv, så var det där verkligen en rökare alltså!" sa Wario och tuppar ner på marken. Wario tittar fram bakom sin utetoalett och ser att handgranaten inte exploderade vid växthuset.

"Fanken också! Den där Wario lyckades att rädda växthuset från min fis-handgranat!! Men ännu bättre är att han fick smaka lite på avgaser, he he he..." Wario skrattade lite rätt för sig själv tills hagelbitar avfyras från Wario's bössa återigen.

"My garlic!!" sa Wario och gömmer sig bakom toaletten igen.

"Vänta du bara tjockis, jag ska allt få ner dig, på ett eller annat sätt!!" skrek Wario i ren ilska.

"Ha, du kan bara försöka Wario!" Wario retade Wario, som svarar med att skjuta Wario med sin hagelbössa. Som tur är åker hagelskottet bara rakt igenom Wario's keps.

"Vad??! Min... min KEPS!! Titta vad du har gjort med den nu! Detta är den enda jag har!!" skrek Wario.

"Kom an då tjockskalle. Visa mig det värsta du har att erbjuda!" sa Warrio.

"Ok, det här är bara DROPPEN alltså! INGEN kallar MIG för tjockskalle här inte!! Vänta du bara, lustigtjockis. Nu ska du verkligen få se på äkta gasmoln, och jag menar ALLVAR nu!!" sa Wario och laddar sin bazooka och fyrar sen iväg bomber av gasmoln mot växthuset.

"Uh-oh, dags att göra nåt, illa kvickt!!" sa Warrio och skjuter mot gasmolnsbomben. Bomben blir träffad av skottet och försvinner.

"Ha, där ser man. Inte ens lite fismoln är någon match för min hagelbössa!" sa Warrio.

"Grr... Alright, är det så han vill ha det..." sa Wario och fyrar iväg ännu fler bomber med bazookan. Warrio skjuter sönder varenda bomb som fyras iväg mot växthuset. Efter en liten stund orkar Wario inte att skjuta längre.

"*Pust, puuh*... jag orkar snart inte skjuta mer... den där Warrio är då en väldigt skicklig prickskytt, det måste jag säga." sa Wario, som än sitter och pustar av ren trötthet.

"Ha, erkänn dig besegrad Wario! Vid detta laget lär du nog inte ha så mycket mer ammunition, så det är lika bra att ge upp och gå in ditt hus och titta på TV och fisa lite som alla andra gör!" sa Warrio.

"Grr... OK, det är SÅ han vill ha det! ... nuu du Warrio ska du allt få ångra att du sa det där. Jag tänker INTE ge upp i första taget inte!" sa Wario och sitter bakom sin utetolett och väntar lite tills Warrio har somnat. När den andre väl har slumrat ihop på sin vaktpost smyger Wario in i sitt garage och rotar fram en spade och en missil stor nog för att få plats inne i Wariobrödernas växthus, och springer iväg en lång bit ifrån deras hus och gräver ett hål.

Någon timme senare eller så står nu Wario vid hålet han grävt med en dynamitkolv framför. Han drar upp handtaget på den, och stoppar där en liten stund.

"Wa ha ha... nu ska han verkligen få se på ett och annat den där Warrio! Om han tror att jag har gett upp så har han FEL." sa Wario och trycker ner handtaget på kolven igen.

Under jordytan går det en stubintråd som leder till undersidan av växthuset, där Wario har ställt sin missil som pekar rakt upp. Vid stubintrådens slut där missilen står slås missilen på, och på bara en sekund åker den upp genom golvet inne i växthuset och landar på sidan av hålet. Toppen av missilen öppnar sig för att släppa ut en mängd av konstiga bruna gasmoln som långsamt börjar sprida sig inne i växthuset.

Morgonen därpå så sover VARIO fortfarande i sin säng. Det dröjer inte länge förrän ljudet av en Warionäsa som sjunger sin lilla morgonvisa får honom att vakna ur sin djupa skönhetssömn.

"GÄÄSP... Aaah, vilken härlig nattsömn. inte ett enda ljud har jag vaknat upp av!" sa VARIO och går upp ur sängen för att gå ut till köket. Ute vid köket står Wario-Ware-Man och har just gjort färdigt lite rostad vitlök, med rostade brödsivor på bordet och så vidare.

"Ah, tjena VARIO. Vad sägs om lite frukost innan vi går ut och tittar till vitlöken." sa Wario-Ware-Man.

"Mer än gärna, Wario-Ware-Man." sa VARIO.

De sätter sig vid bordet och gör i ordning varsin macka med rostad vitlök på och börjar kaka. Efter att de ätit och borstat tänderna bestämmer de sig för att gå ut och ta en titt på växthuset.

"Undrar om växthuset står kvar där ute. Stackars Warrio måste nog ha vart med om en hel del i natt, men förmodligen har han nog lyckats hålla varenda fis borta. Ska vi gå ut och ta en titt?" sa Wario-Ware-Man.

"Alright... Oboy oboy. Snart ska det bli vitlök, i STORA mängder!" sa VARIO helt överglad. Wario-Ware-Man tar med sig en bricka med ett par vitlöksmackor till Wario på vägen ut.

"Mornn Wario. Jag tog med lite frukost till dig här! Du måste säkert vara utsvulten efter... vad i HEELA!?" sa Wario-Ware-Man och tappar brickan när han får syn på vad som hänt under natten.

"Ugh... Åh, tjena Wario-Ware-Man, gissa vad som hände inatt..." sa Wario.

"VARIO, kom och titta vad som har hänt! Du kommer nog inte bli så glad över det här." Wario-Ware-Man ropade på VARIO. Efter att VARIO kommit ut så får han se att växthuset inte längre står kvar.

"Nää, inte växthuset OCKSÅ!?? *Snyft* ... Jag tror jag går och lägger mig för resten av dagen..." sa VARIO och går in igen för att lägga sig på soffan och sova av ren sorgsenhet.

"Ååh, Waario!!" skrek Wario-Ware-Man.

"Jahapp, ville tjockisen mig nåt eller?" frågade Wario från sin sida.

"Hur... hur... HUR TUSAN hade du sönder vårt växthus!?" sa Wario-Ware-Man.

"Tja, säg det själv du. Vänta bara ett litet ögonblick..." sa Wario och tar upp en liten vatten pistol. Med ett tryck på handtaget och pistolen riktad mot Wario-Ware-Man, skjuter han iväg en stor Wario-Näsa rakt på hans ansikte som fäster sig där.

"Yaargh!! Få bort den från mitt fejs, få bort från mitt fejs!!" skrek Wario-Ware-Man och börjar springa runt medans han försöker få loss Wario-näsan från ansiktet.

"Inse det Wariobröder, jag ligger ALLTID steget före er, och kommer alltid att göra det så länge jag lever!" sa Wario och hoppar ner i sin solstol, tar på sig sina solglasögon, tar upp en vitlöksdrink och dricker lite ur den medans han njuter av att se Wario-Ware-Man's springande här och var på deras sida.

"Herrevitlök, den där Wario vet då allt vad han går för ibland!" sa Wario.

"Wario, kan du hjälpa mig att få loss den här Wario-näsan eller?!!" sa Wario-Ware-Man.

"Hm... man kan väl alltid försöka!" sa Wario och går till Wario-Ware-Man för att hjälpa honom dra loss Wario-näsan som än sitter på hans ansikte.

"Grr... om det inte är vid utedasset och lägger fisar han gör, så skjuter han en Wario-näsa eller äcklig lera i ansiktet på en!! Får bara hoppas på att han inte gör något mer sånt här i fortsättningen, annars blir det nog rätt så jobbigt att bo ihop med honom..." sa Wario-Ware-Man och försöker stå still medans Wario försöker separera Wario-näsan från honom.

The End...