

The Wario Show: Remade Version (02/08/2009 17:46 | 02/08/2020 22:48)

Episod #1: Matvraket

Det är ännu en fight på gång i Smash Bros. världen och nu slåss det och bankas för glatta livet! Däremot verkar det som att denna fight inte kommer vara speciellt länge till.

"Hah, smaka på denna höger, Warriio!" sa VARIO och ska just ge honom en rak höger.

"Pah. Inte förrän du fått känna på min Wario Chomp!" sa Warriio och använder Wario Chomp mot VARIO.

"Aow, aow! Släpp ut mig, din äckliga fuling!" VARIO började protestera.

"Nuh-uh.." sa Warriio och fortsätter bita på VARIO.

"Hörni bröder, sluta slåss, jag har dåliga nyheter!" en rätt oroad Wario-Ware-Man varnade de andra.

"Va, vadå?" sa Warriio och spottade ut VARIO.

"En tjockis har dykt upp på arenan. Och inte bara det, han är även lite av ett svin!" sa Wario-Ware-Man.

"Huh? Vad menar du?" VARIO frågade.

"Kom med så får ni se själva. Hoppa upp på era Wario Bikes!" sa Wario-Ware-Man.

"OK, vi kommer på stört!" sade Warriio och VARIO.

De åker iväg för att se vad den tjockisen egentligen är för en typ. När de väl får syn på honom ser de hur han bara slukar i sig en hel låda. Hans identitet är än så länge dolt.

"Eew! Snacka om att hans gap bara kan vidga ut sig sådär utan att ens spricka." sa VARIO.

"Vänta nu, jag känner igen den där typen lite!" sa Warriio.

"Japp. En stor, vidrig tjockis som brukar kallas för "Matvraket". Iallafall vad jag vet." sa Wario-Ware-Man.

"Matvraket?!" undrade VARIO.

Warrio:"Kolla grabbar, han tänker sluka den där lådan hel!" påpekade Warriio.

"Vilket också har en "Final Smash" i den!" sa Wario-Ware-Man.

"Vi MÅSTE stoppa honom!!" sa VARIO.

"OK Wariobröder, dags att inta position och bereda oss inför att tackla!" sa Wario-Ware-Man.

Wariobröderna börjar att utföra sina "Shoulder Bash" attacker. Under denna period börjar saker och ting att gå i slow-motion. Bröderna fortsätter att springa mot "Matvraket", vars egentliga namn ännu inte avslöjats. Olyckligtvis ser han de, och slutar upp med det han gjorde. Vid denna punkt går allting i normal hastighet.

"Aj tusan. Matvraket har redan sett oss!" sa VARIO.

"Men vänta, är inte det där..." undrade Warriio.

"Ja, det är jag..." sa tjockisen och håller upp en skylt som säger " Jag heter Wario, och inget annat".

"Men ser man på. Vad gör du här på ett sådant här ställe, va?" frågade Wario-Ware-Man.

"Tja. Jag hade inget annat för mig, så jag bestämde mig för att gå iväg och käka lite låder." sa Wario.

"Inga intressen, alltså... förutom att jaga skatter kanske." sa Warrio.

"Öhm, bröder. Han håller en vitlök i handen!!" sa VARIO.

"Just det, och JAG tänker äta den så jag blir till Wario-Man!" sa Wario och börjar tugga på vitlöken.

"Aj fanken!" sa Wario-Ware-Man.

Efter att ha ätit upp vitlöken blir Wario till Wario-Man. Det tar inte lång stund för han att tänka ut vad han ska göra mot bröderna.

"Wa ha ha, ni tror att ni kan stoppa mig från att käka upp den där lådan, va? Då har ni FEL! Bered er på att smaka på min fisattack, tjockisar!!" sa Wario-Man.

"Åh nej!!" sa VARIO.

"Hnn!!" Wario-Man lät medans han försöker släppa ut en Wario-Waft.

Ute i rymden ser vi ett gigantiskt brunt moln resa sig uppåt från något ställe på jorden, med Wariobröderna flygandes till andra sidan av jordklotet. Tillbaks ner på jordytan vinkar Wario-Man farväl av bröderna.

"Ha det så roligt nere vid Kina! Vem vet, kanske stöter ni på något bättre där... eller värre." sa Wario-Man.

Efter en liten flygtur landar Wariobröderna äntligen nere i Kina. Dessvärre blir det en rätt hård landning.

"Aow, mitt huvud!" sa Warrio.

"Aj, min BAK!" sa VARIO.

"Tja, som tur är klarade vi oss!" sa Wario-Ware-Man.

"Hm, märker ni samma sak som jag?" sa Warrio.

"Vad?" frågade Wario-Ware-Man och VARIO.

"Vad I... alla invånarna här ser nästan precis ut som Wario!!" sa VARIO.

"Huh? Vad pratar de två framför oss om?" sa Warrio.

"Hördu tjockis. Bort från min plats. Ser du inte att jag studerar kackerlackor?" sa den ena Wario-kinesen.

"Nonsens. Det är JAG som studerar kackerlackor här. DU kopierar bara mig!" sa den andra Wario-kinesen.

"Håll truten med dig. Smaka på denna höger fatso!!" sa den ena Wario-kinesen.

"Oh fasen, det verkar bli bråk!!" sa VARIO.

Warrio:"Och VÄRRE verkar det bli!" sa Warrio.

"Vad säger ni, dags att dra härifrån eller?" frågade Wario-Ware-Man.

"Japp. Det bör vi nog helst göra!" sa VARIO.

Ok. Här har ni varsin hinkspade!" sa Wario-Ware-Man och ger de andra bröderna varsin liten spade.

"Vad fanken... ska vi gräva med de här!?" frågade Wario.

"Börja inte att klaga nu. Det är det enda jag har!" sa Wario-Ware-Man

Och så började tjockisarna att gräva, gräva, gräva och gräva i timal vilket verkar ta TIMMAR! Senare vid Shadow Moses Island, så sitter Wario och langar i sig käk, vitlök, låder, och annan dynga. Alldeles bredvid honom börjar det dyka upp ett litet hål i marken.

"Huh? Vad fasen är det där för mullvadshög!?" sa Wario.

"Oof! Snacka om trångt! Hörni tjockisar, skynda på er lite där nere!!" Wario-Ware-Man ropade till de andra bröderna.

"Jaså är ni här igen! Fanns det något vettigt att se i Kina?" frågade Wario.

"Inte ett dugg! Förresten, varför inte gå iväg och kaka upp hela världen när du ändå står upp, för det kommer nog att ta ett litet tag för att få upp mina bröder." sa Wario-Ware-Man.

"Hm. Bra idé där!" sa Wario och springer iväg.

"Öh, det var inte SÅ jag menade! Hallå, kom tillbaka! Jahapp, där stack han!" sa Wario-Ware-Man.

Samtidigt på en annan del av jordklotet, så har Kung Woodster lite problem med att hitta sina trogna soldater.

"Dööh, vart har mina Woodsters tagit vägen? Grr, att dom aldrig kommer när man väl säger till de!" sa Kung Woodster.

Samtidigt borta vid en buske står det en Woodster alldeles ensam. Dessvärre försvinner han på ett ögonblick rakt bakom busken när en arm plötsligt tar tag i honom. Bakom busken står Wario med en hög av Woodsters som han tidigare fångat.

"He he, nu ska jag koka gryta av dessa trästockar, med MASSOR av vitlök!" sa Wario och förbereder trästockarna och vitlöken och plockar fram en gigantisk gryta ur sin ficka.

Wario:"Alright, har jag allt här? Trästockar, vitlök, och kryddor. Detta kommer verkligen bli toppen har jag en känsla av!" sa Wario.

"Dööh!" sa Woodstern medans den tittar ut ur grytan.

"Va? Ner med dig igen, din trästock!" sa Wario och trycker ner Woodstern i grytan igen.

Senare borta vid Shadow Moses Island, där Wario-Ware-Man nu försökt få upp de andra i flera timmar.

Wario-Ware-Man:"*Phew!* Äntligen fick jag upp Wario iallafall. Har du fått upp VARIO än Wario?" frågade Wario-Ware-Man.

"Näpp, jag får inte upp VARIO. Han verkar ha fastnat!" sa Wario.

"Jaså?! Tyvärr har vi inte tid att försöka få upp han. Vi måste stoppa Wario!" sa Wario-Ware-Man.

"Alright. Kommer Wario-Ware-Man!" sa Warrio och beger sig med Wario-Ware-Man bort för att hitta Wario och stoppa honom från att käka upp hela världen.

Samtidigt borta vid Woodsternas kungarike ser vi en stor, fet tjockis vid namn Wario, som verkar ha smockat i sig HELA trästocksgrytan.

"Buurp!! AH, det var då den bästa grytan jag gjort på länge. Inte en fet chans att de där Wariobröderna kan sätta stopp för MIG så lätt! Wa ha ha haa!!" Wario började att skratta hånfullt.

Tillbaka i Shadow Moses Island sitter VARIO fortfarande kvar i hålet, och väntar på att de andra bröderna ska försöka dra upp honom.

"Hallå? Bröder, är ni kvar??... HALLÅÅÅ!!... fasiken också, dom GICK utan mig verkar det som!" sa VARIO. Efter flera försök tar han sig äntligen upp ur hålet, men han märker att han nu ser mycket tjockare ut än vanligt.

"Ah, typiskt. Jag verkar ha blivit smällfet av all jord i magen!!" sa VARIO och började lunka framåt med TUUNGA, långsamma steg.

Samtidigt, någon helt annanstans, har våra bröder nu vandrat helt vilse, och även ute i öde marken verkar de ha mycket problem.

"Aaargh. Vi har gått i TIMTAL nu, och fortfarande har vi inte fått syn på Wario! Dessutom börjar jag bli hungrig!" Warrio klagade.

"Amen, för i vitlöken Warrio! Ser jag ut som en GIGANTISK vitlök i dina ögon eller?! Vi hittar nog säkert en hamburgeresturang någonstans i närheten, och förmodligen har de nog hamburgare med vitlök där!" sa Wario-Ware-Man.

"Tja, hoppas bara inte Wario har bosatt sig där inne och käkar upp allt där." sa Warrio för sig själv. Efter bara några sekunder börjar han att se hägringar. I en av dessa hägringar står Wario och käkar upp hela hamburgeresturangen. "Gulp... Önskar jag inte sa det där..." sa Warrio.

"Strunta i hägringarna Warrio, det du såg nu har inte hänt i verkligheten!!" sa Wario-Ware-Man.

"Pheew!" Warrio pustade ut.

De fortsätter sin färd att hitta Wario. Slutligen så verkar VARIO hinna ikapp dem.

"Amen titta, där kommer ju VARIO!" sa Wario-Ware-Man.

"Hallå eller?! Ni kunde väl åtminstone ha VÄNTAT på mig!!" sa VARIO.

"Vad i... Hur tusan har du blivit så FET??" frågade Wario-Ware-Man.

"En låång, ointressant och tråkig historia. Men äntligen hann jag ikapp er!" sa VARIO.

I Warrio's trötta och dåsiga ögon så ser han bara en stor, saftig vitlök framför sig när han tittar på VARIO.

"Aah, en gigantisk, saftig, VITLÖK!!" sade Warrio med en väldigt trött, utmattad röst.

"Tja, det var tur det VARIO. Men jag vill bara säga... du måste verkligen BANTA!" sa Wario-Ware-Man.

"Varför?!" frågade VARIO.

"Öh, vad jag menar är... att du kan inte gå hela vägen med den där tjocka magen! Förr eller senare lär du nog falla pladask ner på marken och inte kunna ta dig upp sen." sa Wario-Ware-Man.

Medans de andra bröderna snackar lite om VARIO's vikt så börjar hägringarna att ta över Warrio's tankeverksamhet, och nu börjar han ta långsamma, trötta steg mot VARIO.

"Aah... vitlök!" sa Warrio medans det dräglar i munnen på honom.

"Uh-oh... Å andra sidan, så... akta dig för Warrio!!" Wario-Ware-Man varnade VARIO.

"Va??" sa VARIO och tittar bakom sig.

"Koom hit, min stora, saftiga vitlök!" sa Warrio.

"Vad är det med honom?" VARIO frågade.

"Hö hö hö, kom till pappa Warrioo!" sa Warrio.

"Åh nä, åh NÄ!!" sa VARIO.

"Ååh jodå!!" sa Warrio och börjar dyka på VARIO.

"Aaargh! WARIO-WARE-MAN! Han tänker äta upp MIIIG!!" skrek VARIO.

"Oroa dig inte VARIO, han har bara sett en massa hägringar! Förhoppningsvis blir han nog sig själv igen senare!" sa Wario-Ware-Man.

"NÄR DÅ??!" sa VARIO.

"Fråga mig inte när. Säger jag att han blir sig själv senare så menar jag bara det! Bara följ mig nu." sa Wario-Ware-Man.

Samtidigt, bara någon kilomil bort så ser vi Wario igen, som nu springer runt och käkar upp allting på jordklotet. Han verkar redan ha rensat andra halvan av jorden på både det ena och det andra. Vid ett senare tillfälle så verkar Wario ha tröttnat på att käka upp saker och ting, och håller nu på med något helt annat.

"Hö hö, nu ska vi se här... Åh, AAHH! JAA!! HA HA!!! Att inte jag tänkte på detta tidigare!!" sa Wario medans han grejar med nånting i sin gryta.

Samtidigt, mitt i ingenstans, så har Wariobröderna nu slagit sig ner för att vila lite.

"AAH, det är verkligen skönt att få sätta sig ner och vila ett tag." sa Wario-Ware-Man.

"AAH, äntligen har Warrio tröttnat!" VARIO pustade ut.

"Ugh, var nånstans är vi!?" frågade Warrio, som just vaknat upp från sin utmattning.

"Ska han säga..." sa VARIO för sig själv.

"Verkar som att vi är i slutet av denna underliga öken!" sa Wario-Ware-Man.

"Och LERIGT som fanken alltså!" sa Warrio.

"Äsch, vad säger ni bröder? Dags att fortsätta framåt eller?" frågade Wario-Ware-Man.

"Kan vi väl lika gärna göra." sa VARIO.

"Åh, just det, en sak bara VARIO... DU behöver BANTA!" Wario påpekade.

"Åh, truten med dig!" sa VARIO.

Tillbaka till Wario och hans mixtrande och experimenterande så verkar han ha åstadkommit något oerhört skinande och glänsande.

"Wa ha! Äntligen har jag lyckats! Inte ens Nintendo själva skulle ha kommit på något sånt här; jag har lyckats tillverka guld och av trästockar!! Wa ha ha ha haaa!!!" Wario började skratta. Så mycket att hans eko hörs borta vid Nordpolen.

Samtidigt borta vid Nordpolen, sitter det en Wario eskimå i sin igloo precis under något isberg.

"Wa ha ha ha haaa!!!" Wario's eko flög förbi området.

"Vad I helsike är det där för ett eko??" sa Wario eskimån. Efter någon sekund eller så börjar isberget ovanför hans igloo att spricka, vilket orsakar en lavin.

"Gulp... Tusan också, lavinfara!! Dags att överge igloon!!!" sa Wario eskimån och börjar springa ut ur igloon allt vad han orkar.

Medans Wario eskimån flyr undan sitt öde så har Wariobröderna (eller tjockisarna) lite egna problem att brottas med. De hör Wario's eko under färden.

"Huh? Hörde ni grabbar? Wario måste vara någonstans i närheten!" sa Wario-Ware-Man.

"Alright, bäst för oss att sätta fart då!" sa VARIO.

"Ha, eller hur va VARIO, du kan väl inte springa så snabbt va, så tjock som du är!!" Wario retade honom.

"Grr, sluta med det där Wario!" sa VARIO till Wario.

"Suck... KAN ni sluta bråka någon gång eller?" sa Wario-Ware-Man.

"Ok Wario-Ware-Man!" sa Wario och VARIO.

De fortsätter färden mot Wario's gömställe, i hopp om att sätta stopp för honom och hans ätande EN GÅNG FÖR ALLA.

"Stanna bröder!!!" sa Wario-Ware-Man och stannade. Wario och VARIO ser inte att han just har stannat, så de går rakt på honom bakifrån.

"Hörni, se er för lite va? Ni kunde ha gjort så att jag ramlade ner på marken!" sa Wario-Ware-Man.

"Aaow. Sorry Wario-Ware-Man. Vad stannar vi för egentligen?!" VARIO frågade.

"Kolla framför er!!!" sa Wario-Ware-Man och pekade på mängden guld framför de.

"Wow, GULD!!!" sa Wario.

"Och rubiner och SMARAGDER!" sa VARIO.

"Ha, knappast att du skulle få plats med det i fickorna, så fet som du är!" Wario började reta honom igen.

"Men för i vitlöken, sluta RETAS Warrioo!!" sa VARIO till honom.

"Warriooo! Du hör vad han säger, sluta genast med det där!!" sa Wario-Ware-Man.

"Ursäkta mig då!" sa Warrioo.

"Hmm. Verkar som att Wario inte är så dum och korkad som man först kan tro!" sa Wario-Ware-Man.

"Han kan alltså göra GULD av trästockar!" sa VARIO.

"Nå bröder, har vi alla lärt oss en liten läxa för idag?" sa Wario-Ware-Man.

"Japp, Wario må vara ett matvrak, men förutom det är han ett geni!" sa Warrioo

"Vad vi än gör för att stoppa honom, så är det alltid han som överlistar oss i slutet!" sa VARIO.

"Just det, ni har HELT rätt där. Den första episoden slutar snart förresten, så jag gör en liten visit borta hos Wario så länge, om går det bra för er?" sa Wario-Ware-Man.

"Det är väl ok för oss, eller hur VARIO?" Warrioo frågade VARIO.

"Är det väl. Varför skulle det inte vara det?" sa VARIO.

Samtidigt borta hos Wario, så står han vid sin gryta och tillverkar guld och pengar.

"He he he, detta må bara vara min lyckodag! Först spöar jag tre stycken tjockisar, sen langar jag i mig en smarrig gryta, och nu håller jag på & frambringar skatter!! Vad mer kan hända?" sa Wario.

"Tjenare Wario. Här var det fullt ös ser jag!" sa Wario-Ware-Man.

"Wario-Ware-Man?! Vad gör du här?" frågade Wario.

"Nja, jag skulle bara kolla hur du hade det!" sa Wario-Ware-Man.

"Jag?! HA, jag mår prima! Du och dom andra bröderna då?" frågade Wario.

"Lite trötta och utmattade bara, men det var då verkligen lerigt därute i öknen alltså!" sa Wario-Ware-Man.

"Japp. Vill du veta hur jag tog mig över det där leriga stället?" sa Wario.

"Låt mig gissa; Du använde "Wario-Waft" för att fisa dig över den, eller hur?" sa Wario-Ware-Man.

"Just det. Och lätt som en plätt var det också!" sa Wario.

"Tja, tur det! Men vi har sett att du börjat göra guld på sistone!" sa Wario-Ware-Man.

"Japp. En hel hög med skatter och statyetter ligger där borta, medans jag bara ser på när trästockarna bryts itu och blir till olika typer av guld!!" sa Wario.

"Imponerande alltså. Hur har du lyckats med detta??" frågade Wario-Ware-Man.

"Tjaa, det hela började när jag plockade fram min gigantiska gryta som jag lagade min Woodstergryta med, och då tänkte jag;"Hmm.. Det har jag aldrig provat förr!", och det var då det där med att tillverka guld slog mig i huvudet, och nu har det blivit verklighet!!" sa Wario.

"Intressant alltså. Och allt är bara ditt?" sa Wario-Ware-Man.

"Precis, bara MITT!" sa Wario.

"OK, ville bara veta. Men tack för att jag fick ta ett litet snack med dig iallafall!" sa Wario-Ware-Man.

"You're welcome!" sa Wario.

Efter deras lilla snack så går Wario-Ware-Man tillbaka till de andra bröderna

"Nå? Hur gick chattet?" VARIO frågade Wario-Ware-Man.

"Allting gick galant! Och ni tjuvlyssnade, som ni brukar göra?" sa Wario-Ware-Man.

"Nja, jag hörde inte så värst mycket, på grund av Wario där bakom!" sa VARIO.

"Wario!!" sa Wario-Ware-Man till Wario.

"Vad?! Jag har inte ens gjort nåt! Jag spelar bara på min gamla svartvita GameBoy här!" sa Wario.

"Alright. Missförstånd händer väl ganska lätt." sa Wario-Ware-Man.

"Ursäkta mig då Wario, men kan du använda hörlurar nästa gång tror du?" frågade VARIO.

"Alright." sa Wario.

"OK, dags för oss att ge oss av. Kom Wariobröder så beger vi oss tillbaka hemåt!" sa Wario-Ware-Man.

"Hemåt? Vi har väl ingenstans att bo, eller??" frågade Wario.

"Åh, just det. Vi har ju inte hittat nåstans att bo än... då får vi väl isåfall ta och hitta nåt ställe att bo på." sa Wario-Ware-Man.

"Alldeles riktigt där. Kommer du VARIO?" Wario frågade VARIO.

"Oof. Ja ja, jag lär väl hinna ikapp er nån gång." sa VARIO.

Wario:"Tja... får vi väl se då." Wario började retas återigen.

"Det var då ena!!" sa VARIO.

Wario:"HA, HA!" sa Wario

"Grr, vänta bara tills jag får tag på dig, och då ska jag se till så att du INTE kan reta mig överhuvudtaget, om det nu så ska behöva stoppas ner en vitlök i truten på dig!!" sa VARIO.

"Mjaa, du kan ju alltid FÖRSÖKA! ... fetto." sa Wario.

"Aaargh!!" sa VARIO och börjar jaga Wario.

"Suck... ibland känns det nästan som om man är omgiven av ett par tjockskallar! ... Men japp. Hej då alla läsare, och missa inte nästa episod, för då går vi bröder nämligen på virtuell bio!" sa Wario-Ware-Man.

The End...