

Wario and co Media. Presenterar; En Svensk serie, i högsta humor;

STARRING: Wario-Ware-Man

SIDE STARS; Wario, och VARIO, i:

Wario Fatsos, Inc.!

Episod 3: Sightseeing nere i Diamond City!

Allting är som vanligt i Diamond City, och Wario-Ware-Man och hans bröder är inne i sitt hus uppe på deras bergs-pelare och sitter framför TV'n, för att zappa efter något bra att titta på. Och jag är den som berättar här, ingen annan (Jag, Wario-Ware-Man förstås!). Iallafall, hur kommer det att gå för Wariobröderna i denna episod tror ni?:

Wario-Ware-Man: "Nä för fan, de har då inget vettigt på TV i detta området."

Wario: "Precis. Förutom Diamond City News förstås, de kan faktiskt ha lite bra tilltugg under dagar som dessa."

Wario-Ware-Man: "Ska vi slå på nyheterna, eller?"

Wario: "Visst."

VARIO: "Det vill säga, om de nu först inte tar upp det där som vi e ointresserade av att veta nåt om."

TV: *Nyhetstalarn: "Dööh, hej och välkomna till Diamond City News, nyheter för alla Dumb-Crows och Woodstocks. Först blir det ett reportage om något oerhört konsigt som hänt i Diamond City!"*

Wario: "Jaså?"

TV: *Rapportör Woodsley: "Döööh.. Ja, som vi ser här så har vi ett av stans närmsta utedass, som nu inte längre har taket kvar..."*

VARIO: "Jaa, man bara undrar hur det där gått till..."

TV: *Rapportör Woodsley: "Konstigt nog så var ingen inne i själva dasset. I sådana fall skulle vi ha sett om det var någon fatso därinne och lade vitlök i toaholken..."*

Wario-Ware-Man: "Kan inte ha vart Wario iallafall, för då hade det verkligen luktat SKIT därinne."

Wario: "Vad, vem... vilken Wario, Wario-Ware-Man?! Jag e lite förvirrad där.."

VARIO: "Men, inte heter väl du Wario, Wario-Ware-Man??"

Wario-Ware-Man: "Öhm... ehm, jag... öhm, never mind. Bry er inte om det där jag sa grabbar."

Wario: "Åh, ok. Återgå till TV-tittandet."

TV: *Nyhetstalarn: "Och nu över till något annat som har hänt här omkring i stan. Som det verkar så har en bil krockat då en gammal dam skulle gå över gatan. Woodsley, vet du hur detta hände tror du?"

Rapportör Woodsley: "Döööh.. Ja, kan man säga att jag gör. Enligt bilföraren så såg han hur den där gamla kärringen bara stannade mitt på vägen precis innan han ens kört förbi, och det verkade vara medvetet också."

Nyhetstalarn: "Fy fasiken! Ok, verkar som att gamla damer blir allt mer farliga dessa dar. Så alla bilförare eller bikare, tänk på det nästa gång, att om ni ser en gammal dam stanna precis mitt på vägen, så TVÄRVÄND allt vad ni orkar, annars kan det sluta rätt illa för er!"*

Wario: "Aj aj, då. Det DÄR visste jag inte om."

Wario-Ware-Man: "Mjaa, jag skulle nog själv vilja se det med egna ögon innan jag börjar tro på det där tramset."

TV: *Nyhetstalarn: "Och där var nyheterna slut. Nu över till vädret."

Väderlekssnubben: "Jaa. Och då var det dags för veddret... Dööh, VÄDRET menar jag förstås..."*

Wario-Ware-Man: "Jahapp, andra gången som den där snubben säger 'vädret' helt fel!"

TV: *Väderlekssnubben: "Dööh.. ja, imorgon så blir det lite snorregn här i Diamond City, därefter på dan lite fisiga vindar som kommer in från öster. På kvällen däremot blir det lite vitlöksöversvämning, och det verkar inte bli ett litet hav om man säger så. Denna översvämningen kommer troligtvis att täcka nästan alla hus här i stan..."*

Wario: "As USUAL, alltså. Tur då att vårt hus inte kommer drabbas av översvämningen imorgon.."

TV: *Väderlekssnubben: "Idag däremot, så verkar det bli strålande solsken hela dagen. Så alla solbadare, och de som INTE tycker om solen alls övertaget; passa på och njut av vädret medans det varar. Imorgon så kommer det bli en helt annan atmosfär uppe i luften, och den atmosfären har vi hört är inte så trevlig alla gånger!"*

VARIO:"Och där var alla nyheter över lika fort som en springande Warionäsa."

Wario-Wario-Man:"Exakt... *Gääsp..* nä vad säger ni, ska vi ta en liten tur ner till stan kanske och kika runt lite?"

Warrio:"Bra idé Wario-Ware-Man. Idag har vi inte speciellt mycket TV-spelsskapande för oss, och MonaWare Inc. verkar ha tagit ledigt ett litet tag."

Wario-Ware-Man:"Japp, de där slöfockarna alltså. Den enda som inte jobbar kvar där nu vid det här laget är väl 9-Volt... äh, vad väntar vi på, dags att bika ner till stan!"

SLUT~THE END...

Wario Fatsos Inc. ep2 sida2