

Wario and co Media Presenterar;

Starring: bröderna Wario-Ware-Man, Warrio, VARIO, och biet Maja, i:

Wario bros' & Maya the Bee! (Påbörjades: 18/10/2018 00:13|Blev klart: 22/11/2018 00:19)

Series 1, Episode 5: Fatso de Pon!

Berättar Wario-Ware-Man: Solen skiner ovanför Wario Island, speciellt där Wariobröderna och Maja bor. Wario-Ware-Man sitter inne i soffan och har det tråkigt medans hans andra bröder är precis utanför huset och ska försöka få till några vitlöksplantor. Det har gått ganska bra till en början, men de märker genast att plantorna inte kommer klara sig speciellt länge till. Ja, jag är den som är berättaren i denna serie... Wario-Ware-Man förstås, dummer! ... *suck* vi hoppas verkligen på att få detta gamla story formatet utbytt mot det lite mera traditionella efter denna säsongens slut, eftersom det börjar nämligen bli något tjatigt att behöva förklara en massa hela tiden så ni läsare förstår vad som egentligen försiggår i dessa historier... nåväl, man kan bara undra hur det kommer sluta för våra Wariobröder denna gången.

Warrio: Nä du VARIO. Detta verkar gå lite åt det andra hållet; våra vitlöksplantor vill liksom inte pigga på sig hur vi än gör. Inte ens lite vatten hjälper...

VARIO: *snyft* Inte ska de väl dö ut nu! Ni har ju bara börjat växa...

Maja: *ser Warrio och VARIO vid deras hörna på vägen ut ur hennes hus* Men hallå bröder! Vad håller ni på med för nåt? *går bort till staketet för att ta en närmare titt*

Warrio: Tjaa... som du ser har vi börjat odla lite vitlöksplanter. De har växt till sig, men vi tror inte att de kommer vara pigga speciellt länge till. De är snart nära på att vissna liksom!

Maja: Hm... ett ögonblick grabbar, jag ska bara in och hämta något! *rusar tillbaka in igen för att leta efter något*

VARIO: Jahapp... där stack hon in igen, och bara lämnar oss i sticket sådär...

Warrio: Hon ska väl bara hämta nånting antar jag... vad det nu kan vara för något.

Berättar Wario-Ware-Man: De står och väntar en liten stund, och efter nån minut eller så kommer Maja tillbaka ut igen med nånting i handen.

Maja: Så bröder, nu är jag här igen.

Warrio: En burk honung? Tror du verkligen på fullaste allvar att vi har tid att kaka det där nu när vi har ett gäng plantor att ta hand om??

Maja: Um... nej. Däremot tror jag att era plantor kanske skulle må lite bättre om de fick i sig en droppe av honungen här.

Warrio: Verkligen...? Mjaa, jag tvekar lite där, men... aja, vi kan väl pröva så får vi se om det blir nån förbättring.

Maja: Alright, då skvätter jag ner lite honung på de! *håller ner lite honung i krukorna*

Warrio: Ok VARIO, vattna krukorna! Vi ska nämligen göra ett litet experiment här; om vitlökplanterna kommer bättra sig när de nu fått några droppar av Maja's honung.

VARIO: Skall bli Warrio! *vattnar krukorna lite*

Warrio: Så där. Nu ska vi se om ni kära små vitlöksplanter kommer må bättre.

Wario bros' & Maya the Bee! S1 Ep5 sida1

Berättar Wario-Ware-Man: De står och vakar över plantorna för att se om de repar sig, och till brödernas förvåning verkar det fungera.

Wario: Ämen titta, nu börjar de att resa sig igen! Så honungen fungerar alltså.

VARIO: Tja, enda nackdelen är att vi lär nog känna en bismak av honung när vi väl sätter tänderna i vitlökarna.

Wario: Äh, det tror jag inte. Vitlöken kommer nog att smaka som den alltid brukar göra! Tack för hjälpen förresten Maja.

Maja: Inga problem bröder. Ni kan alltid fråga mig om det är nåt ni behöver hjälp med. Hur är det med Wario-Ware-Man förresten?

VARIO: Han sitter inne och degar på soffan av ren uttråkan.

Wario: Han försöker nog bara komma på något vi ska göra, det är väl det enda tror jag.

Wario-Ware-Man: *kommer ut genom dörren* Tjena på er bröder. Har det blivit några vitlöksplanter för er idag eller?

Wario: O ja då. *pekar mot krukorna där plantorna nu stortrivs*

Wario-Ware-Man: *spärrar upp ögonen i ren överraskning* Men hallå där, de ser ut att te sig ganska bra!

Wario: Ha, det där fick dig allt till att bli lite piggare verkar det som!

VARIO: Har du lyckats klura ut något eller?

Wario-Ware-Man: Nej. Det spelar ingen roll hur mycket jag än försöker tänka, jag kommer ändå inte på nånting. TVn är inne på service för tillfället, så jag kan inte slå på den och glutta på den för inspiration... så vad har Maja haft för sig det senaste?

Maja: Åh, jag har mest vart inne och spelat lite TV-spel. Jag har fäst mig ganska mycket vid ett särskilt spel, "Panel de Pon", och redan efter några timmar har jag lyckats bemästra speltekniken. Visserligen lite stressigt när panelerna väl fyller hela spelfältet, men oftast finns det alltid nåt utrymme nånstans som man kan få bort blocken.

Wario: Panel de Pon säger du alltså... låter inte det som ett pusselspel?

Maja: Jo då. Till Super Famicom dessutom... det vill säga, det japanska namnet för Super Nintendo... nåja, nu måste jag köra ner till stan och köpa lite nödvändigheter inför den kommande helgen. Sköt om er bröder!

Wario: Detsamma.

VARIO: Hoppas bara vitlöken kommer smaka bra sen...

Wario: Jag sa väl det till dig förut. Jag tror de kommer smaka kanon när de väl blivit mogna, eller hur Wario-Ware-Man? ... *väntar på att Wario-Ware-Man ska svara, men får ingen respons från honom* Wario-Ware-Man? Hallå? Har du försvunnit i tankarna eller??

VARIO: Verkar som att han är inne i någon funderarstund igen...

Wario-Ware-Man: Hm... "Panel de Pon"... vad kan man få ut av det tro... *får plötsligt en snilleblxt uppe i skallen* Aha, NU vet jag vad vi kan hitta på för något!

VARIO: Var väl det jag visste...

Warrio: Vadå Wario-Ware-Man??

Wario-Ware-Man: Um... ja, jag tänkte att vi möjligen skulle ha våran egen version av Panel de Pon!

Warrio: Menar du verkligen... att vi behöver åka iväg ända bort till de där pusseltokiga féerna och göra våran lilla version av deras spel??

Wario-Ware-Man: Nej. Jag menar att vi kan göra något liknande här hemma, och det behöver inte vara med just block heller!

Warrio: Aha, du menar så... men, innebär det inte att om de nu skulle få reda på det här, så lär vi nog få ett och annat skäll och klagomål??

Wario-Ware-Man: Äh, VAD skulle kunna hända?! Vi gör detta bara enbart för skojs skull, för vårat eget nöje liksom.

Warrio: Så, detta är bara nånting vi håller på med för att fördriva tiden alltså?

Wario-Ware-Man: Ungefär så, ja.

Warrio: Amen vad väntar vi på då. Dags att sätta igång spelet!! ... men vart börjar vi nånstans? Vad för saker behöver vi?

Wario-Ware-Man: Tja... vi får väl ta de saker vi kan hitta helt enkelt, och använda de istället för paneler.

VARIO: Typ vitlökar och Warionäsor?

Wario-Ware-Man: Kan nog funka bra sörru. Jag går in i garaget och grejar ihop nånting så länge, så kan ni leta efter lite Warionäsor och vitlökar vi kan använda som paneler.

Warrio: Alright Wario-Ware-Man.

Berättar Wario-Ware-Man: Wariobröderna börjar sätta sin lilla idé i verket. Wario-Ware-Man går in till garaget för att snickra ihop något de kan använda som spelrutor, medans de andra bröderna samlar ihop lite saker de kan använda som paneler.

Warrio: Ok VARIO. Jag går in i köket och letar efter vitlökar i kylskåpet, och du försöker få tag på en flock Warionäsor. Klarar du det eller?

VARIO: Lita på mig Warrio!

Warrio: Alright! *går in i huset*

VARIO: Hm... problemet är... att det knappt finns några Warionäsor häromkring i detta området. *kikar runt lite ändå för att vara på den säkra sidan* Men tjena, där har vi ju en, häckandes borta vid nån ruttan trädstubbe! Om man kunde komma lite närmare den så... *försöker att smyga sig på den, men när han väl sätter foten i närheten av den börjar den att hoppa iväg* Ah, tusan också! Att de alltid ska smita iväg så där när man väl försöker fånga de!

Berättar Wario-Ware-Man: VARIO fortsätter att försöka fånga Warionäsan trots alla missar han gör. Samtidigt inne i garaget arbetar Wario-Ware-Man för fullt med spelrutorna, men redan efter att ha fått klart några av de stöter han på lite problem; att se till så att det hela kommer funka när det hela väl är redo.

Wario-Ware-Man: Nej, detta kommer verkligen inte att fungera. Jag börjar redan inse att saker och ting inte kommer ske av sig självt när vi väl börjar spelet... detta blir lite knivigare än jag först trodde.

Berättar Wario-Ware-Man: Wario-Ware-Man filurar lite till över om hur hans spel kan fungera självmant utan att han eller de andra bröderna behöver sköta alltihopa. Tillbaka utanför deras trädgård försöker VARIO än med att fånga samma Warionäsa, men lyckas inte nåt med det.

VARIO: Nä, detta e då verkligen hopplöst... hur jag än bär mig åt lär jag inte fånga den iallafall! *får syn på hans, eller brödernas kusin Warigo komma passerandes* Men hallå där!

Warigo: Hunh? *vänder sig mot VARIO* men tjenare där kära kusin, det var då inte igår vi sågs minsann!

VARIO: Vad gör du här omkring?

Warigo: Tja, jag tar mig bara en liten runda, för det är verkligen urtråkigt hemma hos mig där jag bor. Vad håller du på med för något?

VARIO: Jag försöker nämligen fånga Warionäsor, men det har inte gått så värst bra för mig.

Warigo: Och vad ska du med de till om man får fråga?

VARIO: Jo, det är så att vi, eller rättare sagt Wario-Ware-Man har nämligen fått en liten idé om att göra ett visst projekt; ett spel baserat på Super Famicom spelet Panel de Pon.

Warigo: Hm, jag har hört om det spelet förr... är det inte det där spelet där man ska försöka få bort paneler och göra så att motståndarens sida kloggas igen av... ja, paneler, och "garbage" block?

VARIO: Alldeles precis. Däremot så är det inte direkt ett TV-spel vi planerar att göra, utan en lite mera fysisk variant.

Warigo: Aha, så det ska alltså bli ett spel som ni sköter själva. Men, blir inte det lite jobbigt att behöva hålla på och sköta det och spela det spelet samtidigt?

VARIO: Jo, visserligen blir det väl det. Wario-Ware-Man lär nog försöka klura ut nån lösning på det hela så vi inte behöver sköta allt manuellt. Varför inte gå in i vårt garage och snacka lite med honom så länge, som det ser ut för mig så verkar det hela ta sin tid...

Warigo: Alright, då gör jag det. Hoppas du får tag i någon Warionäsa eller två.

VARIO: Visst! ... om det nu var så enkelt förstås...

Samtidigt inne i Wariobrödernas garage

Wario-Ware-Man: Ok... Visserligen har jag fått till första spelrutan som för tillfället ligger ner, eftersom det annars inte får plats härinne. Men ändå är jag väldigt tveksam över första försöket vi tänker utföra om någon timma eller så...

Warigo: Tja' Wario-Ware-Man! Arbetar på ser jag?

Wario-Ware-Man: Aah, Warigo! Japp, jag håller på inne i vårt garage här med ett och annat.

Wario bros' & Maya the Bee! S1 Ep5 sida4

Warigo: Jag pratade lite med VARIO utanför, och som jag har förstått det så håller ni på med ett väldigt särskilt projekt.

Wario-Ware-Man: Just precis. Däremot har jag stött på ett litet problem... Jag har just grejat färdigt en liten kontrapktion här som förhoppningsvis kan göra så vi slipper hålla på och sköta spelet manuellt hela tiden, men ju mer jag funderar på det desto mer tvekar jag på om det ens kommer fungera.

Warigo: *tar en liten titt på uppfinningen Wario-Ware-Man gjort* hm... ser mer ut som en motor som sitter på en Wario-Bike tycker jag.

Wario-Ware-Man: Jag vet. Det är även byggt ifrån en reservmotor som vi haft skräpandes härinne i evigheter.

Warigo: Åh, på så sätt... Öm, varför inte bara testa det och se om det funkar?

Wario-Ware-Man: Kan vara värt ett försök. Men lär det gå åt helvete så lär det göra det helt enkelt. Kan du hjälpa mig göra klart resten av spelfälten tror du?

Warigo: Sure, varför inte!

Berättar Wario-Ware-Man: Wario-Ware-Man och Warigo grejar klart de andra spelrutorna som ska användas inför deras version av Panel de Pon... som mestadels ska vara menat att vara Wariobrödernas lilla aktivitet att hitta på under dagen. Men väldigt lite vet de om vad det kommer resultera i senare frampå. Efter nån liten halvtimme eller så är alla grejor färdiga och det mesta har satts upp och förberetts. Det enda de väntar på nu är sakerna som ska användas istället för paneler.

Warigo: Det hela blev ju inte illa pinkat om jag får säga det själv!

Wario-Ware-Man: Japp. Det skötte både du och jag bra ihop. Jag gillar även Wariomotivet du designat! *pekar bort mot den stora spelgrunkan som liknar spelfältet från Panel de Pon spelen, komplett med ett fräsigt Wario-motiv, med mustasch och W-keps på toppen*

Warigo: Äh, var väl inget. Man har väl varit lite artistisk under åren också. Jaga skattar är inte det enda jag gör här i livet.

VARIO: Som sant. Det enda vi väntar på nu är Warrio, och han verkar ta oerhört lång tid på sig!

Warigo: Jag ser honom kommandes ut ur ytterdörren till erat hus nu, och det var då inte LITE vitlök han plockat med sig!

Warrio: *kommer ut med ett berg av vitlökar i händerna* Alright, då var jag tillbaka igen.

Wario-Ware-Man: Vad fick dig till att ta sådan tid där inne??

Warrio: Jo... vitlöken jag skulle gräva fram ur skafferiet hade börjat mögla, så jag fick ta fram fryst vitlök och tina upp de på plattan.

Wario-Ware-Man: Alright. Däremot tror jag inte att vi behöver alla de där vitlökarna...

VARIO: Äsch, ju mer vitlök desto bättre, eller hur??

Wario-Ware-Man: Jaoo. Du må ha rätt där VARIO. Vi kanske behöver mer av det senare frampå... Alright, nu när vi har allting så... ja, det är väl lika bra att sätta igång nu med en gång, eller?

VARIO: Precis. Detta kommer bli kul för oss alla, eller hur Warrio?

Warrio: Hm, det är det väl vi får se. Får hoppas på att det hela inte eskalerar till en jädra massuccé bara...

Berättar Wario-Ware-Man: Och så kommer nu "The Moment of Truth!"; att testa och se om Wario-Ware-Man's idé fungerar. Kommer det hela att paja för våra bröder, eller kommer det gå bra?

Warrio: Om jag förstått det hela nu, så drar man alltså bara i spaken här bakom hela spelfältet, och då sätts spelet igång sen?

Wario-Ware-Man: Korrekt.

Warrio: Ok, lika bra vi sätter på spelet och börjar! *drar i spaken och backar undan*

Wario-Ware-Man: Goulp... nu gäller det alltså. Får se hur detta kommer sluta...

Berättar Wario-Ware-Man: Efter att ha dragit ner spaken väntar bröderna andaktigt på om deras idé fungerar. Efter att ha väntat en liten stund däremot så går det hela igång, men på grund av en miss i maskineriet exploderar grunken som sköter det hela.

Wario-Ware-Man: Åh vitlök... det var precis vad jag förväntade mig skulle hända...

VARIO: Jahapp. Det verkar inte bli något av det hela trots allt slit vi hållt på med...

Warrio: Lika bra det. Lip och de andra skulle nog inte ha blivit så värst glada över det ändå även om vi bara höll på med det för skojs skull...

Wario-Ware-Man: Än ger vi inte upp bröder. På något sätt BORDE vi kunna få det hela till att fungera! *funderar lite i några sekunder* det vill säga. Maja nämnde nånting om sin lilla SFC konsol... kanske kan man använda den som en slags strömkälla?

Warrio: Öhm, jag tror inte att vi bara kan gå in i hennes hus och ta hennes spelkonsol så där. Hon kanske vill behålla den.

Wario-Ware-Man: Ah, typiskt... tja, vi har ju vår SNES-konsol annars. Visserligen är den inte japansk, men designen är väl ändå densamma, likaväl hårdvaran i den...

Warrio: Öhm, inte helt och hållet likadan hårdvara. Det finns nog vissa skillnader i den konsolen. Om det spelar någon större roll för det vi tänker hålla på med vet jag inte.

Wario-Ware-Man: Kanske inte. Men, HUR ska vi kunna få vår SNES konsol konverterad till nån slags motor för vårt fysiska spel härute??

Warigo: Tja, det är väl inte så svårt. Bara att vira ihop och mixtra med lite sladdar här och var, ändra några skruvar eller pin-uttag i SNES;et, och lite annat. Jag har gjort nåt liknande med min GameCube för några år sen, mest för att få en extra strömkälla till min tvättmaskin därhemma, men även detta kan jag nog ta mig an.

Wario-Ware-Man: Alright. Warigo, du tar vårt SNES och mixtrar med den inne i garaget så länge medans vi andra stannar här och kopplar ur maskinen.

Warigo: Ok, skall bli! *går in i Wariobröderna hus för att få tag på deras gamla SNES konsol*

VARIO: Kommer detta verkligen funka tror ni?

Wario-Ware-Man: Man får väl hoppas på det iallafall. Om inte även detta funkar, så är det väl lika bra att lägga ner det hela. Vi har ju trots allt hållt på i flera timmar med att greja i ordning allt. Kan ni hjälpa mig koppla ur mackapären eller?

Warrio: Alright.

Berättar Wario-Ware-Man: Wariobröderna stannar kvar och kopplar ur grunkan som de sätter på och stänger av spelet med, eftersom Wario-Ware-Man's första idé inte fungerade som hoppats, och Warigo letar reda på Wariobrödernas SNES konsol för att göra en mängd meckande och justerande med den. Det hela verkar ta ett litet tag, och knappt en timma senare står Wariobröderna än på samma plats och väntar på Warigo's senaste idé.

Wario-Ware-Man: Gääsp... undrar när Warigo har tänkt bli färdig med det hela så vi kan sätta igång med vårt lilla spel nån gång.

Warrio: Vem vet. Kanske har nog tekniska fel uppstått eller nåt, så därför tar han väl lite längre tid.

Wario-Ware-Man: Som sant Warrio. Men det borde inte ta föör lång tid bara, inte så lång tid så att hela dan tar slut...

Warigo: Phew... så där, äntligen blev den klar! Tog lite längre tid än väntat, för jag hade lite problem med att vira sladdarna rätt och så.

Wario-Ware-Man: Ah, där kommer du ju. Började undra lite vart du tog vägen. Och jag ser att vårt SNES nu är redo att användas till vårt nya spel.

Warigo: Precis.

Wario-Ware-Man: Krävs det något mer för att få den till att fungera ihop med spelet?

Warigo: Inte så värst mycket. Det är väl bara att slå på konsolen så får vi se vad som händer.

Wario-Ware-Man: Alright. Då kan vi äntligen börja nu grabbar!

Warrio: Då gäller det nu alltså... det vill säga, det andra "Moment of Truth" situationen.

Berättar Wario-Ware-Man: De slår på den modifierade SNES konsolen för att se om det hela fungerar. Wario-Ware-Man försöker att trycka på någon av knapparna på kontrollbordet för att starta nå spelläge, men inget verkar hända.

Wario-Ware-Man: Hm, konstigt... kontrollbordet verkar funka som det ska, men inget händer!

Warigo: Ah, just det ja, jag glömde att stoppa in en spelkassett i konsolen.

Wario-Ware-Man: Aha, så för att få det hela till att fungera så måste det finnas ett spel i SNES;et?

Warigo: Exakt. Ingen kassett, ingen respons.

Wario-Ware-Man: Går det bra med vilket spel som helst tror du?

Warigo: Tja... så länge det inte är Super Mario World så ska det nog fungera. När jag testade det förut så exploderade bara spelkassetten, så just det spelet är nog inkompatibelt med justeringarna jag gjort.

Wario-Ware-Man; Ok. VARIO, gå in och hämta en spelkassett till SNES;et här.

VARIO: Alright, Wario-Ware-Man.

Warigo: Så, vad har Maja haft för sig det senaste?

Warrio: Inte direkt mycket. Visserligen har hon mest vart inne och spelat på sistone. Hon verkar ha fastnat väldigt mycket framför det däringa "Panel de Pon" spelet... som vi nu ska ha våran egen variant av.

Wario-Ware-Man: Precis. Jag tror det kommer gå bra det här. Vi gör ju detta bara för vårat eget nöje!

Warigo: Just det. Så länge det hela inte handlar om att tjäna storkovan på det så lär ni nog få vara ifred med erat "fysiska" spel.

Warrio: Ja, men tänk OM det händer då?

Wario-Ware-Man: Tja... isåfall är det väl inte vårt fel.

Warigo: Njaa... ni kommer nog att bli ansvariga för det iallafall om det nu skulle hända. Inte för att jag är någon direkt advokat, men... tänker bara jag säger det liksom.

VARIO: Så, e tillbaka igen med en näve spelkassetter.

Wario-Ware-Man: Ah, galant! Då tar vi ett av de och stoppar in det i konsolen, så får vi se om det hela funkar.

Berättar Wario-Ware-Man: Wario-Ware-Man stoppar in en av spelkassetterna i SNES;et och slår på det. Han försöker igen med att trycka på ett av knapparna på kontrollbordet för att välja spelläge, och plötsligt funkar det till allas förvåning.

Wario-Ware-Man: Ha, det funkar! Alright, då får vi ta och välja spelläge då. Vilket läge tycker ni bröder vi ska spela?

Warrio: Hm, få se... om jag får påpeka, så tycker jag om titeln på den lilla skärmen här, "Fatso de Pon"! Ha ha ha.

Wario-Ware-Man: Jepp. Jag kom på den titeln själv, men det jag frågade om var, vilket spelläge tycker ni vi ska välja?

Warrio: Hm. Vad sägs om... "Garbage Mode"?

VARIO: Varför inte "Endless"?

Wario-Ware-Man: Hm... vi kan börja med "Endless" så länge får vi se sen om vi vill ha något lite mera snabbare att spela.

Berättar Wario-Ware-Man: De kör "Endless Mode" till att börja med. Tja, vad som kommer närmast lär nog ni läsare få reda på så småningom.

Warrio: Ha, där radade jag upp fyra Warionäsor. Bered dig på att få ett snorblock på din ruta VARIO!

VARIO: Ah, sablar också. Få se om han kan få bort det här! *radar upp 8 vitlökar och skickar över ett fetare snorblock till Warrio's spelruta*

Warrio: Men vad... Det snorblocket du skickade över på min sida är ju tre block högre än den jag gav dig!! Inte för att det där kan stoppa mig, höhö!...

Wario-Ware-Man: Fanken också. Det går väldigt bra för de andra bröderna, och för mig går det mer åt det motsatta hållet! HUR gör de egentligen?? *ska just försöka få bort några vitlökar från sin plan, men upptäcker just att hans ruta är överfullt* Ah crap... detta kommer inte sluta bra.

Berättar Wario-Ware-Man: Wario-Ware-Man försöker att hitta en tredje vitlök att rada upp med två andra, men finner inte någon. På bara ett kort moment når hans "block" toppen av sin spelruta, vilket gör att han förlorar spelet.

Wario-Ware-Man: Jahapp, där fick man inte vara med längre... kanske borde vila mig en stund. Det var ena rätt kämpigt...

Warigo: Dina bröder ser ut att kämpa på rätt bra!

Wario-Ware-Man: Just det Warigo... Nån gång lär väl någon av de vinna.

En timme senare

Wario-Ware-Man: Ok. Det verkar pågå en längre stund än jag trodde...

Warigo: *kåkar lite på en vitlök* Tja. Dina bröder har nog inte tänkt ge sig än iallafall...

VARIO: Vad I helsike!!

Warrio: Ha, jag vann! Erkänn dig besegrad VARIO.

VARIO: ... Åh nej, inte än! Jag tänker vinna mot dig Warrio, oavsett om det tar hela dan eller inte!

Warrio: Revansch alltså? Gärna för mig! Då kör vi igen!

Wario-Ware-Man: Ok, nu blir det revansch!

Warigo: Japp. De verkar inte ge sig i första taget.

Monitorn: Men tjena på er tjockisar! Vad fan håller ni på med?

Wario-Ware-Man: *får syn på Monitorn* Jaha, det e du igen alltså...

Monitorn: Ja, vad annars? Och svara på min fråga ditt nedrans fatso!!

Wario-Ware-Man: Vi håller faktiskt på och spelar ett spel här, maskinpucko!

Monitorn: Wow, fräckt! Får jag vara med??

Wario-Ware-Man: Nej! Du skulle bara börja förstöra allting om vi nu ens lät dig få vara med. Stick härifrån nu!

Monitorn: Ja ja, ok ok för i helvetes *bzzt, spraaak*!! Bara så att ni vet det, så ska ni bannemig få tillbaka!!

Wario-Ware-Man: Hah, det får vi väl se då isåfall, din utdaterade skrothög!

Warigo: Tssk, tssk. Att den där Monitorn aldrig kan lämna er arma bröder ifred...

Wario-Ware-Man: I know. Men är det något han inte ska få göra, så är det att sabotera ens aktiviteter, och det kommer jag och de andra se till att han INTE kan göra!

Wario bros' & Maya the Bee! S1 Ep5 sida9

Warigo: Hm... *får syn på några Dumb-Crows och Wood-Stocks som står och tittar på* Öm, ni verkar visst ha fått en liten publik här!

Wario-Ware-Man: Jaså? DET hade ingen av oss väntat! *går bort till åskådarna* Hallå på er! Finner ni det hela intressant?

Dumb-Crow: Mer än intressant. Det där spelet verkar oerhört grymt bra!

Wood-Stock: Dööh, just det...

Wario-Ware-Man: Bara att slå er ner grabbar. Mina bröder där borta håller på och spelar för fullt nu. Ju fler som kommer för att titta desto bättre.

Dumb-Crow: Vi satsar allt vi har på de spelarna vi hejar på!

Wario-Ware-Man: Oj, öhm... V-vi tar inget betalt för det här. Detta är bara något vi gör för skojs skull!

Dumb-Crow: Jo, men man får väl satsa ändå, eller?

Wario-Ware-Man: Jaoo... som sant där... *funderar i några sekunder* Äh, varför inte. Så länge det hela inte sprids omkring i media så är det väl ok, antar jag... alright, ge alla pengarna ni har!

Katsching!

Warigo: *ser att Wario-Ware-Man plötsligt bär på en näve sedelbuntar* Men hallå där, sade inte du att det inga pengar skulle tjänas här?

Wario-Ware-Man: Tja, man vill väl inte göra sin nya publik fly förbannad, så jag fick bli tvungen att acceptera detta.

Warigo: Tja... att känna lite pengar på detta skadar väl inte. Men man får fortfarande hoppas på att det hela inte blir en masssuccé.

Wario-Ware-Man: Äsch, än så länge har vi inget att oroa oss för. Det kommer nog ta flera veckor för de där fêerna att snappa upp det, och innan dess så har nog detta spel redan lagts på hyllan.

Warigo: Tja, det får nog tiden avgöra e jag nog rädd för...

Berättar Wario-Ware-Man: Jepp. Verkar som att deras lilla spel börjar flyta på, med en liten publik utanför även som nu sitter på läktarn och hejar på den/dem bröderna de satsar på. Det blir en hel del spelande, och på bara någon timme har de redan fått in en hel publik, och en hög med sedelbuntar förstås.

Wario-Ware-Man: Wow. Inte nog med att vi fått in en massa pengar, vi har även fått in en hel publik, som faktiskt gillar att titta på spelet som vi skapat!

Warigo: Japp. Då är frågan bara... vad pengarna som ni konstant får in från tittarna kommer gå till, förutom att bara hålla på att tjäna en massa.

Wario-Ware-Man: Jo... det där ingick egentligen inte i planen... vad pengarna kommer gå till, det vet jag inte riktigt... men nånting borde vi väl iallafall göra med de.

Warigo: Det kommer fler Dumb-Crows och Wood-Stocks ser jag.

Wario-Ware-Man: Jag tar hand om de.

Warrío: Alright, hur går det här då?

Warigo: Rätt så bra faktiskt Warrío. Vi har fått in en hel läktare med tittare precis utanför eran tomt. Erat spel verkar ha blivit en succé på bara mindre än en dag!

Warrío: Kan jag väl tänka mig att så nu är fallet... det enda som dock oroar mig lite är... nu när det hela verkar ha blivit populärt bland alla här, lär inte de där karaktärerna från Panel de Pon serien få reda på detta, eller?

Warigo: Det kan nog mycket möjligt hända. Wario-Ware-Man har inte planerat något speciellt att göra med alla pengarna vi fått in, men vad tycker DU vi ska göra med de?

Warrío: Det vet inte jag heller... ge bort de till Wario kanske?

Warigo: Näee. Skulle vara rätt meningslöst att göra så. Wario skulle bara slösa bort alla pengarna på vitlök, skatter, och kanske även bygga sitt drömslott som han längtat efter i årtal.

Warrío: Ääh, i dagens läge skulle det inte ens falla för honom att längta efter ett helt eget slott igen. Ända sedan WarioWare så har han ju bara bott i ett litet hus här och var.

Warigo: Åh, just det ja. Å andra sidan, sade han inte att han ville gå tillbaka till det han gjorde förr i tiden, typ jaga skatter och så?

Warrío: Jag antar väl det... Kommer inte direkt ihåg allt, men det du nyss nämnde är nog mycket möjligt...

Wario-Ware-Man: *kommer precis tillbaka igen* Men tjena där Warrío. Tar du en liten paus?

Warrío: Precis. Jag pratade just precis med Warigo här om alla pengarna vi fått in, och... vad tycker du de borde gå till egentligen? Vi kan liksom inte sitta på de hela tiden.

Wario-Ware-Man: Jag vet, jag vet. Har fortfarande ingen aning om vad vi skulle kunna använda de till... att skicka de till Wario är nog ingen bra idé, för...

Warrío: Det där har vi redan pratat om...

Warigo: Wario skulle ändå bara slösa bort de på sina egna intressen.

Wario-Ware-Man: Jahapp. Ok. Här får man alltså inte prata till punkt helt plötsligt...

Warrío: Alright, sorry...

Wario-Ware-Man: Ingen fara. Jag vet att ni bara ville låta mig veta om det... *hör sin mobiltelefon ringa* Hm... Min mobil ringer. *tar upp mobilen ur fickan och svarar* Ja, hallå. Wario-Ware-Man i luren... Jaha. Ok... vad, ni finner alltså intresse för vårt lilla spel? Ok, det är väl inte såå litet, men... va? Nej då, det har vi inte planerat på att göra... Ok ok... Alright, vi säger väl så... Ok, bye bye. *stänger av mobilen och lägger den i fickan*

Warrío: Jaha, vad var det för någon snubbe?

Wario-Ware-Man: Det var redaktören från Dumb-Crows Video Games and Entertainment, och de vill göra ett videospel av det spel vi har gjort.

Warrío: Och vad sa du till de om det då?

Wario-Ware-Man: Jag sa att det var ok...

Warrio: *Smackar sin panna* Wario-Ware-Man... du lovade ju att det inte skulle bli någon stor internationell hit av detta!

Wario-Ware-Man: Jag försökte att tacka nej, men han lyssnade aldrig på mig, så jag fick bli tvungen till att acceptera det helt enkelt!

Warrio: Vi kommer säkert att få tillbaka för det här, på ett eller annat sätt. Det har jag bara en känsla av...

Wario-Ware-Man: *tänker för sig själv* Att jag verkligen tackade ja till den där snubben alltså... tja, själva idén låter ju bra på papper, men enligt min erfarenhet så lär nog det hela gå åt helvete i vilket fall som helst...who knows. Kanske blir det en hit, kanske inte...

Berättar Wario-Ware-Man: Alright. Inte nog med att de fått en hel publik som tittar på deras spel, nu ska det även göras ett videospel av det hela. Lite senare fram på sitter det nu en hel stor publik uppe på läktarn och hejar på Warrio och VARIO som än håller på och spelar "Fatso de Pon", och högen med pengar bara växer och växer.

Wario-Ware-Man: Tja... detta hade man inte väntat skulle hända oss idag. Vi skulle bara spela ett litet spel baserat på Panel de Pon, och när man minst anar det så får man en hel publik, med en massa pengar... och sen ska det plötsligt göras ett videospel baserat på vårt spel...

Warigo: Precis. Men trots det verkar du ändå inte så värst glad...

Wario-Ware-Man: Nä. Egentligen borde jag vara det, men ju mer tiden går desto mer börjar jag tveka på om vi kommer kunna forstätta något mer framöver. Det som oroar mig mer är det nya spelet som snart ska produceras, för det är något som jag själv inte har planerat...

Warigo: Än behöver vi inte oro oss Wario-Ware-Man. De har inte börjat skylta om det däringa videospelat än, inte vad jag kan se häromkring iallafall.

Wario-Ware-Man: ... du har rätt Warigo. Just nu har vi inget att oro oss för. Det kommer säkert ta flera månader för de att ens hinna klart det spelet...

Två timmar senare...

Warigo: *är ute på en liten rumda nere i stan* Jahapp, här verkar de ha börjat skylta rejält för det nya "Fatso de Pon" spelet... *tar en extra titt på affischen för att vara extra säker på det han just såg* Uh-oh... bäst att sticka tillbaka till Wariobröderna och förvarna de om detta!

Samtidigt hos Wariobröderna, där bröderna, inklusiv Wario-Ware-Man spelar Fatso de Pon

Warrio: Hah, verkar som att jag kommer ta hem segern igen!

VARIO: *har sin spelruta överfylld med vitlökar och Warionäsor* Ibland undrar jag hur fanken han gör...

Wario-Ware-Man: Men inte så länge till sörru! Bered dig att smaka på lite fler snorblock från mig! *gör en 4 kombo och sänder stora snorblock till de andra spelarnas rutor*

VARIO: Ah crap... Jag verkar redan vara ute ur leken...

Warrio: Oh-oh. Wario-Ware-Man verkar vara mer än sugen på att få mig till att förlora! *får plötsligt fler snorblock på sin spelruta och förlorar spelet* Ah, skit också!

Wario bros' & Maya the Bee! S1 Ep5 sida12

Wario-Ware-Man: Ha. Verkar som att jag vann denna rondan!

Warrio: Fanken också! Jag som hade hoppats på att få vinna ännå en gång!

Wario-Ware-Man: Öhm, vi gör bara detta för skojs skull liksom, inget annat.

Warrio: Åh, just det ja. Tack för påminnelsen...

VARIO: *hör telefonen ringa* hm, telefonen ringer... öhm, jag går bort och svarar telefonen så länge. *sticker iväg bort till bordet där Wario-Ware-Man ställt deras stationära telefon och lyfter luren* Hallå, VARIO här! ... Wario-Ware-Man? Jaså, du vill prata med honom? Ok, ett ögonblick bara... Wario-Ware-Man!!

Wario-Ware-Man: Ja VARIO?

VARIO: Det är någon i telefon här som vill prata med dig, och hon verkar INTE låta så värst glad!

Wario-Ware-Man: Ok, jag kommer! *går bort till telefonen och tar över samtalet* Alright, detta är Wario-Ware-Man i luren. Du ville prata med mig om något, eller? ... Va? Lip!? Åh nej... Öh, nej då. Vi håller inte på och producerar något videospel baserat på vårt lilla "fysiska" Fatso de Pon spel... Aha, så ni har REDAN fått nys om det. Alright, snacka om att vara arg där, och med orsak även... Du, lyssna här, det är inte vi som...

Lip: *på andra linjen* Men det struntar jag i! Vi vill mer än gärna att ni lägger ner det ni håller på med. Dessutom har ni fått in en väldigt massa pengar för er "verk", vilket bara kan tyda på att ni har tänkt tjäna storkovan på er spel! Det är den vibben vi känner av här, och det påverkar oss enormt!!

Wario-Ware-Man: M-men, det var liksom det som...

Lip: *på andra linjen* Som var eran plan, just det! Var vänliga och lägg ner spelet nu, annars ska ni få se på ett och annat!

Wario-Ware-Man: Öhm, jag...

Lip: *på andra linjen* NU! Med en gång!!

Wario-Ware-Man: Alright, alright. Jag ska se vad jag kan göra åt det! ... ja ja, jag lovar!! Alright, take care... bye bye. *lägger på luren igen*

Warrio: Vem var det?

Wario-Ware-Man: Det var Lip från Panel de Pon serien, och som det verkar så har populariteten på vårt spel påverkat de rätt mycket, och nu vill de att vi lägger ner det hela!!

Warrio: Jag visste att detta skulle hända. Så går det när man inte håller sig till gränserna Wario-Ware-Man!

Wario-Ware-Man: Ok, ok. Det mesta är helt och hållet mitt eget fel...

VARIO: Hur ska vi göra Wario-Ware-Man??

Wario-Ware-Man: Hm... jag vet inte där. Lip och de andra verkar fått för sig att vi gjorde vårt spel bara för att tjäna pengar på det, men egentligen var ju inte det tanken. Det bara blev så liksom...

Warigo: *kommer tillbaka flåsandes* Grabbar, grabbar. Vet ni vad jag just såg nere på stan!

Wario bros' & Maya the Bee! S1 Ep5 sida13

Warrio: Nej, vadå?

Warigo: Jo, de verkar redan ha börjat producerat det nya "Fatso de Pon" spelet. De har till och med börjat skylta om det nu!

Warrio: Hm... verkar som att detta var en otroligt dum idé trots allt...

Wario-Ware-Man: Just vad jag oroade mig för... Öhm... jag... jag har funderat lite nu, och... jag kanske borde ta och ringa de och säga som det är; att vi inte vill ha något videospel av "Fatso de Pon" producerat! *tar upp mobilen och ringer numret till Dumb-Crows Video Games and Entertainment företaget*

Warrio: Jahapp. Då var ännu en liten aktivitet av våran åt fanders...

VARIO: Se det från den ljusa sidan åtminstone; vi har tjänat ihop rätt mycket pengar! ... som ingen av oss vet vad de borde gå till.

Wario-Ware-Man: Våldigt vad de tar tid att svara... *väntar i någon halvminut* Aah, äntligen... Ja, hallå. Är det DCVGE företaget jag kommit till? ... Åh, ok. Öhm... jo, det var så att vi... eller ni bestämde att göra ett videospel baserat på vårt "Fatso de Pon", eller hur? Jaha, och hur långt har ni kommit med det då? ... Ungefär halvvägs alltså... Jo, det jag egentligen vill meddela er om, är att...

Samtidigt bakom kontraptionen som är "Fatso de Pon" spelet

Monitorn: *mixtrar lite med kablarna på SNES;et* He he he... nu ni tjockisar ska ni verkligen få tillbaka för att jag inte fick vara med i erat löjliga lilla spel... *sticker iväg snabbt som fanken för att inte bli upptäckt av någon*

Wario-Ware-Man: Ja, just det. Vi vill inte ha något "Fatso de Pon" videospel producerat. Ja, jag vet att ni har spenderat lång tid på erat projekt, men vi vill ändå inte att det görs nåt spel! Kan ni vara så vänliga och lägga ner produktionen, tror ni? ... Jaha, jag kan bara ta min begäran och stoppa upp den nånstans alltså... Nä, nu ber jag er att lägga ner erat spel!! Det är nämligen så att vi har fått klagomål från några från en viss pusselserie av videospel, och de vill att vi lägger ner Fatso de Pon spelet som jag och mina bröder gjort på grund av den enorma populariteten som det har genererat genom denna dag... Ah, ok. Då vet jag det. Tack för eran förståelse. Ok, bye bye.

Warigo: Hur gick samtalet? Blev det som du hade tänkt dig?

Wario-Ware-Man: Jadå. Det tog lite tid att övertala de, men de förstod till slut. Videospelet med Fatso de Pon kommer inte bli av, och de tänker lägga det hela på hyllan...

KABOOM!!

Wario-Ware-Man: Vad i helsike var det som small så!?

VARIO: Verkar som att Fatso de Pon spelet exploderade!

Wario-Ware-Man: Så det exploderade alltså... exploderat?!? Ååh nej...

En av Dumb-Crowarna i publiken: Va fan hände med det?? Allting bara exploderade!

Wood-Stock: Ja, vi såg det. Och jag som hade betalat alla de där stålarna för att få sitta här och titta!

Dumb-Crow: Va' fanken e detta för bluff! Dags att kräva pengarna tillbaka!!

Berättar Wario-Ware-Man: Och så efter en lång dag går allting åt helvete för Wariobröderna. Efter att "Fatso de Pon" exploderat rusar alla Dumb-Crows och Wood-Stocks ner från läktarn, tar tillbaka alla pengarna, och går iväg fly förbannade.

Wario-Ware-Man: Hörni, ge tillbaka pengarna. Det där ska gå till... ja, nånting!!

Dumb-Crow: Skiter vi i fatsos. Vi drar hemåt nu. Det var då det mest sämsta spelet som nånsin skapats i hela världen!

Wario-Ware-Man: Kom tillbaka hit säger jag!! ... *snyft...* jahapp, där ryker pengarna... att det bara kan sluta så här!

Warrio: Kanske lär dig nånting hädanefter... men vi verkar inte bli helt pank!

Wario-Ware-Man:*ser de få buntar sedlar som tappats ner på marken* Jo ta mig fanken, du har rätt Warrio! Är inte mycket, men dessa tre sedelbuntar motsvarar nog minst... 1500 kronor eller nånting.

VARIO: Så... vad ska vi göra med de pengarna vi har kvar?

Wario-Ware-Man: Hm... tanken var ju inte att vi skulle tjäna något på vårt spel, så... Jag vet vad vi borde göra med de; vi donerar allt till Lip och hennes andra févänner!

Warrio: Öm... borde vi verkligen göra det?

Warigo: Wario-Ware-Man vet nog vad han gör, antar jag.

Wario-Ware-Man: Just det. Detta kan bli vårt... eller åtminstone mitt sätt att be om ursäkt för eländet vi omedvetet orsakat de. *lyfter upp luren på den stationära telefonen på bordet och slår in telefonnumret*

VARIO: Jahapp, då var ännu en dag åt ända.

Warrio: Precis. Huvudsaken är väl ändå att vi haft kul, framför allt du och jag!

VARIO: Du har rätt där Warrio... synd bara på alla pengarna vi tjänat. De hade kunnat gå till nånting mycket bättre.

Warrio: Jag vet. Det vi har kvar däremot går till Lip och de andra. De kanske behöver det mer än vi.

Warigo: Håller med dig där Warrio. Vem vet, de kanske kan få ihop tillräckligt för att få ett nytt spel i Panel de Pon spelserien. Det kan vara på tiden att de får en ny chans i spelvärlden.

Warrio: Det vill säga, om nu det amerikanska Nintendo ens skulle ge Panel de Pon féerna en ny chans...

Berättar Wario-Ware-Man: Med de pengarna som medlemmarna i publiken lämnat efter sig bestämmer sig Wariobröderna för att ge bort pengarna till Lip och de andra féerna, mestadels för att be om ursäkt för det som hänt. Wario-Ware-Man berättar för Lip att deras videospel har lagts ner, och att deras eget aktivitetsspel blivit förstört. Lip godtar erbjudandet, och ber även Wario-Ware-Man om ursäkt för det hon sa... japp, så saker och ting bara kan gå. Nåja, då var denna episoden slut. I episod 6 kommer vi att följa VARIO i hans försök att... ja, ta tillbaka deras hus från en något väldigt ovälkommen person. Nämnade jag förresten att denna episod kommer att fokusera på enbart VARIO? Jodå, det lär det allt göra, och fler liknande episoder kommer det att bli framöver.

The End...

Wario bros' & Maya the Bee! S1 Ep5 sida15