

Wario and co Media Presenterar;

Starring: bröderna Wario-Ware-Man, Warrío, VARIO, och biet Maja, i:

Wario bros' & Maya the Bee! (Påbörjades: 15/09/2018 21:31|Blev klart: 17/10/2018 00:57)

Series 1, Episode 4: Wario-Ware-Man fritt!

Berättar Wario-Ware-Man: Jepp, som det verkar så är allt lugnt och... ja, lugnt helt enkelt, i Wario Island, speciellt i området där Wariobröderna bor. Långt, långt borta däremot, så är Wariobröderna och biet Maja ute på bikingtur. Denna gången är inte Wario-Ware-Man med, för han har lite annat att göra denna dagen. En liten sak jag borde berätta för er läsare, är att denna seriens format snart kommer att ändras till något som mer liknar traditionella texthistorier, eftersom snubben som kom på idén till denna serie känner att formatet som The Wario Show använde sig av inte längre fungerar... nåja, hur kommer det att gå för våra vänner denna gången tror ni, speciellt när Wario-Ware-Man inte är med?

Maja: Wahaay!! Visst är det härligt att ta sig en åktur på en så solig dag som denna, grabbar?

Warrío: Precis! Det enda som fattas bara är Wario-Ware-Man.

VARIO: Håller med. Men han sa att han hade att göra hemma, så nu är det våran tur att avgöra hur våran dag kommer se ut!

Maja: Just det. Men vi kommer att ha kul ihop va, eller hur?

Warrío: Mjaa... det är JUST det jag tvivlar på...

Maja: Hörni, stanna!!

Screeetch!!!

VARIO: Jaha, vad e det om? Är det trafikstockning eller?!

Maja: Nej, jag behöver bara stanna en stund och kolla på min karta... *tar upp kartan och tittar lite på den* Ok, vi ska nog svänga vänster här!

VARIO: Alright, då bär det av åt det hållet!

Berättar Wario-Ware-Man: De kör åt vänster, och hoppas på att de till slut kommer till det område där de tänker tillbringa dagen. Senare frampå har de nu kommit ut till stället där de tänker vara på; en stor gräsplätt med bara natur, lite träd här och var, och INGEN trafik så långt ögat, örat, eller näsan når.

VARIO: Men tjena, här kan vi ju tillbringa våran dag.

Warrío: Just det. Bara gräsplättar överallt, och INGA bilar i sikte! Jag tror jag tar mig en förmiddagslur... *lägger sig ner under ett träd för att sova middag*

VARIO: *är tyst en liten stund medans han ser på när Warrío börjar snarka* Jaha, så detta är alltså hur DIN dag ska se ut? Sova under ett futtigt litet träd??

Warrío: Ja, vad annars. Kan du vara vänlig och hämta mobilen i min ryggsäck? Jag ska nämligen ringa Snålbanken och klaga lite på den lilla mängd kosing de betalar ut till oss varenda månad.

VARIO: Hmpf... inga intressen alls... *plockar ut Warrío's mobil ur ryggsäcken och ger den till honom* här har du din mobil...

Warrío: Tackar... *tar mobilen och börjar slå upp numret till Snålbankens kundtjänst*

Wario bros' & Maya the Bee! S1 Ep4 sida1

VARIO: Ok, då börjar jag att fundera på hur min dag ska se ut...

Warrio: Jo en sak till VARIO; kan du hämta påsen med vitlökschips till mig? Jag har en känsla av att detta samtal kommer ta oerhört lång tid.

VARIO: Det var då... *hämtar en påse vitlökschips och ger den till Warrio* här är dina chips, latmask... *ger påsen till Warrio*

Warrio: Ooo, man tackar! *öppnar påsen och ställer den bredvid sig*

Maja: Kommer ni grabbar eller? Jag tänker ta mig ett litet dopp i swimmingpoolen vi tog med oss!

VARIO: Jag kommer Maja! Däremot för Warrio's del, så verkar han vara gaaanska upptagen med ett och annat... *pekar bort mot Warrio som ligger vid ett träd med chipspåsen bredvid sig och telefon i handen*

Maja: *är tyst en liten stund* Inga andra intressen alls alltså...

VARIO: Precis vad jag sa om honom förut...

Maja: Nåja. Kom sen när du väl bytt till badkläder!

VARIO: Ja ja... hm, undrar om vi packade med oss badshortsen innan vi åkte iväg.

Berättar Wario-Ware-Man: VARIO rotar lite i ryggsäcken efter sina badkallingar, och hittar de till slut. Efter att ha fått på sig badbyxorna beger sig VARIO bort till simpoolen, och till hans förvåning verkar den vara högre än han först trodde den var när de köpte den.

VARIO: Ooboy... snacka om att denna swimmingpool är extremt stor!

Maja, där hon står uppe på dykplankan iklädd blå simdräkt: Eller hur! Säg mig, vågar du komma upp hit?

VARIO: Mjaa... jag e lite höjdrädd liksom.

Maja: Äsch, så högt kan det inte vara. Kom upp nu VARIO!

VARIO: *goulp...* Alright, bara att svälja rädslan och gå upp på dykplankan...

Efter att VARIO väl tagit sig upp på dykplankan

Maja: Där ser man. Du tog dig upp iallafall!

VARIO: *skakar lite på grund av den höga höjden* Tja... J-j-jag v-v-v-vet inte r-r-riktigt där!

Maja: Såja. Bara lugn VARIO. Du klarar det här. Se detta som ett sätt att komma över din skräck för höga höjder! Jag är med dig här.

VARIO: Em... vågar man ens titta ner... *tittar ner mot poolen och får världens svindel* herrevitlök, snacka om att få ren yrsel bara av att titta ner!

Maja: Men kom igen nu, du klarar allt av att hoppa! Jag är tvärsäker på det.

VARIO: Njaee... Öm... du först kanske?

Maja: Ok, om du säger det så.

Berättar Wario-Ware-Man: Maja bereder sig för att hoppa, och med all elegans hoppar hon ner mot vattnet nedanför, vilket gör så att det skvätter vatten på Warrio när hon väl landar i poolen.

Warrio: Men hallå eller, vem i helskotta försöker dränka mig i vatten när jag sitter här och pratar med Snålbanken på mobilen!?? *tar en liten sten och kastar den mot VARIO, som just ska försöka sig på att hoppa ner i vattnet*

VARIO: AJ!! *ramlar ner i plurret, vilket orsakar ännu en skvätt vatten över Warrio*

Warrio, helt genomdränkt: Ok, det kanske inte var en speciellt smart idé iallafall...

Maja: Vad gjorde du sådär för Warrio? Här försöker vi två ha det roligt medans du bara sitter där vid trädet och kastar sten på oss!!

Warrio: Ja ja, ursäkta för det där. Jag var faktiskt mitt uppe i en viktig diskussion, men jag blev avbruten på grund av vattenstänkandet era störtdykningar orsakar!

VARIO: Ha-ha, klaga lagom eller. Du sitter ju ändå bara och latar dig medans vi andra faktiskt hittar på något att göra!

Warrio: Tja, vet ni... telefonen är nu ändå död, så jag kan väl lika gärna lyfta på baken då och göra nånting...

Maja: Ok, så vad tänker du göra? Bada med oss kanske?

Warrio: Jaoo... kan jag väl göra... om det nu innebär att man kanske kan visa sig bättre än VARIO...

Maja: Warrio...!

Warrio: Ok ok, jag skojade bara lite... vart har vi badshortsen nånstans i denna ryggsäck tro...

VARIO: Precis i det facket där mina låg!

Warrio: Ok VARIO, tackar för det!

Berättar Wario-Ware-Man: Efter att ha fått sin mobiltelefon ihjälskvättad med vatten bestämmer sig Warrio för att bada i poolen med de andra. Till en början går det bra, men efter en stund kan han bara inte låta bli att retas med VARIO på grund av den andres rädsla för att hoppa ner.

Maja: Warrio, du borde faktiskt sluta reta VARIO för hans rädsla för höga höjder. Det är faktiskt inte kul.

Warrio: Tja, inte för er kanske, men för mig är det en helt annan femma. Jag slår vad, VARIO, att DU inte kan hoppa ner i en stor balja fylld med vitlökssmör, så pass rädd för höjder som du verkar vara, hä hä!

VARIO: Bara sluta nån gång eller!! Om Wario-Ware-Man var med nu så hade det nog bannemig vart lite mer ordning på dig!

Maja: VARIO har en poäng där Warrio. Du skulle inte ha gjort detta annars om eran ledarbroder var med nu! Om du inte ger upp det där nu, så får vi bli tvungna att exkludera dig från våran lilla aktivitet!!

Warrio: JÄDRAR vad sur man kan bli... Tja, jag...

Maja: Warrio, snälla...

Warrio: *funderar en liten stund* Alright. Jag kanske gick lite fööör långt denna gången... lovar att inte göra det igen.

Maja: Alldeles säker på det nu?

Warrio: Oo ja då. Jag lovar och fiser på det.

Maja: Ok, då har vi rätt ut det hela. VARIO, vi kan väl hoppa ner tillsammans. Det kanske får dig att känna dig tryggare, eller?

VARIO: Hm... det må nog gå, antar jag.

Maja: Ok, håll mig i handen här, så räknar jag ner tills vi ska hoppa. Tre, två, ett... *hoppa ner med VARIO* Cannonball!!

SPLASH!!

Warrio: *Får vatten över hela sig* Ah typiskt, nu ska man bli genomblöt igen...

Maja: Äsch, lite vatten dör man inte av. Förresten är det din tur att hoppa ner i poolen!

Warrio: Ah crap... nåja, jag får väl göra mitt bästa...

Maja: Gick det bra för dig VARIO?

VARIO: Tja... kände mig lite spak när vi väl hoppade, men det verkade inte speciellt farligt efter att jag väl landade i plurret.

Maja: Pass på. Nu ska Warrio hoppa!

VARIO: Hm... får se hur det går för honom.

Berättar Wario-Ware-Man: Uppe på hoppkanten bereder sig Warrio för att hoppa. Han kollar så att riktningen han står på är rätt. Efter att ha kollat det hoppar han, men trots kalkuleringarna han gjort landar han rakt ner på gräsmattan bredvid poolen, med huvudet före.

Warrio: OW! Det DÄR gjorde verkligen ont...

Maja och VARIO: *börjar skratta så att de nästan bryter ihop*

Warrio: Ha-ha, jättekul... Åtminstone mina tänder är i välbehåll... *tänderna börjar ramla ner efter några sekunder* hrm... *tänker för sig själv* Ok, jag tar nog tillbaka det sista.

Berättar Wario-Ware-Man: Efter badet i poolen så blir det lite Warionäsejakt, åtminstone för Warrio och VARIO. Maja sitter på en filt hon lagt ut på gräsmattan, och tittar omkring lite.

Maja: Aah. Jag beundrar verkligen naturen. Blommer överallt, träd och skog här och var, fåglarna kvittrar. Allting har liksom sin naturliga gång härute. Inte ens stadslivet kan klå det här!

Borta hos Warrio och VARIO, där de nu försöker smyga sig på en Warionäsa som sitter och käkar på en hoptorkad snorklump

Warrio: Ok VARIO, du väntar här medans jag smyger mig sakta mot Warionäsan. Gör nu inget som skrämmer iväg den, ok?

VARIO: Jadå Warriio, jag lovar...

Berättar Wario-Ware-Man: Warriio smyger försiktigt mot Warionäsan. Han har den nästan under sin håv, men innan han ens börjat drämna ner håven på Warionäsan får han plötsligt en kittlande känsla i näsan.

Warrio: *sniff sniff*... åh nej... jag tror jag... aah... aah... börjar nysa! Aah, aah... Atjooo!!

Warionäsan studsar upp i ren traumatisk skräck och börjar hoppa iväg

VARIO: Men prosit, Warriio. Nu skrämde du iväg den!

Warrio: *Sniff* ... Ja ja, ursäkta mig. Inte kunde jag hjälpa det va!

VARIO: Jamen försök att hålla inne nysen nästa gång.

Warrio: Och HUR lätt skulle det kunna vara va?

VARIO: Tja... man håller väl armen för munnen för att det inte ska låta så mycket? *rycker lite på axlarna*

Warrio: Du, jag tvivlar starkt på om det där ens kommer fungera...

Berättar Wario-Ware-Man: Warriio och VARIO får syn på en annan Warionäsa och försöker att ge sig på att fånga den, men innan de ens kan komma i närheten av den med håven snubblar plötsligt Warriio på en sten, vilket gör så att den blir vettskrämd.

Warrio: Waah!?! *snubblar på stenen framför sig och landar på marken med baken före, vilket skrämmer iväg Warionäsan*

VARIO: Jaha, där skrämmer han iväg nästa Warionäsa...

Warrio: Aow... Amen HUR skulle jag kunna se den DÄR lilla stenen va?? *reser sig upp igen*

VARIO: Ähum, den där stenen var faktiskt inte SÅ liten. Jag kunde se den långt innan vi ens kommit i närheten av Warionäsan. Försök åtminstone att titta var du sätter fötterna hädanefter!

Warrio: Bla bla bla... Nåja, någon gång lär vi väl fånga en Warionäsa, om det nu så tar oss flera timmar...

Berättar Wario-Ware-Man: De försöker gång på gång att få tag i en Warionäsa, men oavsett vad de gör, vad som händer, eller HUR de än bär sig åt, så smiter de iväg iallafall.

Warrio: Nää vet du, detta var minsann sketjobbigt...

VARIO: *flåsar lite innan han öppnar munnen* Håller ena med. Förresten börjar jag bli ganska hungrig...

Warrio: Alright. Då blir det väl till att gå tillbaka igen och hitta på något att kaka.

Berättar Wario-Ware-Man: De börjar gå tillbaka till stället de slog läger på. En bit ifrån deras plats (du vet, där deras gigantiska ryggsäck ligger) går Maja omkring bland blommorna och kikar lite.

Maja: *suck...* allting här ute är så vackert och fint. Får mig att längta tillbaka till mitt ursprungliga liv igen. Orsaken till varför jag lämnade mitt gamla ställe var för att jag ville se lite andra saker, och på så sätt fick jag väl det jag ville... nåja, jag har valt mitt liv nu, och det är att leva ute i mänskovärlden. Jag har även mina nuvarande vänner, Wariobröderna...

Warrio: Tjena Maja. Ute och ränner i blomsterrabatten ser jag.

Maja: Jepp. Hittade ni någon Warionäsa, eller?

VARIO: Tja, rätt många hittade vi. Men oavsett hur vi än bar oss åt, så smet de alla iväg.

Maja: Vilken otur.

Warrio: Just det... vi tänkte ta oss något att kaka eftersom VARIO här är hungrig.

Maja: Mm... det kan nog vara läge för det. Jag börjar själv bli lite sugen...

Berättar Wario-Ware-Man: De går tillbaka till kampingplatsen för att fixa lite käk. Warrio håller på att förbereda den kolfria grillen för att grilla vitlöken på medans VARIO sitter med sin lilla tallrik och väntar.

Warrio: Alright. Bara att lägga vitlöken på grillen och sätta igång den, så ska det bli krubb sen! *håller i lite rapsolja i grillen*

Maja: Ursäkta om jag frågar, men... den där grillen ni använder. Är den verkligen miljövänlig??

Warrio: Jadå. Detta är ingen vanlig grill inte. Det är en grill som man kan sätta igång själv, om man nu har någon tillgänglig strömkälla förstås... Ytan där man grillar saker på är helt plant, utan några som helst mellanrum. För att vara kortfattad, så är denna grillen helt strömdriven, och INGET kol används. Bara att hålla i lite olja, typ raps eller så, och så är det bara att grilla sen.

VARIO: Precis. Wario-Ware-Man har näsa för lite mera miljövänligare alternativ. Dessutom slipper man sotet som blir när man grillar med en vanlig grill.

Warrio: Ska du ha något grillat du med eller?

Maja: Nej tack. Jag har mina honungsburkar här.

Warrio: Alright, då har jag iallafall frågat.

Maja: Det vill säga... jag är lite intresserad av det ni håller på med nu. Kan jag möjligtvis få grilla lite sen?

Warrio: Alright. Vad tänker du lägga på grillen isåfall?

Maja: Tja, något i lite mera min smak kanske.

Warrio: Ok, det där var lite väl kortfattat... och något förvirrande... nåja, när vi är färdiga med vårt käk här kan du få låna grillen... vad du nu tänker grilla förstås.

VARIO: Du Warrio. I tidningen här står det att Isabelle från Animal Crossing spelserien har blivit en spelbar karaktär i det nya kommande Smash Bros. Ultimate spelet till Nintendo Switch!

Warrio: Får jag läsa lite... *läser lite i Fatso-News blaskan* Ja ta mej fanken, det verkar så. Även King K. Rool verkar vara med nu.

VARIO: Lite längre ner däremot så står det även om en viss karaktär från Panel de Pon serien, Lip the Fairy. Trots alla de som röstar för den figuren så verkar hon inte komma med överhuvudtaget. Nintendo själva verkar inte ens ha avslöjat nånting om hennes inkludering i spelet.

Warrio: Mm, tycker jag e lite synd där. Vi kan gott behöva nån karaktär som verkligen borde få vara med.

Wario bros' & Maya the Bee! S1 Ep4 sida6

VARIO: Är Sakurai verkligen så blind att inse att många spelare faktiskt VILL ha med Lip i Ultimate??

Warrio: Troligen... om han nu sparar det till något annat tillfälle. Det verkar iallafall ha blivit en Mii fighter outfit som representerar Lip.. Nåja, jag måste hålla koll på vitlöken. Tyvärr får du fortsätta läsa själv.

VARIO: Ingen fara Warrio. *läser ett annat stycke i tidningen* Jahapp, Monitorn verkar vara i farten igen. Denna gången planerar han på att komma med i något komediprogram på TV!

Warrio: Att han aldrig ger upp tanken på att bli populär alltså... vad fasen vet Monitorn om komedi?? Han är ju bara en maskin; en jäkla skrutting, gammal datorskärm, med världens mest utdaterade grafik kort du kan tänka dig. En hårddisk på 1 futtig liten kilobyte, detsamma kan man även säga om RAM-minnet. Och ett moderkort som har en tendens att hetta upp sig över minsta lilla ansträngning och funkar bara när den själv vill.

VARIO: Precis. Monitorn kan försöka hur mycket han vill. Vad han än planerar att göra kommer han ändå inte att lyckas med nånting.

Warrio: Förresten börjar vitlöken bli klar nu. Bara lite extra kryddningar så är det perfekt sen.

VARIO: Oboy, äntligen käk! Förresten tjarar de fortfarande om det däringa MonaWare Inc. företaget i tidningen här.

Warrio: Jag vet. Egentligen existerar inte det där företaget nu längre, så de borde inte ha någon anledning att ens fortsätta prata om det!

VARIO: Och väderprognosen idag... ser ut att bli mest sol i vårt område. I den norra delen av Wario Island däremot, det vill säga längre upp, så blir det extra mycket snorregn!

Warrio: Ibland har vi allt bra konstiga väderförhållanden i denna värld... jag menar, snorregn skulle inte ens förekomma i den verkliga världen utanför denna serie!

VARIO: Precis.

Warrio: Alright, då var vitlöken klar. Jag har även stekt upp brödet som vi ska ha vitlöken på! *tar vitlökarna från grillen och lägger de på mackerna* och så får man inte glömma alla övriga pålägg, typ ost, tomat, och så vidare. *lägger på alla tillbehören på mackerna och ger den ena vitlöksmackan till VARIO* här är din smörgås VARIO.

VARIO: Oo tackar! *tar sin macka och börjar hugga in på den*

Warrio: *tar en tugga på sin macka* Men hallå, denna mackan gick verkligen inte av för hackor. Vitlöken är perfekt, och brödet är ganska frasigt. Man känner till och med hur det knastrar när man tuggar på det. Hur var din macka VARIO?

VARIO: Det var faktiskt ganska gott. Vitlöken var bra kryddad, och den blir klart saftigare när man grillar den! Förresten verkar Maja redan vara vid grillen och greja.

Warrio: Fasen vad snabbt hon jobbar vid grillen alltså. Vi kanske skulle ta och anställa henne hädanefter. Hon må vara urkass på att baka, men hon verkar vara en fena på att grilla snabbt!

VARIO: Undrar vad för nåt hon grillar bara.

Warrio: Vem vet. Det kanske är en vanlig hederlig macka, ungefär som de vi har gjort.

VARIO: *får se Maja bärandes på en stor tallrik med stekta majscolvar och olika grönsaker* ok, det där gick ganska snabbt ser jag, och VÄLDIGT mycket majscolvar dessutom!

Warrio: *får syn på Maja's tallrik* Men hallå, var e mackorna nånstans??

Maja: Jag har flera stycken här bredvid mig, och alla är gjorda på honung istället för mjölk!

Warrio: Snacka om att vara en storvegetarian alltså!

Maja: Tja, man är väl trots allt ett bi. Att äta kött eller mejeriprodukter skulle nog inte vara så bra för mig.

Warrio: Som sant... enda taskiga är att du har stekta majscolvar på din sida. Jag visste väl att det var nåt jag glömde där...

Maja: Ni kan ta några av mina om ni vill ha. Jag har inget emot det.

Warrio: Ah, ok. Vad sägs VARIO, vill du också ha en majscolv eller två?

VARIO: Kan jag nog klämma i mig.

Berättar Wario-Ware-Man: De hugger in på kaket i godan ro. Senare efter käkandet bär det av mot en match i Krocket. Maja, som inte har spelat krocket i hela sitt liv förut, frågar bröderna om råd.

Maja: Alltså, jag har hört att krocket är ett ganska kult spel. Men hur går det hela till egentligen?

Warrio: Tja. Det hela går faktiskt ut på att slå iväg bollen med din klubba bort mot stolpen rakt framför. Enda regeln är att försöka få bollen till att inte rulla utanför de däringa stålgrunkerna som står i riktningen där trästolpen är.

Maja: Ok. Jag tror jag har greppat det nu.

Warrio: Alright, då kör vi igång!

VARIO: Kan jag få börja denna gången?

Warrio: Nej. Nu är det jag som börjar. Din tur kommer sen.

VARIO: Men alltid när vi ska spela så får jag jämt börja sist, och när jag väl börjar så går det hela åt fanders för mig! Låt mig få börja den här gången!!

Warrio: *funderar en liten stund* ... Alright, du får börja först denna gången. Du förtjänar det nog efter alla gånger som vi andra börjat före dig hela tiden.

VARIO: Wahoo!! Nu ska här spelas! *tar tag i sin klubba och ska börja slå iväg sin kula, och träffar den med all kraft han har* FOORE!!

Warrio: Men ser man på. Det var inget dåligt slag det där!

VARIO: *ser att hans boll bara kommit förbi den ena stålhindret* Tja, bollen kom inte värst långt...

Warrio: Se det från den ljusa sidan; denna gången klantade du inte till det hela iallafall!

VARIO: Jaoo... tack för komplimangen Warrio...

Warrio: Alright. Min tur. *slår iväg sin kula* Och där far den iväg!

VARIO: *tittar på Warrio's kula, och ser att den susar förbi hans egen och stoppar en bit längre bort.* Det var som tusan...

Warrio: Ha, försök slå DEN om ni kan! Ok Maja, det e din tur nu.

Maja: Alright, se upp grabbar! *greppar hårt om klubban och slår iväg sin kula med all kraft hon har*

VARIO: Wow. Det DÄR var verkligen inget dåligt slag hördu!

Warrio: *tittar på hur Maja's kula susar igenom vartenda litet hinder, men förstätter bara rulla vidare i oerhört snabb hastighet* ... Jahapp, där for den iväg rakt ut i tomma intet.

Maja: Lägg av. Så dåligt var väl inte mitt slag eller.

Warrio: Öm, jag menar det verkligen; din kula rullar faktiskt bort rakt mot tomma intet! *pekar bort mot kullen bakom målet där kulan just börjar rulla ner för*

Maja: Ups... Tja, den verkar åtminstone inte sakta ner.

Warrio: Då undrar man bara... HUR lång tid tar det för den att komma tillbaka hit, om den nu ens gör det.

Berättar Wario-Ware-Man: De väntar i några minuter eller så för att se om Maja's kula kommer tillbaka. Det blir allt en bra väntestund för de, och efter bara någon timme har allihopa redan somnat av ren uttråkning. Just vid denna tidpunkten vaknar VARIO av nåt ljud i bakgrunden.

VARIO: Zzzz... *blir väckt av något rullande ljud* Hunh? ... låter som om nånting rullar i närheten. *tittar omkring lite, och får se något litet runt objekt komma mot de bakifrån* Men tjena, där har vi ju kulan!!

Warrio: Zzz... Öh, va, vad e det om VARIO? *ska just ställa sig upp och sträcka på baken, men innan hans ens står på fötterna kommer kulan i all världens fart och dänger ner honom* Aoow!! Får man inte ens sträcka på skinkerna eller?!

Maja: Där är den ju! Började undra lite vart den där kulan tog vägen nånstans...

VARIO: Antagligen har den nog rullat runt hela jordklotet... på bara en timme dessutom! Den verkar även sakta ner lite nu ser det ut som.

Warrio: Rakt mot målet också även... *tittar på hur kulan glatt men säkert börjar rulla i lite mer långsammare fart, susar förbi de andras kulor, och stannar precis där målet är, och nuddar det även*

VARIO: Ta mig fanken alltså...

Warrio: H-hur... HUR e det där ens möjligt!?

VARIO: Vadå, det är väl inte så att Maja fuskade medvetet heller??

Warrio: Nej, det är inte det... det jag ifrågasätter är... HUR i helsike kan en så liten kula bara rulla på sådär, hela jorden runt, på bara EN TIMMA?!! Jag begriper mig bara inte på det där I den verkliga världen utanför denna serie så skulle det där inte ens vara möjligt enligt fysisk lag!

VARIO: Så vad? En serie är väl en serie, så vad sjutton som helst kan väl hända.

Maja: VARIO har faktiskt rätt där. Och även om man nu så skulle tro att jorden är platt, så är den egentligen inte det. Detsamma kan man väl även säga om trästockar och blommor; skulle en Wood-Stock någonsin bry sig om att beundra blommorna ute i naturen? Näpp, för det första har de ingen näsa, och för det andra så...

Warrio: *ser ut som ett stort frågetecken* Vad svamlar du om nu...?

Maja: *börjar fundera en liten stund* Um... sorry, men jag har själv ingen aning där.

Warrio: Äh, glöm det. Vad sägs, kanske dags att hitta på något annat nu, eller?

VARIO: En väldigt bra idé Warrio.

Berättar Wario-Ware-Man: De packar ihop krocket-spelet efter att Maja vunnit och beger sig bort mot deras campingplats. Väl där bestämmer sig Warrio för att göra en liten expedition bland skogarna, med möjligheten att finna skatter som bärande motivation.

Maja: Värst vad du packar din ryggsäck då Warrio! Ska du ut och utforska eller?

Warrio: Precis. Jag ska ut på sk... Öhm, expedition inne bland skogarna!

VARIO: Jag antar att det är skattjakt du egentligen menar.

Warrio: Vad... hur FAAN visste du det??

VARIO: Enkelt. De sakerna jag såg dig packa ner var... en karta. En kompass. En expiditionshatt, precis den varianten som Wario bar på huvudet i Wario Land. Flera påsar vitlök, och en mängd blaskor med "Fatso-News" och "Ovettigt Trams; De mest vettigaste ovettiga sakerna en tjockis kan göra på sin fritid ute i hängmattan".

Warrio: Jaha, du menar så... Tja, vi sa ju att vi skulle göra nånting ihop, så... VARIO, jag antar att du vill med på det här förstår jag.

VARIO: Jepp.

Warrio: Följer du med Maja?

Maja: Hm... skatter är inte alltid en bärande motivation för mig att göra något, men jag kan väl följa med iallafall. Hela blomsterfältet därute håller ändå på att förpestas av Warionäsornas närvaro just nu...

Warrio: Jepp. Mängder med snor lite här och där dessutom.

VARIO: Yuck!! Har de där Warionäsorna aldrig nånsin lärt sig nånting om att hålla sig rena?

Warrio: Tyvärr inte... men nu bryr vi oss inte om det, här ska det jagas skatter!!

Berättar Wario-Ware-Man: De ger sig iväg bort mot skogarna för att hitta lite skatter. Under tiden de går reflekterar var och en av de om hur deras dag utan Wario-Ware-Man har varit.

Maja: Medans vi nu fortfarande har en bit kvar... hur har eran dag varit? För mig har det varit toppen.

Warrio: Tja... bortsett från allt dumt som hänt tidigare, så måste jag medge att det bästa momentet var när vi grillade mackor till mig och VARIO. Vitlöken blev kanon! Synd att vi inte fångade nån Warionäsa bara.

VARIO: Turen lär väl vända för oss nån dag... för mig så... tja, inte direkt mycket jag tidigare gått igenom som är direkt minnesvärt... förutom den stunden då Warrio plötsligt bestämde sig för att sätta sig under ett träd och prata i telefon... tills han blev sjöblöt av vattnet som kom från Maja när hon hoppade i poolen, och blev tvungen att lägga ner det på grund av att telefonen dog av allt vatten den fick på sig, hö hö...

Warrio: Ha-ha-ha. Som om det där ens var speciellt roligt... nåja, jag behöver väl ändå köpa en ny snart, eftersom garantiet på min telefon har gått ut för... för flera år sen, och det är flera gånger som jag glömt betala av den, så egentligen är jag väl inte värd att ens använda den.

VARIO: Amen ta och försök kom ihåg det lite oftare så slipper det bli så där för dig.

Warrio: Du, jag önskar jag hade tid att bry mig, men eftersom snubbarna jag köpte telefonen av vägrar att acceptera service på folks telefoner så vägrar jag betala av min. De får skylla sig själva helt enkelt om folk nu skulle komma till de och börja massklaga.

VARIO: Snacka om att vara stönig med att inte göra det man borde göra alltså... men jag tror jag håller med. Fixar inte de telefonerna som folk skickar in till de för reparation, så är det väl de som får ta skiten.

Warrio: Precis.

VARIO: Förresten... är det inte dags för oss att köpa en ny TV snart?

Warrio: Ja, vi ska snart ta och spara ihop lite kosing till en ny TV. Och börja inte nu med ditt eviga tjafs om att det ska vara en "Kabel-TV"!

VARIO: Nej, det är inte det detta är om... När jag skulle slå på den imorse innan vi åkte iväg så började den att ge ifrån sig nåt väldigt konstigt ljud. Det lät som om en stor fet Dumb-Crow hade bosatt sig inne i den och blivit ihjälgrillad.

Warrio: Jepp. Väldigt skumt det där. Wario-Ware-Man ska försöka ta reda på orsaken till det där ljudet TVn nu börjat ge ifrån sig, speciellt VARFÖR det sker. Hoppas bara han hittar felet så småningom.

Berättar Wario-Ware-Man: Warrio och VARIO fortsätter svamla om allt möjligt under tiden de går. Senare frampå är våra vänner nu inne i den djupa, men ändå något konstiga skogen. De flesta trästubarna verkar ha antagit skepnaden av trästockar med pumpaansikten... jag pratar förstås om Wood-Stocks, om ni nu inte begrep vad jag menade.

Warrio: Få se på kartan... *tittar lite på kartan i någon sekund* vad jag vet så e vi nu inne i den här skogen. Frågan är bara... VART det kan finnas skatter nedgrävt nånstans.

VARIO: Inte vet nån av oss andra iallafall...

Warrio: Du var då inte speciellt mycket till hjälp där...

VARIO: Har inte ens pratat färdigt än... nånstans borde väl skatten vara... kan jag få låna kompassen lite?

Warrio: Visst! Slarva inte bort den nu bara vad du än gör. *ger VARIO kompassen*

VARIO: Nä då, jag lovar... *går runt lite med kompassen för att se vart kosingarna må ligga begravt under jorden. Dessvärre finner han inget.* Hm, skumt... hur mycket jag än går runt med denna manicken så får jag ingen som helst rörelse från pekaren.

Warrio:*suck* Pröva med att gå på lite andra ställen i skogen. Du vet väl vad en kompass är eller?

Maja: Var inte sån mot VARIO nu! Han har väl bara börjat gå runt med kompassen eller?

VARIO: Ingen fara, Maja. Jag e van sedan länge att Warriio då och då kanske behandlar mig lite mindre respektfullt. Däremot är väl vi båda vi lite småkorkade då och då, eller hur Warriio?

Warriio: Mjao... inte för att jag direkt nämnde nåt om det. Jag är väl bara lite otålig ibland, det är allt.

VARIO: Åh, just. Det är väl det också antar jag... nåja, ingen tid att ödsla, dags för mig att vandra runt i skogen med denna lilla kompassen i handen...

Warriio: Alright. Och då e det bäst för dig att du verkligen hittar något denna gången, annars så... ja, då lär vi gå hem tomhänta helt enkelt, ÄNNU en gång.

Berättar Wario-Ware-Man: VARIO vandrar omkring lite i skogen för att se vilken riktning kompassen kan tänkas peka åt. Det verkar ta lite tid, och eftersom Warriio börjar bli lite otålig påbörjar han sin lilla skattjaktsrunda i förväg.

Warriio: Eftersom den där VARIO verkar ta längre tid än väntat med att hitta något så smygstartar jag lite. Nån gång lär man väl upptäcka något som glittrar och skiner. Undrar bara vad Maja har för sig nu... naah, vad sjutton vet jag. Kanske har hon också börjat gå på skattjakt, eller också går hon väl bara runt här inne i skogen och dräller... vad vet jag, vad vet jag...

Samtidigt vid nåt annat hörne inne i skogen, där Maja nu går och kikar omkring lite

Maja: Hm, medans de andra är ute och jagar pengar så kan jag få ha mitt eget lilla äventyr här inne...

Berättar Wario-Ware-Man: Maja går runt lite för att se vad som finns. Redan efter bara en liten stund hittar hon något som fångar hennes uppmärksamhet väldigt starkt. Tillbaka till VARIO så ser vi att efter nån timme eller så har han gett upp med att försöka följa kompassens riktning, och beger nu sig för att leta upp de andra.

VARIO: Hmpf. Detta va' ju bra lönlöst eller... när riktningen väl faller på plats så lägger pekarn på kompassen plötsligt av! Får ta och leta upp Warriio och se om han har lyckats hitta något än.

Borta hos Warriio, där han nu har grävt på en bra stund med sin spade

Warriio: Phew... nä fy fanken vad jobbigt detta är. Om jag bara hade kompassen nu så hade jag hittat den där skatten för länge sen. Men nu har VARIO den, så då får man väl gå på tyck och känn... OCH näsa. *får syn på VARIO* Men tjena broder. Tröttnat eller?

VARIO: Jepp. Och inte nog med det. Jag hade JUST fått ordning på kompassen efter nästan en hel timmas vandring, men när jag väl skulle börja gå igen så pajade pekaren på den!

Warriio: Pajade alltså... som i hur då?

VARIO: Jo, det är så att hur jag än vänder på den så... så rör sig inte pekaren alls. Den sitter fast.

Warriio: Ro hit den! *tar kompassen ur handen på VARIO och skakar lite på den* Jo ta mig fanken, du verkar ha rätt! Det spelar ingen roll hur mycket man skakar den. Den rör sig inte alls! Man hör inte ens om den rör sig eller inte. Hur gick detta till tror du??

VARIO: Det är just det jag inte vet. Den bestämde sig bara för att lägga av helt enkelt.

Warriio: Mycket märkligt... Jäkla Överskottsbolaget, inget de får in verkar hålla speciellt länge alls!

Wario bros' & Maya the Bee! S1 Ep4 sida12

VARIO: Har du lyckats gräva upp något guld och glitter än?

Warrio: Näpp. Spelar INGEN roll vart jag än gräver. Jag hittar inget ändå. Inte ens en liten gammal tygpåse med några värdelösa mynt i har jag hittat.

Maja: *ropar så högt så att hon hörs* Wow, titta vad jag hittade precis här!!

Warrio: Jahapp, biet verkar vara väldigt överexalterat över nåt återigen...

VARIO: Ska vi gå och titta efter tycker du?

Warrio: Bäst att vi gör det. Kom VARIO, dags att se efter vad som försiggår.

Berättar Wario-Ware-Man: Bröderna går iväg för att se efter vad Maja har hittat för nånting. Vad kan det vara tror ni? En skattkista? En pärla? Rubiner? Smaragder?? Warionäsor?? ... kan jag sluta ställa en massa frågor som ingen av er läsare har något som helst svar på?!!

Maja: Det HÄR var då verkligen en riktig pärla jag hittade alltså! Så vacker... och glänsande.

VARIO: Tja! Maja. Här var det skrik från höger till vänster minsann!

Warrio: Jepp. Vi hörde dig klart och tydligt! Vad e det du har hittat egentligen?

Maja: En liten silverpärla. *visar upp den för bröderna* väldigt fin och vacker, va?

Warrio: Whaa...! *fixerar sina ögon på pärlan* den DÄR måste nog vara värd flera miljoner!!

Maja: Mycket troligt Warrio.

VARIO: Och i väldigt fint skick dessutom!

Warrio: Öhm... kan man möjligtvis få hålla lite i den eller?

Maja: Hm... det har jag väl inget emot. Kom bara ihåg att ge mig tillbaka den sen. *ger pärlan till Warrio*

Warrio: *ljuger lite* Ah, självklart lovar jag väl det! *tar pärlan och vänder sig om*

VARIO: Så, den låg alltså bara här precis där du stod??

Maja: Tja, den låg visserligen under en rad med löv, men dess sken gjorde så att jag fick syn på den med en gång...

Warrio: *står fortfarande med ryggen vänd mot de andra* Hm... e vitlöken klar tro... *vänder sig om för att se efter, och ser att de andra fortfarande står och babblar* He he he... jepp, då kan man passa på att...

VARIO: Tror du att vi kan hitta nåt mer i denna skog, tror du?

Maja: Kan man hoppas på. Om nu Warrio bakom oss inte har något annat att säga... *tittar bakom sig och får se att Warrio inte längre står där* Men hallå. Stod Warrio inte här nyss?

VARIO: Jodå, gjorde han allt... undrar om han har stuckit iväg kanske... med din pärla även.

Maja: Det var då det fräckaste. Han stack alltså bara iväg med den!? Efter honom VARIO! Warrio kan inte ha hunnit speciellt långt!

Berättar Wario-Ware-Man: Maja och VARIO rusar iväg ut ur skogen för att hinna ifatt Wario. De går omkring och letar ett ganska bra tag efter honom, men ändå verkar han inte synas till någonstans.

Maja: Nä. Det spelar ingen roll vart jag än letar. Wario verkar inte vara här omkring någonstans!

VARIO: Jag har letat ÖVERALLT på stället vi slog läger på, och inte ens framför TVn sitter han vid...

Maja: Vi försätter leta. Nån gång lär vi nog stöta på han, förr eller senare.

Samtidigt hos Wario, där han nu springer allt vad han orkar med den lilla pärlan i handen

Wario: Hä hä. Denna häringa silverkulan kommer jag nog att tjäna storkovan på! Ska bara skaka av mig de där andra, hoppa upp på min Wario Bike, och köra raka vägen mot banken för att få den utbytt mot en rad sedelbuntar! *snubblar plötsligt på något och tappar pärlan ner på gräset*

Warionäsa: *pratar på obegripliska*

Wario: Aow. Se dig för vart du hoppar din lilla Warionäsa! Nu tappade jag ju pärlan tack vare dig!!

Warionäsa: *tjatar återigen på obegripliska och tar pärlan och hoppar iväg*

Wario: Men vad fasiken, kom tillbaka med den där!! *börjar springa efter den medans han svär mot den*

Tillbaks till VARIO och Maja, som än springer runt och letar efter Wario

Maja: Phew... nä, det e verkligen hopplöst. Vart kan Wario ha tagit vägen någonstans egentligen??

VARIO: *hör Wario's svärande och klagande i sina öron* Hm... ingen fara bitjejen, jag TROR jag vet vart han kan tänkas hålla hus någonstans! Följ mig!!

Maja: Alright, kommer!!

Berättar Wario-Ware-Man: De rusar iväg för att se efter vad det hela är om. Tillbaka till Wario igen så ser han ut att ha lite problem med Warionäsan han stötte på tidigare. Hur mycket han än bönar, ber, och svär så släpper Warionäsan ändå inte taget om pärlan, och nu pågår det en liten dragkamp mellan de.

Wario:Pust... Graah! GE mig den nu säger jag ju! Släpp!! *tar i allt vad han orkar, men ändå vill Warionäsan inte ge sig ifrån den* AAARGH!! ... Herrevitlök, detta är ju bara bra hopplöst eller... varför släpper den där näsan inte kulan?? ... detta är väl vad jag får för att bara tänka på mig själv och inget annat... Jag börjar ångra detta lite nu faktiskt...

VARIO: *ser just vad som försiggår* Ämen ser man på. Wario verkar ha lite problem där borta!

Maja: *har just precis kommit* Vadå VARIO? *får syn på kampen som nu sker mellan Wario och Warionäsan* Ok, detta är då en väldigt ovanlig syn... en tjockis med tebruna overaller och keps som brottas med en liten näsa över... min pärla!??

VARIO: Just det. Undrar vilken av de kommer vinna kampen...

Wario: *håller på än med att försöka ta pärlan ifrån Warionäsan* Nu släpper DU den, annars...!! *lyckas till slut att roffa tillbaka pärlan från den, men ramlar baklänges och tappar greppet om den så den flyger iväg och träffar VARIO i huvudet*

VARIO: Aj! Fullträff alltså!! *går runt i ren yrsel och snubblar på pärlan så att han börjar göra volter*

Wario bros' & Maya the Bee! S1 Ep4 sida14

Maja: *fångar pärlan i händerna* Puh. Jag har den! *får syn på VARIO som nu tumlar iväg rakt mot Warrio* Uh-oh...

Samtidigt hos Warrio, där han just knappt ens har börjat stå på fötterna igen

Warrio: OOW... Snacka om att det där gjorde ont alltså... *får se VARIO kommandes rakt mot sig* Amen va' faan, inte detta nu också!!

Berättar Wario-Ware-Man: VARIO kommer rakt mot och krockar med Warrio, och nu tumlar båda två iväg... ner mot en väldigt brant klippa! Maja kan inget annat göra än att bara se på hur bröderna ramlar nerför berget. Efter denna händelse så är väl allting som det annars brukar vara... förutom att bröderna fått en hel del skråmor på sig. VARIO går nu på kryckor medans Warrio sitter helt inlindad i bandage, i rullstol.

Maja: Tja. Vi alla har väl haft rätt så skoj denna dan... synd bara att allting skulle sluta så här dåligt för er bröder...

VARIO: Tja, jag må vara glad som åtminstone kan stå upp på kryckor. Warrio däremot verkar ha det MYCKET värre än mig. Han kan knappt ens prata nu, så pass mycket bandage som han har fått...

Warrio: *tänker för sig själv* Ha-ha, ska du säga... nåja, jag fick väl ändå tillbaka för det jag gjorde, så... japp, jag får nog skylla mig själv där.

VARIO: Har du packat ner allt än Maja? Jag vill verkligen hem nu efter det som hänt oss...

Maja: Jadå, allting är nerpackat, inklusiv badpoolen. Däremot kan ni bröder inte använda era motorcyklar nu när ni har slagit er. Jag får nog bli den som ger er skjuts hem...

VARIO: Thank-you...

Senare frampå skymningen efter att Maja och VARIO kommit upp på hennes bike, med Warrio på rullstolen fastbunden bakom biken

Maja: Alright. Ni grabbar redo för att åka hemåt?

VARIO: Mer än gärna...

Warrio: *försöker prata, men det enda som hörs från honom är en massa mumlande*

VARIO: Öm, ursäkta mig Warrio, men jag förstod inte det där riktigt.

Maja: Jag tror han menar att även han tycker det är dags att åka tillbaka hem igen... Iallafall, håll i er bröder, nu åker vi!!

Berättar Wario-Ware-Man: Efter en lång, men spännande dag ute i naturen, åker nu våra vänner hem för att koppla av och hämta nya krafter inför nästa dag. För bröderna däremot slutade det hela inte så lyckligt, tack vare Warrio som bestämde sig för att sno Maja's silverpärla... Nåja, allting kan inte sluta lyckligt eller bra jämt, och såna här situationer lär nog hända mer ofta i kommande episoder. Vad nästa episod kommer handla om undrar ni? Tja, det enda jag kan säga är att det kommer bli väldigt mycket paneller här och var i den episoden. Hur det kommer sig lär vi väl få reda på då.

The End...

Wario bros' & Maya the Bee! S1 Ep4 sida15